

Geloven in het publieke domein (Geloven met Petrus 5)

'Geloven in het publieke domein' is de titel van een rapport van de WRR. Daarin wordt de vraag gesteld: 'Welke rol mag religie spelen in het publieke domein?' Als kerk moeten de vraag stellen: 'Welke rol willen wij spelen in het publieke domein?' Het gaat om de plaats van de gemeente van Christus in de samenleving.

Vreemdelingen

In vers 11 spreekt Petrus zijn lezers aan als vreemdelingen: we zijn niet thuis hier op aarde. Is dat (nog) wel herkenbaar? Ervaren we nog dat we vreemdelingen zijn, of hebben we al heel sterk de kleur van de maatschappij aangenomen? Worden we nog wel uitgemaakt voor misdadigers? In Petrus' tijd werd het als misdadig ervaren dat mensen, door Jezus te gaan volgen, afstand namen van het toen gangbare levenspatroon (vgl. 4:3-4).

Ze hebben lief...

In de tweede eeuw na Christus werden christenen vervolgd omdat hun vreemdelingschap werd opgemerkt. In de Brief aan Diognetus (2e eeuw na Chr.) wordt over christenen het volgende geschreven: "Terwijl ze wonen in Griekse en niet-Griekse steden (...) vertonen ze toch een wonderbaarlijke en algemeen erkende vreemde levenswijze. Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen alles mee als burgers, maar hebben alles te lijden als vreemdelingen. Elk vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd. Ze vertoeven op aarde maar zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen ze de wetten. Ze houden van allen, maar ze worden door allen vervolgd."

Het goede leven

In Petrus' brief speelt het thema van 'goed leven' en 'goede daden' een belangrijke rol (zie: 2:3,12,14,15,20; 3:6,11,13,17; 4:19). Het goede leven is het leven dat de goedheid van God in

Christus zichtbaar maakt. Het is 'tof': het sprankelt, er zit vreugde en verwondering in. Het is vol van geloof en deugd (vgl. 2 Pet. 1:5-8). Het is tot eer van God (vgl. Catechismus antwoord 91). Petrus zal zonder meer gedacht hebben aan het leven van Jezus: wat heeft hij hem veel goeds zien doen onder de mensen! Jezus was een weldoener (Hand. 10:37-38)! Goed doen is: zonder onderscheid alle mensen helpen.

Temidden van ongelovigen

Petrus roept dringend op tot een missionaire levensstijl: het is de roeping van de christen en de kerk om midden in de samenleving het evangelie van Christus zichtbaar en ervaarbaar te maken. "Christenen mogen zich ten volle betrokken weten bij het maatschappelijk proces. Het gaat in 1 Petrus om de christelijke presentie in het openbare leven en de doorwerking van de levensheiliging in de samenleving. (...) Een eigen christelijke identiteit impliceert maximale betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de samenleving. Zo alleen is men tot zegen voor de omgeving" (P.H.R. van Houwelingen). Maar dan wel: als vreemdelingen, die alleen in de hemel thuis zijn.

Toekomst

Het gaat God erom dat ongelovigen tot inzicht komen: goede daden van christenen werken zijn zo transparant, dat ze het licht van God doorlaten en de verbondenheid met Christus onthullen. Zo zullen op de dag van Jezus' terugkeer, als er recht wordt gesproken, velen God eren! Juist dit eschatologische toekomstperspectief moet een kerk missionair maken!

Van ik naar wij

We staan in Nederland op de drempel van een nieuw wij-tijdperk (verbonden, samen, sociaal). De grenzen van het hyper-individualisme zijn bereikt. Hoe is dat in de kerk? Moeten we nog door een individualistisch tijdperk heen en zitten we daar midden in ('ik

Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.

– Psalm 67:8 –

en mijn kerk')? Of laten we ons aanspreken door Petrus die collectieve eretitels geeft aan Christus' gemeente: 'uitverkoren geslacht, koninkrijk van priesters, heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft' (1 Pet. 2:9). Gaan we voor 'ik' of voor 'hem' ('zijn grote daden verkondigen') en dus voor 'wij'? Of zien we door de leden het lichaam niet meer? Laat Petrus' passie de onze mogen zijn: gaan in de voetsporen van Jezus (1 Pet. 2:21) opdat mensen zien en geloven!

Gebed: Heer onze God, wek in ons steeds sterker het verlangen om als geloofsgemeenschap rondom Jezus Christus midden in deze samenleving te staan, maar als vreemdelingen die hun thuis niet hier maar in de hemel hebben. Geef in uw genade dat we door de kracht van Jezus een goed leven leiden en goede daden doen, zodat mensen Christus zien en tot het inzicht komen dat alleen een leven met hem geluk brengt. Zo willen we toelven naar uw toekomst! Amen.

Bronwater in de kleine groep

- Lees samen 1 Petrus 2:11-25. Welk valt je het meeste op? Waarom?
- Hoe kijk jij aan tegen het 'vreemdeling zijn' op aarde? Waarin wijkt ons levenspatroon af van dat van de ongelovigen?
- Hoe staan christenen bekend in onze samenleving? Herken je het beeld uit de Brief aan Diognetus?
- Hoe zag 'het goede leven' van Jezus op aarde eruit? Hoe kunnen we in zijn voetsporen treden?
- Herken je de overgang van het ik-tijdperk naar het wij-tijdperk in onze samenleving? Wat zie je daarvan binnen de gemeente?
- Hoe kunnen we als geloofsgemeenschap van de Fonteinkerk het goede leven laten zien aan ongelovigen?

God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht.

– Psalm 67:2-3 –



Fonteinkerk Haarlem