

## Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9 - slot)

'Heb je mij lief?' Dat kan overkomen als een vraag waarmee Petrus en wij worden teruggeworpen op onszelf. Waarom verwoordt Jezus niet eerst zijn liefde voor Petrus? Wat is de betekenis van deze dialoog op dit moment?

### Vissen

'Ik ga vissen.' Petrus en nog zes anderen zijn bij het meer van Tiberias, in Galilea, de plek waar de meesten van hen oorspronkelijk vandaan komen. 'Ik ga vissen.' Is het verhaal van Jezus toch op een enorme teleurstelling uitgelopen, en blijft er niets anders over dan terug te gaan naar je oude beroep? De situatie geeft geen aanleiding voor deze gedachte. Het is veel eenvoudiger: je bent met een stel vrienden, voor een groot deel ook met een vissershart, en je besluit om samen iets te gaan doen. Vissen dus. En dan vindt de wonderlijke visvangst plaats gevolgd door een wat wonderlijke maaltijd, want ze durfden niet te vragen wie Jezus was.

### Dialoog

Dan volgt de dialoog: indringend en confronterend vraag Jezus naar Petrus' liefde voor Hem. Een heel aantal waarnemingen kunnen we doen:

- Petrus wordt aangesproken als 'Simon, zoon van Johannes'. Zijn eigenaam telt nu, niet zijn ambtsnaam 'Petrus'. Het gaat er heel persoonlijk aan toe.
- Jezus vraagt naar Petrus' liefde, niet naar zijn gehoorzaamheid, inzet, energie, instemming met de leer of competenties. Het gaat om de liefde.
- Liefhebben is een keuze in Jezus' voetspoor (*agapè*) én een warme, persoonlijke, intieme verbondenheid (*filia*). Liefde is voor Johannes een centraal thema: 'God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem' (1 Johannes 4:16). Geloven is: Christus omhelzen (NGB artikel 22).
- Jezus stelt een vraag. Hij geeft niet allereerst een opdracht ('Ga mijn schapen weiden') en doet ook niet een algemene bewering die om instemming vraagt ('Mij liefhebben is het begin van alle ware herderschap'). De vraag is Gods manier om te laten gebeuren wat

*Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte.*

– Psalm 18:1 –

## Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.

– Psalm 63:4

Hebreeën 4:12 zegt: 'Levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.'

- 'Hebt u mij lief meer dan dezen?' Met 'dezen' worden niet de andere leerlingen bedoeld (dan zou Petrus moeten zeggen dat zijn liefde voor Jezus groter is dan de liefde van de anderen voor Jezus) maar de vissen: 'Hou je meer van mij dan van de vissen?'

- De drievoudige herhaling is niet allereerst een herinnering aan de zelfverloochening of een onderstreping van het officiële karakter van dit moment, maar Jezus pastoraal-psychologische werkwijze om Petrus contact te laten krijgen met zijn hart: kwetsbaarheid is het beginpunt van de liefde voor Jezus.

- Petrus beroept zich niet op zichzelf maar op Jezus: 'U weet het.' Hij beroept zich ook niet op zaken waarin zijn liefde zichtbaar zou kunnen zijn (inzet, bijbelkennis, zuiverheid in de leer). Hij is kwetsbaar geworden, heeft zijn zelfgenoegzaamheid afgelegd, en dus ergert hij zich niet aan Jezus' vragen en wordt hij er niet boos over. Jezus brengt hem bij zijn verbroken hart, bij de nederigheid die was gaan stromen toen hij de haan had horen kraaien en hij bij de puinhopen van zijn geloofsleven stond.

- Vanuit de liefde voor Jezus kan Petrus de schapen (die er, net als even eerder met de vissen, nog niet zijn!) gaan weiden en hoeden. De liefde is het begin en de enige bron van het herderschap.

### Houd ik van Jezus?

Dat is de vraag die op ons allemaal afkomt. Durven we die vraag toe te laten? Mag Jezus de vraag tot drie keer toe aan ons stellen? Als dat gebeurt kan het niet anders of we worden allemaal verdrietig vanwege onze tekortschietende liefde voor de Heer. Daarin zijn we met elkaar verbonden en aangewezen op de genade van het kruis. We zijn ook allemaal geroepen om

voor de ander een herder te zijn: 'Ben ik soms de hoeder van mijn broeder?' Ja! Alleen de liefde voor Jezus maakt herders van ons. Drie keer vraagt hij aan ons persoonlijk: 'Houd je van mij?' En we kunnen nergens op terug vallen: niet op onze inzet voor de gemeente, niet op onze hulpvaardigheid voor onze burens, niet op onze bijdrage aan de maatschappij, niet op ons energieke of juist lamgeslagen plichtsbef. We kunnen alleen terugvallen op Jezus, de Zoon waarin Gods liefde naar ons toekomt. We kunnen alleen maar zeggen: 'Heer Jezus, U weet het.'

Gebed: *Lieve Heer Jezus, wat schieten we tekort en wat bent U confronterend. Dank U dat uw striemen onze genezing zijn. Dank U dat uw liefde er altijd weer het eerst is. Dank U dat U ons wilt leren om U lief te hebben. Geef dat we het willen leren. Jezus, we hebben U lief, kom ons gebrek aan liefde te hulp. Uit genade. Amen.*

### Bronwater in de kleine groep

- Lees samen Johannes 21:1-17. Wat valt je het meest op?
- Herken je Petrus' verdrietige reactie? Had je je ook een andere reactie kunnen voorstellen? Welke dan?
- Wat leer je over het herderschap van Petrus als je 1 Petrus 5:1-4 leest?
- Praat door over de relatie tussen onze liefde voor Christus en onze roeping (taken) binnen de gemeente.
- Wat moeten we doen als we in ons hart een tekortschietende liefde voor Christus ontdekken?
- Hoe kunnen we groeien in onze liefde voor Christus?

*De HEER heb ik lief, hij hoort naar mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.*

– Psalm 116:1-2 –

