

## *Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent Hij zegent je (4)*

Veel van ons weten er wel iets van: van dat gevecht dat geloven soms kan zijn, van de geestelijke strijd die het met zich mee brengt als je ondanks alles wilt blijven vertrouwen op de HEER, van de worsteling waarin de aanvechting je brengt. Het verhaal van Jakobs gevecht in de nacht bij de Jabbok gaat over strijd en door die strijd heen gezegend worden.

### **Esau**

Wie is die 'iemand', die 'ander' uit het verhaal? De verteller is daar bewust niet duidelijk over. Ook Jakob heeft een nachtlang geworsteld met iemand waarvan hij de identiteit niet kende. Het ligt voor de hand om bij die ander allereerst aan Esau te denken, de tweelingbroer van Jakob. Tussen hen was er vijandschap, al vanaf het eerste begin, toen ze in de buik van hun moeder Rebekka hard tegen elkaar botsten (Gen. 25:22). Deze vijandschap was aangewakkerd doordat Jakob op slinkse wijze Esau zijn eerstgeboorterecht had ontfutseld (Gen. 25:27-34) en doordat hij hem via een list de zegen had ontnomen (Gen. 27). Dit alles leidde bij Esau tot een diepe haat: 'Van toen af haatte Esau zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend, en hij zei bij zichzelf: Het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan, dan vermoord ik Jakob' (Gen. 27:41). Jakob was toen gevlucht om twintig jaar bij zijn oom Laban te wonen. Daar kreeg hij vrouwen en kinderen en veel bezit (Gen. 29-31). Al die tijd is Esau uit beeld.

### **De ander**

Jakob keert terug naar zijn geboortegrond. Hij wordt nu beheerst door angst voor Esau: er is nog een rekening te vereffenen. Jakob heeft zijn leugenachtige gedrag verdrongen waardoor hij zich de zegen van de HEER op eigen kracht had toegeëigend. Er is een schuld in zijn leven en Jakob is bang dat Esau na 20 jaar alsnog wraak zal

nemen. Het ligt dus heel erg voor de hand om te denken dat Jakob bij de Jabbok worstelt met Esau, zijn vijand en tweelingbroer. Er zijn nog meer interpretaties denkbaar: de ander is iemand uit het leger van Esau, een rivierdemon, een engel van het duister. Psychologisch zou je kunnen zeggen: Jakob worstelt hier met zijn eigen donkere kanten, zijn onbeledend leugenachtigheid. Misschien valt dat allemaal ook wel niet te onderscheiden: ons gevecht met andere mensen, met onze verdrongen schuldgevoelens en donkere kanten, met de dingen die ons overkomen, dat alles is tegelijk ook ons gevecht met God zelf. Oog in oog staan met Esau, je vijand, valt samen met oog in oog staan met God die je aanvecht om je uiteindelijk te zegenen. In de ontmoeting die met Esau plaats vindt, zegt Jakob dan ook: 'oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God, en toch ontvang je mij welwillend' (Gen. 33:10; vgl. ook Hos. 12:4-5).

### **Gezegend door God zelf**

Door de strijd heen ontvangt Jakob toch de zegen. Nu niet door leugens afgedwongen, maar door God zelf gegeven. Jakob ('bedrieger') krijgt ook een nieuwe naam: Israël ('strijder met God'). We leren uit dit verhaal dat geloven ook veel te maken heeft met strijden. Jakob loopt vanaf dit nieuwe begin zelfs mank: een blijvend teken van zwakheid. En we leren ook dat zegen ons niet ten deel valt in succes, op momenten dat alles lukt, maar dat we de zegen (dat God ons ziet, dat we in zijn aanwezigheid zijn) juist daar mogen ervaren, waar we aan het eind zijn, waar we onszelf op pijnlijke wijze tegenkomen in onze onwaarachtigheid en zelfhandhaving. Juist door gebrokenheid heen raken we aangewezen op Gods onmisbare zegen: zijn genadige nabijheid. Gods zegenende kracht ervaren we in zwakheid.

### **Peniël: Gods gezicht**

Jakob noemt de plaats Peniël: 'aangezicht van God'. Hij heeft oog in oog met de HEER gestaan. Wij zien Gods aangezicht in Jezus: wie oog in oog met God wil staan kan niet om Jezus heen. Tegelijk zien we in Jezus ook weer Jakob terug: hij heeft onze strijd gestre-

den, hij is gewond geraakt (en heeft zelfs zijn leven gegeven aan het kruis), in zijn handen staan nog de littekens, de handen die hij zegenend over ons uitstrekt.

## *U hebt mij omgord met kracht voor de strijd.*

– Psalm 18:40 –

**Gebod:** Dank U, Vader onze God, dat we in onze worstelingen ook mogen zoeken naar uw zegen. U kent onze strijd: onze strijd met onszelf en onze tekortkomingen en donkere kanten, onze strijd met het leven en de dingen die gebeuren, onze strijd met mensen, onze strijd met U zelf. Dank U, Vader, dat uw Zoon onze strijd al heeft gestreden. En we bidden U of U ons allemaal wilt geven dat we door het worstelen en het vechten heen dichter bij U mogen komen. HEER, zegen ons, juist ook als we door en dal van donkerheid en dorheid gaan. Zegen ons, HEER, zoals U alleen dat kunt, met woorden van genade en liefde en eindeloze trouw. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

### **Bronwater in de kleine groep**

- Lees Genesis 32:23-33. Wat valt je het meest op?
- Waar herken je in je eigen leven de worsteling van het geloof?
- Hoe hangen worstelen met God en worstelen met mensen of met je eigen zwakheden met elkaar samen?
- Probeer te bedenken welke woorden God gebruikte bij het zegenen van Jakob na de worsteling.
- Wat leer je uit dit verhaal voor je eigen leven?
- Met welke woorden zou jij graag gezegend willen worden?

*Moge de HEER u zegenen,  
hij die hemel en aarde  
gemaakt heeft.*

– Psalm 115:15 –

*HEER, mijn God, machtige  
redder, u beschermt mij op de  
dag van de strijd.*

– Psalm 140:8 –

