

Zegen de HEER! Hij zegent je (6)

Psalm 134 wordt vaak gezongen bij de bevestiging van ambtsdragers. Het mooie van deze Psalm is dat dienaren van de HEER hier niet een scala aan werkzaamheden krijgen toebedeeld (keurig geordend in een taakomschrijving), maar dat hun aandacht maar op één ding wordt gericht: zegenen!

Pelgrimslied in beurtzang

Psalm 134 is de laatste van de 15 pelgrimsliederen (120-134). De pelgrims zijn aangekomen in Jeruzalem, bij de tempel, en daar zingen ze de dienaren van de HEER toe: 'Zegen de HEER!' (vers 1 en 2). Vervolgens antwoorden de dienaren van de HEER door over de kinderen van de HEER de zegen van de HEER uit te spreken: 'Moge de HEER u zegenen!' (vers 3).

De HEER zegenen

Als we als gemeente onze ambtsdragers Psalm 134 vers 1 en 2 toezingen, zeggen we: 'Geliefde broeders, we zingen jullie geen ingewikkelde taakomschrijvingen toe, maar de naam van Jezus vragen we maar één ding van jullie: Zegen de HEER!' Kan dat eigenlijk wel? De HEER zegent óns toch? Hoe zouden wij Hem kunnen zegenen? Als de HEER óns zegent worden we in zijn aanwezigheid gebracht mogen wij Hem in de ogen kijken en ontdekken dat zijn gezicht straalt, krijgen we te horen dat God vreugde in ons scheidt en dat Hij blij is om ons te zien. God biedt ons het geschenk van zijn aanwezigheid aan! Als wij de HEER zegenen, zeggen we: 'HEER, ik heb U lief, U bent zo goed bent, dat U alles en iedereen te boven gaat, ik wil U vertellen dat ik ongelooflijk blij met U ben, dat ik dankbaar ben voor alles wat U doet en gedaan hebt. Wij bieden de HEER het geschenk van onze aanwezigheid aan. Dat is dus het belangrijkste wat dienaren van de HEER te horen krijgen: 'Zegen de HEER!'

Hoor mijn smeekbede als ik u om hulp roep, als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom.

– Psalm 28:2 –

Nacht aan nacht

De dienaren van de HEER worden aangemoedigd om de HEER speciaal in de nacht te zegenen. De tempeldienaren houden dan vooral de wacht, doen wat klusjes, niet zo opvallend allemaal. Juist dán moeten ze de HEER zegenen. 'Wie je bent als niemand kijkt' is de titel van een boek. Toegepast op ambtsdragers: Psalm 134 gaat vooral over die momenten dat je niet vooraan staat, dat je er niet voor een ander moet zijn, dat je je niet kunt verschuilen achter een drukke agenda. De nacht brengt ons ook in contact met Jezus, die bij voorkeur 's nachts zijn Vader zocht in gebed (Mat. 14:22-25).

De handen opheffen

Tussen de dubbele oproep 'Zegen de HEER' staat: 'Hef uw handen op!' Dat is een gebaar dat toewijding uitdrukt, overgave aan een heilige God (Ps. 28:2; 141:2). Het zijn heilige handen die leeggemaakt zijn voor God om Hem te zegenen en zijn zegen te kunnen ontvangen.

Zegen uit Sion

Wie de HEER zegent kan de zegen van de HEER ook uitdelen. Dat doen de dienaren nu (vers 3). Ambtsdragers hebben voor de gemeenteleden maar één verlangen: dat ze zegen mogen ervaren, dat ze ontdekken, ook als dingen moeilijk zijn, dat de HEER erbij is, dat Hij – de machtige Schepper – trouw blijft, dat zijn liefde blijft stromen, en dat Hij altijd weer genadiger is dan we hadden gedacht. De zegen van de HEER komt uit Sion, de heilige berg. Die berg doet denken aan die andere berg, waar Jezus naar de hemel gaat, zegenend (Luc. 24:50-53)! Zie je zijn handen? Die handen waarin nog de gaten te zien zijn? Die gewonde handen die aan het kruis vastgespijkerd zaten? Hij heft zijn handen op en Hij deelt de zegen uit aan ons die achterblijven. 'De HEER zegent jullie en is jullie genadig: de HEER doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen.'

Gebod: *Lieve Vader in de hemel, U zegenen wij. We willen naar U toe komen en ons het geschenk van onze aanwezigheid aanbieden als uw geliefde kinderen. Dank U dat U daarvan geniet. En dat U ons daarin zelf wilt zegenen met uw liefdevolle genade en uw krachtige glorie. We bidden of U onze ogen steeds meer en steeds weer wil openen voor Jezus Christus, uw gezicht, uw zegen in eigen Persoon. Hemelse Vader, laat het een diepgaande werkelijkheid voor ons zijn dat U ons allemaal samen en ieder persoonlijk in Christus en door uw Geest liefhebt en beschermt en leidt in uw kostbare waarheid. Amen.*

Bronwater in de kleine groep

- Lees Psalm 134 een paar keer om alle woorden op je in te laten werken. Wat treft je het meest?
- Kende je de uitdrukking 'de HEER zegenen'? Hoe kun je dat in je eigen leven vorm en inhoud geven?
- 'Zegenen is de kerntaak van ambtsdragers!' Praat samen door over deze stelling.
- Hoe kunnen we als gemeenteleden onze ambtsdragers bemoedigen om bij de kern te blijven die Psalm 134 aanwijst?
- Het opheffen van de handen is een heel bijbels gegeven. Waarom ervaren we op dit punt schroom?
- Geef een eigen omschrijving van wat 'de zegen van de HEER' voor jou betekent.
- Hoe is de zegen van de HEER zichtbaar en erfahrbaar in onze kleine groep en in onze gemeente?

Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer.

– Psalm 141:2 –

