

Zegen wie jullie vervloeken Hij zegent je (7)

“Het is opmerkelijk dat de opdracht om anderen te zegenen in het Nieuwe Testament steeds gericht is op de houding die we naar buitenstaanders moeten innemen.” Dat is een boeiende waarneming: zegenen blijkt van grote missionaire betekenis te zijn! Juist wie Christus nog niet kennen, misschien zelfs vijandig tegenover Hem staan, hebben nodig dat ze door ons gezegend worden. In dit verband is ook deze vierslag belangrijk (als de stappen waarlangs mensen gewonnen worden voor het evangelie): Bless (zegen ontvangen), Belong (erbij horen), Believe (geloven), Behave (leven volgens het evangelie).

Onderricht van Jezus

Lucas 6:17-49 bevat een kortere versie van de Bergrede (Matteüs 5-7). Dit onderricht van Jezus is erg belangrijk: je kunt geen volgeling van Jezus zijn zonder zijn leerling te willen zijn. Bij het discipelschap hoort een blijvend verlangen om op rationeel, emotioneel en relationeel niveau telkens weer nieuwe dingen te leren over het koninkrijk van God. Velen luisteren naar Jezus' onderwijs, dat gepaard gaat met wonderen van genezing. Maar ook het onderwijs zelf werkt genezend in op je leven omdat Jezus krachtig het nieuwe leven present stelt dat het oude leven in de zonde laat verbleken. Jezus richt zijn blik nadrukkelijk op zijn leerlingen (6:20). Hij kijkt hen krachtig aan, zegend: 'De HEER wendt u zijn gelaat toe!'

Je vijand liefhebben

De Joden hadden als gebod geleerd: 'Heb je naaste lief als jezelf' (Lev. 19:18). Die naaste werd beperkt tot de eigen volksgenoten of misschien zelfs de eigen soortgenoten (Farizeeën en schriftgeleerden). Vergelijk het gangbare gezegde uit Matteüs 5:43: 'Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.' Overigens is ook in het Oude Testament al sprake van liefde voor de vijand (vgl. Ex. 23:4-5 en Spr. 25:21-22). Maar Jezus' gebod op dit moment is volstrekt nieuw en tegendraads. Hij

Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.

– Spreuken 16:7 –

leert ook dat het koninkrijk van God (hét thema van zijn onderricht) altijd ook vijandschap oproept. Jezus' eigen vijanden hebben zich ook al aangediend: de Farizeeën en schriftgeleerden (Luc. 6:1-11)!

Goeddoen, zegenen, bidden

De vijand liefhebben is niet iets vaags en abstracts, slechts een nobel voornemen. Het wordt geconcretiseerd in: goed doen, zegenen en bidden. We hebben al snel de neiging om te zeggen dat het liefhebben van je vijand geen haalbare kaart is: 'Dat is toch teveel gevraagd? Dat kán toch helemaal niet?' Jezus geeft daar maar weinig ruimte aan.

Wie is mijn vijand?

Jezus' vijanden hebben zich al aangediend. Het zijn de tegenstanders van Gods koninkrijk van pure en kostbare genade, het zijn de mensen van de religie, van de regels, van de wet, van de veroordeling: zij zijn het die Hem kruisigen. Onze vijanden zijn wie ons vervloeken: door wat ze zeggen brengen ze ons in de aanwezigheid van de boze, waar het duister, somber en liefdeloos is. Maar zijn onze vijanden niet allen die niet met Jezus zijn? 'Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen' (Luc. 11:23)! Juist als we het evangelie willen brengen, Christus willen voorstellen, is het zo belangrijk dat we iedereen die 'niet met Jezus is' zegenen, helemaal als we vijandschap en vervloeking ondervinden.

Zegen!

Hoe doe je dat: zegenen wie jou vervloekt? Want dat gaat niet vanzelf. (Zie ook: Rom. 12:14; 1 Kor. 4:12; 1 Pet. 3:9; Jak. 3:9-12).

- Spreek in je hart Gods zegenende woorden uit: 'De HEER zegent je en beschermt je, de HEER doet het licht van zijn gelaat over je schijnen.'
- Gun de ander het geschenk van Gods aanwezigheid door hem of haar het geschenk van jouw aanwezigheid te aan te bieden (Christus woont in jou!).
- Spreek goede woorden die de ander opbouwen. Weiger om te klagen, te roddelen, je verongelijkheid te uiten (breng dat liever direct bij Jezus).
- Doe goed: wees behulpzaam, wees belangstellend.
- Heb Jezus lief, die aan het kruis is gestorven toen wij nog vijanden waren (Rom. 5:10) en die aan het kruis om

Verheug je niet over de val van je vijand, juich niet als hij ten onder gaat.

– Spreuken 24:17 –

vergeving vroeg voor de zonden: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen' (Luc. 23:34).

Gebod: *Lieve Heer Jezus, dank U voor uw genezende onderricht. Dank U voor de liefde die we in uw ogen mogen zien als U ons aankijkt, als het licht van uw gelaat over ons schijnt. We bewonderen U, Heer Jezus, omdat U uw vijanden lief hebt gehad, ja, U bent voor ons gestorven terwijl wij nog uw vijanden waren. We bidden U of uw liefde in ons mag stromen zodat ook wij in staat zijn om onze vijanden lief te hebben, en om te zegenen wie ons vervloeken. Heer, breng ons steeds opnieuw in uw zegenende aanwezigheid vol liefde en genade, vol kracht en glorie, zodat we kunnen zegenen en tot zegen mogen zijn voor wie nu nog niet met U zijn. Amen.*

Bronwater in de kleine groep

- Lees Lucas 6:17-38. Wat valt je het meeste op?
- Deze verkorte Bergrede bevat onderwijs over het koninkrijk van God. Wat is volgens jou kenmerkend voor dat koninkrijk?
- Welke plaats heeft het onderricht van Jezus in jouw leven?
- Wie zijn volgens jou de 'vijanden' waar Jezus over spreekt? Ken je zelf ook vijanden?
- Praat samen door over de praktijk van goed doen, zegenen en bidden als invulling van de liefde voor de vijand.
- Wat vind je van de vierslag 'Bless, Belong, Believe, Behave' als manier van kijken naar het proces dat nieuwkomers doormaken? Herken je dat we vaak het gevaar lopen eerst naar het 'Behave' te kijken?
- Hoe breng jij het zegenen in de praktijk?

Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.

– Spreuken 25:21 –

