

Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.

– Psalm 63:4 –

Wie niet liefheeft kent God niet God is liefde 1

Hoe kun je zeggen dat God liefde is als er zoveel lijden in de wereld is? Dat is een reactie die veel gegeven wordt als het gaat over Gods liefde. Maar in de eerste brief van Johannes, waar deze uitspraak twee keer voorkomt, is de context een andere.

Liefde?

Johannes spreekt over Gods liefde tegen de achtergrond van gebrek aan liefde tussen mensen. Op dat gebied is er ook heel veel lijden dat we herkennen. Ten diepste gaat het dan over deze vragen: 'Geloof ik dat God van mij houdt? Ervaar ik dat ik zijn geliefde ben? Is dit de manier waarop ik in het leven sta: als iemand die niet angstig is, niet bang voor wat andere mensen van me vinden, maar als iemand die een grote vrijheid kent omdat ik tot diep in mijn ziel ervaar dat God me liefheeft en dat niets me van die liefde kan scheiden?' Ook dan is er een wereld van persoonlijk lijden: mislukte liefde, zich niet geliefd en gewaardeerd voelen, het onvermogen om liefde te ontvangen en te geven.

'Liefde is god'

Ook de gedachte 'liefde is god' leeft sterk. Dan zijn we voorbij de persoonlijke God van de Bijbel en wordt liefde een goddelijke realiteit, een goddelijk gevoel van eenheid tussen mensen in de context van een wat wazige spiritualiteit van een new age evangelie. Liefde wordt in onze maatschappij als ook in de god eros aanbeden. Het is heel moeilijk de boodschap van Gods liefde te horen in een geërotiseerde en geseksualiseerde samenleving.

Is God liefde?

Nog een belangrijke reactie is: 'Maar God is toch niet alleen liefde? Hij toont toch ook! Hij is ook heilig!' Er bestaat inderdaad ook het beeld van een lieve God, een vriendelijke grootvader in een goed-gevoel-christendom. De werkelijk diepgang van Gods onvoorwaardelijke liefde komen we op het spoor als we

***Gods liefde is in ons hart
uitgegoten door de heilige
Geest die ons gegeven is. –***

Romeinen 5:5 –

Hem ook in zijn heiligheid, verhevenheid en woede leren kennen.

De leerling van wie Jezus hield

Johannes is de leerling 'van wie Jezus veel hield' (Johannes 13:23; 19:26; 20:2; 21:7; 21:20). Hij heeft dus op een bijzondere manier de liefde van God ervaren en schrijft er vanuit die ervaring over. Hij is geen theoreticus. Rondom zijn persoon en onderwijs heeft zich een gemeenschap van leerlingen gevormd. Daarin waren twee stromingen. Er waren Joodse Christenen die veel nadruk legden op de mensheid van Jezus en veel belang hechtten aan de wet, waarmee ze immers ook groot waren geworden. Dat kon leiden tot een wettisch christendom (gehoorzaamheid zonder liefde). Daarnaast waren er de Griekse christenen, beïnvloed door de heidense gnostiek van die dagen, waarin het geestelijke werd overgewaardeerd ten koste van het lichamelijke en het aardse. Deze christenen hadden vooral oog voor de goddelijkheid van Jezus en hadden niet zoveel op met de wet en met een ethisch verantwoord leven. Dit kon leiden tot een soort 'vrijheid-blijheid-christendom' (liefde zonder gehoorzaamheid). Beide groepen moeten het wezen van Gods liefde leren kennen.

Elkaar liefhebben

Heel belangrijk is het om een gezond Bijbels inzicht te hebben in de relatie tussen de gedachte 'God is liefde' en het gebod 'Heb elkaar lief':

1. God is liefde
2. God heeft ons lief
3. Gods liefde is in ons en wij zijn in Gods liefde
4. Wij hebben God lief
5. Wij hebben elkaar lief

Vijf redenen

Er zijn in elk vijf redenen waarom het belangrijke is samen veel tijd en aandacht te besteden in en rond de prediking aan Gods liefde:

1. Theologische reden: God is liefde! Dat is de kern van zijn wezen! (1 Johannes 4:8,16)
2. Bijbelse reden: Ons rusten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde. Liefde is eeuwig. Geloof drukt zich in liefde uit. (1 Korintiërs 13:13; Galaten 5:6)
3. Ethische reden: Liefde is de vervulling van de wet! Gehoorzaamheid zon-

der liefde mist haar doel. (Matteüs 22:37-40, Romeinen 13:8-10; Galaten 5:14)

4. Ecclesiologische reden: Hét kenmerk van de kerk van Jezus is: onderlinge liefde. Kerk is: liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. (Johannes 13:34-35)

5. Persoonlijke reden: Ik verlang ernaar te groeien in de liefde omdat er in mijn leven nog zoveel angst is, zoveel veroordeling, zoveel zelfgerichtheid. Dat zijn allemaal dingen die duidelijk maken dat Gods liefde nog niet ten volle werkelijkheid is geworden in mijn leven. (Filippenzen 1:9)

Gebod: *God in de hemel, Vader, Zoon en heilige Geest, U bent een en al liefde. En we willen U uit het diepst van ons hart danken dat U de liefde die in U is aan ons uitdeelt. Leer ons of liefde te ontvangen. Leer ons te groeien in liefde. Leer ons U lief te hebben en de naaste als onszelf. Geef door uw heilige Geest dat wij als kerk een liefdevolle gemeenschap mogen zijn, met Christus in het midden. Laat uw koninkrijk in ons midden zichtbaar worden, voor onszelf en voor de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen.*

Bronwater in de kleine groep

- Lees 1 Johannes 4:7-21. Wat treft je het meest?
- Herken je de reacties die de uitspraak 'God is liefde' kan oproepen? Welke reacties roept de uitspraak bij jou op?
- Praat door over de vijf uitspraken en hun onderlinge samenhang.
- Welke van de vijf genoemde redenen is voor jou de belangrijkste om je te willen verdiepen in Gods liefde en te verlangen naar groei in Gods liefde?

Kijk ook op: www.josdouma.nl/godis liefde

***Uw liefde staat mij voor
ogen en ik bewandel de
weg van uw waarheid.***

– Psalm 26:3 –

