

Jij bent mijn geliefde God is liefde 3

Een van de vijf talen van de liefde is: positieve woorden spreken. We oefenen die taal als vanzelf bij onze kinderen als ze nog heel klein zijn. We weten allemaal hoe belangrijk het is om positieve, waarderende woorden te spreken tegen onze kinderen en tegen andere mensen: ze geven energie, ze helpen je om je identiteit te (her)vinden. In Marcus 1 vers 11 spreekt de Vader positieve woorden tegen zijn Zoon, aan het begin van zijn bediening op aarde.

Het nieuwe begin

Marcus begint krachtig: het evangelie van Jezus Christus! Voordat Jezus zelf spreekt, horen we eerst Johannes de Doper en de Vader uit de hemel. Johannes' komst was al eeuwen geleden aangekondigd (Jesaja): hij maakt de weg klaar voor de messias. Dat doet hij door op te roepen tot de doop en tot inkeer. Dit is niet een alternatief voor de besnijdenis, maar een bekeringsdoop: een radicale omkeer in het leven. De komst van het koninkrijk vraagt een radicale heroriëntatie: de zonde moet worden achter gelaten (reiniging in de doop) en de stap in het nieuwe leven moet worden gezet. Dat Johannes vanuit de woestijn komt, onderstreept de noodzaak van diepgaande bezinning: de woestijn is de plek van de grote worsteling (met zonden en aanvechtingen) en de grote ontmoeting (met God). Heel veel mensen komen en worden geraakt door de verkondiging van Johannes de Doper.

Jezus

In die verkondiging staat, naast de bekeringsdoop en de vergeving van zonden, Jezus centraal: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik!' 'Hij moet groter worden en ik kleiner' (Joh. 3:30). De waterdoop van Johannes (reiniging van het oude leven) zal opgevolgd worden door de Geestesdoop van Jezus (bekrachtiging voor het nieuwe leven). Deze Jezus gaat op een goede dag ook tussen de mensen in staan om zich te laten dopen. Hij identificeert zich met de mensen voor wie Hij kwam lijden en sterven. In Jezus staan

ook wij daar in de Jordaan om met Hem onder te gaan in het water. Op deze manier wordt Gods gerechtigheid vervuld (Mat. 3:15): Hij wordt gerekend onder de zondaars. Dat is Gods gerechtigheid: onze zonden komen neer op Jezus (mens onder de mensen) die ze voor ons wegdraagt.

Geestkracht

Op het moment dat Jezus zich heeft één gemaakt met zijn volk (in het water), scheurt de hemel open voor Jezus. Kracht uit de hemel, de Geest, daalt op Jezus neer om Hem te sterken voor het werk dat Hij nu gaat beginnen (vgl. Jes. 11:2; 61:1). Jezus staat er niet alleen voor: het is een werk van de Drie-eenheid.

Vaderliefde

En dan klinkt de stem uit de hemel, rechtstreeks uit het heilige der heiligen van Gods Vaderhart: positieve woorden voor Jezus! Er zullen op de weg die Jezus gaat ook heel andere woorden klinken ('Kruisig Hem!'), maar Jezus mag zijn identiteit vanaf het begin vinden in wat zijn Vader zegt. De woorden die klinken herinneren aan Psalm 2:7 ('Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt' – de Zoon als koning) en aan Jesaja 42 ('hij is mijn dienaar, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde' – de Zoon als knecht). Twee kernwoorden. 1) agapè: de liefde – de zichzelf weggevende liefde van de Vader; 2) eudokia: welbehagen, vreugde – de intense blijdschap, het intense plezier dat de Vader heeft in zijn Zoon, zijn oogappel. In deze woorden van de taal van de liefde vindt Jezus de bemoediging die Hij zo nodig heeft. Want al direct komt Hij zelf in de woestijn, waar de Satan Hem aanvecht (1:12-13) en Hij moet de radicale boodschap van het koninkrijk verkondigen die op veel verzet zal stuiten (1:14-15).

Mijn geliefde

Twee leermomenten zijn er in dit Bijbelverhaal: 1) Wij worden uitgenodigd om Gods voorbeeld te volgen (Ef. 5:1) en om ook onze liefde aan Jezus te geven en onze vreugde in Hem te vinden! God dienen kunnen we het beste doen door net als Hij Jezus boven mate lief te hebben en

Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk.

– Psalm 149:4 –

in Hem onze diepste vreugde te vinden. Hoe kan ik Christus meer liefhebben? Dat is een levensvraag! 2) Wij worden uitgenodigd om ons te identificeren met Jezus zoals Hij daar in de Jordaan staat: ook voor ons gaat de hemel open en klinkt er die krachtige Vaderstem: 'Mijn lieve kind, mijn zoon, mijn dochter, ik hou van jou en ik vind in jou vreugde!' Te midden van alle (leugenachtige en schreeuwerige) stemmen die in de wereld op ons afkomen ('je bent lelijk', 'je kunt ook niks', 'je moet presteren'), is dit de Stem die overal bovenuit klinkt en die we in Christus als aan ons persoonlijk gericht mogen beluisteren: 'Jij bent mijn geliefde!'

Gebod: Dank U, Vader, dat U zoveel houdt van uw Zoon Jezus en dat U in Hem zoveel vreugde vindt. Dank U dat Hij daardoor de weg kon gaan die nodig was voor onze verlossing. Dank U dat de woorden die U vanuit de hemel sprak ook ons leven mogen binnenkomen. Heer, geef dat we ze horen, dat we ze niet laten overstemmen door alle geluiden in deze wereld, maar dat we echt luisteren met ons hart. Wek in ons een groeiende liefde voor Jezus. Wek in ons het vertrouwen dat we door U onvoorwaardelijk bemind worden. En geef dat daardoor ons leven tot bloei mag komen, achter Jezus aan, in de kracht van zijn Geest. Amen.

Bronwater in de kleine groep

- Lees Marcus 1:1-15. Wat valt je het meest op?
- Praat samen door over de betekenis van de doop waarmee Johannes doopte.
- Wat betekent het dat Jezus, die zonder zonde was, zich toch liet dopen?
- Hoe kunnen we als navolgers van God groeien in onze liefde voor Jezus?
- Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de Stem uit de hemel steeds opnieuw ons leven binnenkomt?

Kijk ook op: www.josdouma.nl/godis liefde



Fonteinkerk Haarlem

**Wie naar hem opzien,
stralen van vreugde.**

– Psalm 34:6 –