

Eerherstel voor de woede van God Verzoening! (3)

Sommige bijbelse woorden roepen een 'affectieve weerstand' op. De 'toorn van God' kan zo'n bijbels uitdrukking zijn: we kijken er liever aan voorbij dan dat we het in de ogen kijken. Maar als het gaat over verzoening, moet het ook gaan over Gods woede. Verzoening vooronderstelt namelijk altijd woede: de boosheid om onrecht dat weer recht gezet moet worden.

De troon van de HEER

Als je een tocht maakt door het Oude Testament, kom je ook op plaatsen waar de schrik je om het hart slaat. Op plaatsen waar je je afvraagt: is dit nu onze God? Zo ook het verhaal over Uzza die door God wordt gedood. Is deze God onze God? Het verhaal speelt zich af rond de ark van God: Gods troon op aarde, met de verzoeningsplaat die symbool staat voor Gods verlangen om zijn liefde te geven. Deze ark was een tijdlang uit beeld geweest. Maar nu David gaat heersen in Jeruzalem, wil hij dat ook Gods ark daar naartoe wordt gebracht. Aan de ark is de bijzondere naam van de HEER verbonden: 'die van de HEER van de hemelse machten, die op de cherubs troont' (2 Sam. 6:2). God is een almachtige en heilige God! In een feestelijke optocht wordt de ark naar Jeruzalem gebracht.

De dood van Uzza

Uzza heeft jarenlang zorg gedragen voor de ark en loopt nu op een ereplaats in de stoet, naast de troon van de HEER. Hij wandelt met God! Uzza gelooft in God en in zijn almacht en heiligheid. Maar als de ark dreigt te vallen steekt hij een helpende hand uit. Zijn spontane gebaar onthult zijn werkelijke geloof: God moet een handje worden geholpen. Zijn eigen onachtzaamheid is de reden voor zijn dood, niet zozeer het gegeven dat de regels over het vervoer van de ark niet in acht waren genomen (vgl. 1 Kron. 15:2).

HEER, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn.

– Psalm 6:2 –

De kwaadheid van David

David is kwaad op God, omdat God woedend is. Over 'affectieve weerstand' gesproken... Maar het is wel heel gezegend dat het er zo eerlijk bij staat. Ook David heeft het moeilijk met Gods woede. Hij is er zelfs kwaad over. Maar lang heeft dat blijkbaar niet geduurd, want een vers later heeft de kwaadheid al plaats gemaakt voor angst: hij is bang geworden voor Gods heiligheid; er is een nieuw ontzag in zijn hart gegroeid voor de voor de almachtige en heilige God die in woede kan ontsteken.

De woede van God

Het is van belang dat we Gods woede in ere herstellen in onze geloofsbeleving. Anders wordt God een tandeloze, aangepaste, burgerlijke, lieve God. We kunnen onze 'affectieve weerstand' overwinnen door na te denken over vier thema's.

1 Gods passie. In het woord woede zit beweging, bewogenheid, dynamiek (vgl. 'verzamelwoede'). Onze God is een gepassioneerde God! Hij heeft ons met passie lief. Zijn liefde woedt over de aarde. Wanneer we aan die liefde voorbijgaan, merken we dat Hij ook in zijn woede gepassioneerd is. God is geen bebaarde oude man, eigenaar van een oneindige snoezelruimte. Hij is een God met passie, een verterend vuur.

2 Gods beeld. Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Naast onze (meestal zondige) boosheid, is er ook een woede die wordt gewekt als we onrecht zien. Wat is dat voor een vader die niet woedend wordt als zijn dochter wordt verkracht? Wat is dat voor een mens die niet woedend wordt als andere mensen worden misbruikt, uitgebuit, voor schut gezet, gedumpte of wat voor onmenselijks dan ook maar? Een mens die niet woedend mag zijn vervlakt, verbraveburgerlijkt, verliest de passie. Eerherstel voor Gods woede betekent: waakzaam zijn dat we niet geloven in een verburgerlijkte, vlakke, aangepaste God.

3 Gods recht. 'Waar het recht ophoudt, begint de hel' (Max Kohnstamm). Het is in deze wereld zo noodzakelijk dat er recht en gerechtigheid is, dat mensen beschermd worden tegen onrecht. Als er geen recht is, dan wordt de mens-

heid slachtoffer van willekeur en heerszucht van enkelen. Ons daartegen verzetten, daar is woede voor nodig. Als er in Gods koninkrijk geen plaats meer is voor recht, ja dan heeft de woede van God ook geen zinvolle functie meer. Gods woede wil ons bewaren voor de hel van het onrecht.

4 Gods oordeel. We hoeven als christenen niet bang te zijn voor Gods woede! De oordelende woede van God is op Jezus terechtgekomen. Jezus heeft de woede van God waaronder wij voor eeuwig hadden moeten wegzinken, voor ons gedragen, van het begin tot het einde van zijn leven op aarde. Wij hoeven die woede niet meer te dragen. God heeft de zonde al geoordeeld in zijn Zoon. En als wij horen spreken over de woede van God en over zijn oordeel, dan mogen we het Jezus weer horen zeggen vanaf het kruis, en luister er goed naar: 'Het is volbracht!' (Johannes 19:30).

Bronwater in de kleine groep

Welke gedachten en gevoelens roept het spreken over 'Gods toorn' bij jou wakker?

Bij welke Bijbelse woorden en begrippen ervaar jij iets van die 'affectieve weerstand'? Hoe wil je daarmee omgaan?

Wat treft jou het meest in het verhaal van Uzza in 2 Samuël 6:1-11? Herken je de kwaadheid van David naar aanleiding van de dood van Uzza? Welke andere Bijbelverhalen illustreren de woede van God? Hoe kunnen de bovengenoemde vier aandachtspunten jou helpen om de woede van God in jouw geloofsbeleving in ere te herstellen?

Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang.

– Psalm 30:6 –

