

Offers brengen 1 Ik heb alles voor je over!

Het beste van jezelf geven. Alles geven zonder voorbehoud. Niets achterhoudend. Voor iets of voor iemand. Je vol overgave toewijden. Zelfopoffering. Weet jij wat dat is? We kennen mensen (politici, leiders, sporters, ondernemers etc.) die werkelijk alles over hebben voor het doel dat ze nastreven of voor de zaak die ze dienen. Ze moeten het niet van iemand anders, ze willen het helemaal zelf, van binnenuit! Wat een passie! Wat een overgave! Herkennen we dat ook in ons eigen leven? Waarvoor ga jij helemaal? Waaraan wijd jij je helemaal toe? Of vind je dat overdreven, extremistisch misschien zelfs?

Allemaal offers

Het brandoffer, offer van volledige overgave, is het eerste van de offers waarvoor in Leviticus 1 tot 7 voorschriften worden gegeven. Heel gedetailleerd wordt op een rij gezet hoe offers moeten worden gebracht en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Dit te lezen, kan vervreemdend zijn: dit is toch niet van deze tijd? Zo hoeft het toch niet meer? Klopt! Lees uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 25. Maar we kunnen er nog steeds van leren (de waarheid en inhoud ervan blijft voor ons in Christus).

We leren dat God aansluit bij bestaande offers: zijn eigen kinderen hadden het van de omringende volken gezien. Zo wordt er al geofferd door Kain en Abel (Gen. 4:3-5), Noach (Gen. 8:20-21) en Abraham (Gen. 22:1-14). We leren verder dat God hartstochtelijk verlangt naar omgang met zijn kinderen, ondanks de zonde. Hij wil in relatie leven, want Hij is een relationele God. Hij scheidt zelf een 'omgangsregeling' door middel van offers. De HEER geeft zijn voorschriften vanuit de ontmoetingstent! Tegelijk is het wel confronterend om te bedenken hoeveel bloed er vloeide, hoeveel dieren er werden gedood: ontmoetingstent en tempel waren eigenlijk slachthuizen, waar we niet naar terug hoeven te verlangen.

U wilt van mij geen offerdieren, het offer voor God is een verbroken geest.

– Psalm 51:18-19 –

Het brandoffer

Het specifieke van het brandoffer bestaat in o.a. de volgende zaken:

- Het wordt gebracht uit dankbaarheid: een spontaan offer (1:3)!
- Het rund moest mannelijk zijn (1:3,10): in die tijd gezien als beter en kostbaarder (je kon dus beter een koe dan een rund zijn).
- Het moest zonder gebrek zijn (1:3,10): alleen het beste was voor God goed genoeg.
- Het moest helemaal worden gebracht (1:9,13), exclusief de 'afvaldelen' (inhoud van de ingewanden of de krop). God is niet een God van bederf, maar van leven.
- Het moest schoon zijn (1:9,13): geen smerigheid aan de poten van het dier.
- Ook armen waren in de gelegenheid het te brengen: rund, schap of geit, vogel.
- De stank van het brandende dier was voor God een lekkere geur: het duidde op het toegewijde hart van de offeraar.
- Het vuur op het brandofferaltaar moet steeds blijven branden (6:2,6).
- De kern is niet verzoening (die er wel onderdeel van uit maakt, vgl. 1:4) maar totale toewijding: het beste geven, alles geven, jezelf geven aan je God! En zo genieten van Gods genade, die alles aan jou geeft.

Jezus

Alle offers verwijzen naar Jezus. In hem zijn ze allemaal vervuld. Zie met name Hebreëen 8:1-10:18. Jezus' leven was één en al toewijding aan zijn Vader toegewijd en aan ons. Hij gaf zichzelf als geurige gave aan God: Efeziërs 5:1-2! Hij is het lam dat alle zonden wegneemt: Johannes 1:29. Het avondmaal bepaalt ons er telkens weer bij dat Jezus zichzelf helemaal heeft overgegeven: 'Zijn offer verzekert ons van zijn grote liefde.'

Vandaag offers brengen

Moeten wij dan nog wel offers brengen? Nee, als je het gevoel hebt dat het moét, dan is het nog nodig om te ontdekken dat het verlangen om je helemaal toe te wijden aan God van binnenuit kan komen. Jezus woont in ons: hij is onze volkomen toewijding. Het gaat niet om de opgelegde plicht van een slaaf maar het hartstochtelijke verlangen van een kind. Op dit punt

Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.

– Hebreëen 10:14 –

begint het: herken ik dat verlangen dat de Geest in mijn hart legt om me toe te wijden aan God, aan Jezus? Is zijn leven in mij gaan stromen? Als je dat niet herkent: bid er dan om. En breng je onvolmaaktheid altijd opnieuw bij het kruis: Jezus' bloed gaat erover heen. Van daaruit kunnen we het ook concreet maken:

Het offer van je hart: is je hart volkomen toegewijd aan Jezus en aan zijn Vader? Is Hij je schat? Waar gaat je hart naar uit?

Het offer van je gedachten: hoeveel van je gedachten (die gaan de hele dag door) zijn aan je Heer gewijd?

Het offer van je tijd: hoeveel tijd reserveer je voor de dingen van het koninkrijk (bijbellezing, gebed, geloofsgesprek, opbouw van de kerk als Christus' lichaam)? Wat leer je in dit verband van Maria (Luc. 10:42).

Bronwater in de kleine groep

- Lees Leviticus 1 en 6:1-6. Wat valt je het meest op?
- Waaraan denk jij als het gaat over 'offers brengen', 'opoffering' of 'offerbereidheid'?
- 'Jezus is ons volkomen offer, Jezus is onze totale toewijding.' Begrijp je wat dat betekent?
- Waaraan ben jij totaal toegewijd?
- Lees Romeinen 12:1-2. Hoe wil jij een levend, heilig en God welgevallig offer zijn?
- Wat heeft 'prioriteiten stellen' te maken met toewijding?

