

Offers brengen 4 **Het herstel**

In elke relatie gaat er wel eens iets mis. En dat doet vaak zeer. Gelukkig kan het weer goed komen. Wat is daarvoor nodig?

Zondigen

Wat is zonde eigenlijk? Zo'n woord kan zó vaak gebruikt worden dat de betekenis ervan verloren gaat. Zonde is: je doel missen, de weg kwijt raken, onrein zijn. Het is geestelijk gevaarlijk om eenzijdig op zonde gericht te zijn door vooral zondebesef te benadrukken. Daar staat de kerk (al dan niet terecht) wel een beetje om bekend: om het negatieve spreken over de mens die zondaar is. Tegelijk is de thematiek van fouten maken en schuld hebben voor alle mensen relevant. Het is namelijk in onze levens en in de maatschappij aan de orde van de dag: dat we fouten maken, dat we op zoek zijn naar de schuldige, dat we spijt hebben van iets wat verkeerd was. Alle mensen hebben een besef van goed en kwaad, mooi en lelijk, waar en onwaar. In de kerk leren we om dat ook met God te verbinden. Daar leren we onze fouten (tegenover jezelf of anderen) ook als zonden (ten diepste tegenover God) te zien. En we leren er dat we er niet onder gebukt hoeven gaan, omdat er vergeving is.

Reiniging en herstel

Er is wel verschil tussen het reinigingsoffer en het hersteloffer uit Leviticus 4 en 5, maar we richten ons nu vooral op de overeenkomst. Er is een zonde gedaan, onopzettelijk (daar hoort ook bij: zonde uit zwakheid, vergeetachtigheid, onvermogen - vrij breed dus). Die zonde betekent een breuk in de relatie met God die om herstel vraagt: wat kapot is moet weer heel worden, wat donker was moet weer licht worden, wat onrein was moet weer rein worden. De weg die God in Leviticus wijst is die van het brengen van een offer (de offers uit Leviticus 4 en 5 zijn wel verplicht in tegenstelling tot de vrijwillige offers uit Leviticus 1-3).

**Neem met majoraan mijn zonden
weg en ik word rein, was mij en
ik word witter dan sneeuw.**

– Psalm 51:9 –

Bloed

Er stroomt veel bloed bij deze offers. Dat bloed staat voor het leven van het dier, en doordat de offeraar zijn hand op de kop van het dier legt wordt de zonde overgedragen op het dier en sterft het op het moment dat het dier geslacht wordt. Het bloed komt aan de hoorns van het altaar, wordt zeven keer gesprenkeld, en wordt uitgegoten aan de voet van het altaar. Erg bloederig dus allemaal. Al dat bloed verwijst naar het bloed van Jezus dat ons reinigt van onze zonden: het bloed van Jezus is het leven dat Hij voor ons gaf (Luc. 20:22; Efe. 2:13; Heb. 10:1-18). Pleiten op het bloed van Jezus is: ons van onze zonden laten reinigen door het bloed van het kruis. Dat bloed heeft goddelijke, universele kracht voor alle mensen!

Openlijk uitspreken

Een opvallend element in Leviticus 5:5: 'De betreffende persoon moet, zodra hij zich van zijn schuld bewust wordt, openlijk uitspreken wat hij heeft gedaan.' Het gaat hier om het belijden, het opbiechten van je zonden. Dat heeft een eigen betekenis: een niet beleden (openlijk uitgesproken) zonde blijft van binnen zitten en werkt verziekend. Je moet de zonde letterlijk uitspreken, eruit gooien terwijl een ander het hoort (dat kan zonder tussenkomst van een andere christen, maar die tussenkomst kan wel helpend zijn). Dat is ook de waarde van de biecht (vgl. Jak. 5:16: 'Beken elkaar uw zonden').

Wat kost het ons?

Er bestaat ook een oppervlakkige manier van zonden belijden, namelijk als we het heel algemeen houden en het laten bij een standaard gebedsformule. Dan kost het verder niks, maar het levert ook maar weinig genezing op. Het beeld van een muntstuk helpt. Kop staat voor de vergevende en genezende liefde van God, het evangelie van Christus, de blijde boodschap! Munt staat voor de kosten: het heeft God alles gekost (zijn eigen Zoon) en het kostte de offeraars uit Israël dieren. Ook de muntkant moet in ons leven aan de orde komen! Wat mag het ons kosten? De genade van de vergeving ervaren:

**Maar nu bent u, die eens ver-
weg was, in Christus Jezus
dichtbij gekomen, door zijn
bloed.**

– Efeziërs 2:13 –

1. kost ons een wilsbesluit,
2. kost ons pijn en verbrokenheid,
3. kost ons tijd en aandacht,
4. kost ons een oprecht en volkomen toegewijd hart,
5. kost ons een gebed.

Echt berouwvol bidden als er zonden zijn in je leven die opgeruimd moeten worden is een hele stap. Maar langs deze weg zul je wel veel meer de genezende en bevrijdende kracht van de vergeving ervaren. We zijn zelf nog vaak geneigd om over onze zonden heen te leven, ze te verontschuldigen, onszelf schoon te praten, een ander de schuld te geven. Echt herstel vindt alleen plaats als we de zonden die we deden (ondanks dat we een nieuw leven hebben en in Christus een nieuwe schepping zijn) welbewust onder het bloed van Jezus brengen door ze openlijk te belijden en door oprecht te bidden.

Bronwater in de kleine groep

- Lees (enkele gedeelten uit) Leviticus 4 en 5. Wat valt je op?
- Hoe omschrijf jij wat zonde is?
- Herken je dat er soms te eenzijdig over zonde wordt gesproken waardoor de genade niet ervaren kan worden? Of vind je juist dat er te weinig zondebesef is?
- Wat is voor jou de betekenis van het bloed van Jezus? Wat betekent: pleiten op Christus' offer?
- Heb jij wel eens openlijk een zonde uitgesproken tegenover een ander? Wat vind je van 'biechten'?
- Wat kost het jou om vergeving te ontvangen (zie vijf aandachtspunten hierboven)?

**Bloed van stieren en bokken
kan mensen onmogelijk van
hun zonden bevrijden.**

– Hebreëën 10:4 –

