

Verlangen naar verandering!?! De belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18 (1) Ooh, wat mooi!

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Dit zijn fascinerende woorden. In de eerste plaats omdat ze gaan over de luister van de Heer: de glorie van Christus is het allermooiste wat je kunt bedenken! In de tweede plaats omdat ze gaan over een geestelijk veranderingsproces. We geloven het: God verandert mensen! Maar hoe gaat dat in zijn werk? Hoe gaat het gebeuren dat je een groter verlangen krijgt om God te dienen, dat je bitterheid langzaam plaats gaat maken voor een liefdevolle houding, dat je niet langer gebukt gaat onder Gods geboden maar ze ervaart als het zachte juk dat Jezus je te dragen geeft? Het zijn niet onze goede voornemens of onze gehoorzaamheid in eigen kracht die een geestelijk veranderingsproces op gang brengen. 2 Korintiërs 3 vers 18 reikt de sleutel aan voor geestelijke verandering: het aanschouwen van de luister van Heer.

De luister van de Heer

Het woord 'luister' gaat terug op het Hebreeuwse woord kabod (zwaar, gewichtig) en het Griekse woord doksa (eer, glorie). In de NBV komen meerder vertaalwoorden voor o.a.: majesteit (Ex. 24:15-18), aanwezigheid (Ex. 29:43), luister (Deut. 5:24), glorie (Ps. 57:12), stralend licht (Luc. 2:9), grootheid (Joh. 1:14) en nabijheid (Rom. 3:23). In de vertaling van 1951 stond er: heerlijkheid. Het gaat dus over zoiets als Gods heilige grootheid en ontzagwekkende nabijheid en stralende aanwezigheid.

Heerlijke ontmoetingen

Verschillende mensen in de Bijbelse verhalen maken het mee: dat ze (in een visioen) de heerlijkheid van God ondergaan, erdoor aan geraakt worden, wat ook leidt tot veranderende levens. Een heel bekend verhaal is dat van Mozes die vraagt: 'Laat mij toch uw majesteit zien' (Ex. 33:18). Andere voorbeelden: Jesaja (Jes. 6), Ezechiël (Eze. 1), Petrus, Jakobus en Johannes (Mat. 17), Paulus (Hand. 9) en Johannes (Opb. 1). Ongevoelbaar indrukwekkend!

De schoonheid van Jezus

Wij zien de luisterrijke glorie van God

nu in het gezicht van Jezus (2 Kor. 4:6). Wat zou het krachtig zijn als we in onze kerk meer zouden genieten van (naast de waarheid van Jezus en de goedheid van Jezus) de schoonheid van Jezus! Als we de luister van onze Heer en Heiland willen leren kennen en willen aanschouwen (dé weg dus waarlangs verandering gaat plaats vinden, omdat Gods Geest werkt), dan kunnen we ons met de ogen van ons hart richten op zijn namen, zijn deugden, zijn daden en zijn woorden.

Jezus' schitterende namen: in elke naam van Jezus ontdekken we een facet van zijn heerlijke luister. Hoe meer we zijn namen kennen en ons eigen maken, hoe sterker zijn aanwezigheid in ons hart en leven. Jezus' prachtige deugden: in elke deugd (eigenschap, karaktertrek) zien we iets van de volmaakte persoon die Jezus was en is. Als we zijn deugden ons te binnen brengen, zullen wij naar zijn beeld veranderen.

Jezus' indrukwekkende daden: alles wat Jezus heeft gedaan en nog doet is het waard om door ons herinnerd te worden: we mogen het ons te binnen brengen en er weer van onder de indruk raken.

Jezus' kostbare woorden: elke uitspraak van Jezus bevat eeuwig leven. Als we er lang en liefdevol naar luisteren, zullen zijn woorden hun kracht bewijzen in onze veranderende levens.

Als we dat allemaal op ons in laten werken, zullen we alleen nog kunnen uitbrengen: 'Ooh, wat mooi! Prachtig!!'

Onze bestemming

Wij zijn geschapen om God te eren (Soli Deo Gloria)! Hoe meer wij Jezus' luister aanschouwen (en door de Geest naar zijn beeld veranderen), hoe meer wij aan Gods doel met ons leven beantwoorden.

Bronwater in de kleine groep

- Welk Bijbelgedeelte over de heerlijkheid van God, de luister van de HEER spreekt jou sterk aan?
- In welk opzicht ben jij veranderd in je geloof? Hoe is dat gekomen?
- Geloof je de belofte van 2 Korintiërs 3 ver 18? Hoe breng je dat geloof in de praktijk?
- Hoe kunnen we elkaar helpen om te groeien in het aanbidden van Jezus (het aanschouwen van zijn luister)?

DE LUISTER VAN DE HEER

[namen van Jezus]

U bent de messias
U bent het lam van God
U bent de bruidegom
U bent Gods mysterie
U bent de Mensenzoon
U bent de goede herder
U bent Gods evenbeeld
U bent de hoeksteen
U bent de hogepriester
U bent het licht voor de wereld

[deugden van Jezus]

U bent eeuwig
U bent goed
U bent wijs
U bent almachtig
U bent barmhartig
U bent rechtvaardig
U bent liefdevol
U bent nederig
U bent heilig
U bent alomtegenwoordig

[daden van Jezus]

U bent mens geworden
U geeft onderricht
U geneest
U hebt geleden
U bent gestorven aan het kruis
U bent opgestaan uit de dood
U bent naar de hemel gegaan
U geeft uw Geest
U pleit voor ons
U komt terug

[woorden van Jezus]

U zegt: kom tot inkeer
U zegt: kom naar mij
U zegt: maak je geen zorgen
U zegt: jullie licht moet schijnen
U zegt: mijn vrede geef ik jullie
U zegt: houd je aan mijn geboden
U zegt: ik was een vreemdeling
U zegt: vrienden noem ik jullie
U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig
U zegt: ik kom spoedig

Kijk ook op: www.jezusontdekken.nl

