

Verlangen naar verandering!? (3) Een ware metamorfose!

De belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Een ware metamorfose, daarover gaat het hier: een reformatie, een hervorming, maar dan in het leven van de christen die de luister van de Heer aanschouwt. Maar bestaat het eigenlijk wel: echte, diepgaande verandering? Vaak zeggen we: 'Karakters verander je niet.' Of we zeggen: 'De echte verandering vindt plaats als we in de hemel komen of als Jezus terugkomt.' Maar 2 Korintiërs 3 vers 18 laat er geen misverstand over bestaan: er vindt ook nu al, dank zij het werk van de Geest, echte verandering plaats! Dit veranderingsproces blijft wel stukwerk, en zal pas op de nieuwe aarde volkomen zijn.

Metamorfose

Dit woord komt op drie plaatsen in het Nieuwe Testament voor. 1) Matteüs 17 vers 2: 'Voor hun ogen veranderde (metamorfose) Jezus van gedaante.' De Heer begint te stralen, zijn gezicht is als de zon! 2) Romeinen 12 vers 2: 'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen (metamorfose) door uw gezindheid te vernieuwen.' Het maakt nogal uit waar je naar kijkt: je kunt niet geobsedeerd zijn met het schema van deze wereld en tegelijk de ogen van je hart richten op de Heer van deze wereld. Het gaat om anders denken. 3) 2 Korintiërs 3 vers 18: 'Wij allen worden meer en meer door de Geest van de Heer veranderd (metamorfose).'

Kenmerken van de metamorfose

1) **Genadig.** Het wordt ons gegeven: we worden veranderd. We hoeven het niet in eigen kracht te doen (door goede voornemens en inspanningen). God

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen.

- Romeinen 12:2 -

gunt ons deze verandering. Het enige wat we 'moeten' is: de luister van de Heer aanschouwen, genieten van Jezus' schoonheid.

2) **Geestelijk.** Gods Geest werkt! We mogen ons toevertrouwen aan zijn liefdevolle en krachtige leiding.

3) **Geduldig.** Meer en meer worden we veranderd, 'van heerlijkheid tot heerlijkheid'. Het is een veranderingsproces dat beter vergeleken kan worden met groeiprocessen in de natuur dan met veranderingsprocessen in organisaties bijvoorbeeld. God gunt ons de verandering én hij gunt ons de tijd.

4) **Christusgericht.** We veranderen naar de luister van het beeld van Jezus (vgl. Rom. 8:30 en Gal. 4:19). Zijn namen, deugden, daden en woorden worden zichtbaar en ervaarbaar in onze levens! Zijn luister straalt op ons af, wij weerspiegelen zijn luister.

5) **Toekomstgericht.** Het meer en meer geeft ook aan dat op aarde het volmaakte einddoel niet wordt bereikt. We aanschouwen nu 'als in een spiegel' - de gebrokenheid is steeds aanwezig. De volmaaktheid is voor later (1 Joh. 3:2 en 4:17). Maar dit is wel een zeer hoopvol perspectief!

De verandering

Hoe ziet de verandering er nu concreet uit in de praktijk?

- Eerst was de Bijbel voor mij een saai boek en nu zie ik overal in dat boek Jezus en zijn grootheid en genade!
- Eerst was ik altijd kritisch en negatief (ook in de kerk) en nu kijk ik met de ogen van Jezus en heb ik geduld met zwakheden van anderen!
- Eerst hield ik me uit angst en plichtsgevoel aan Gods geboden en nu vind ik het heerlijk om me aan zijn woorden te houden!
- Eerst hield ik me krampachtig vast aan allerlei regels en gewoontes in mijn leven (ook in de kerk) en nu ervaar ik wat vrij zijn in Christus betekent (2 Kor. 3:17!).
- Eerst was ik trots en arrogant en onafhankelijk en nu wil ik graag nederig en zachtmoedig zijn en ben ik veel opener geworden.
- Eerst was ik ontoestbaar en liep ik vast in mijn teleurstellingen en nu laat ik me troosten door de liefde-

volle aanwezigheid van Jezus die ik echt heb leren kennen.

- Eerst was ik verzot op geld, op macht, op seks en nu heb ik Jezus leren kennen als de allermooiste en boeiendste persoon in hemel en op aarde en al dat andere oefent geen aantrekkingskracht meer op me uit (ik heb er zelfs een afkeer van gekregen).
- Eerst roddelde ik graag en had ik over iedereen een oordeel maar nu heb ik iedereen lief met de liefde van Jezus.
- Eerst genoot ik van de werken van het vlees (Gal. 5:19-21) maar nu geniet ik van de vrucht van de Geest (Gal. 5:22-24).

Wat moeten we doen?

Keer je af van je oude leven (laat je kritische houding, je onafhankelijkheid, je trots, je ego, je onreinheid los!)

Aanschouw de schoonheid van Jezus (geniet dagelijks van zijn namen, deugden, daden en woorden en ga met hem om als de allerbelangrijkste persoon in je leven!)

Ontdek het nieuwe leven (ervaar de vreugde, de reinheid, de overgave, de trouw, de zachtmoedigheid en alles wat zo prachtig zichtbaar is in Jezus).

Bronwater in de kleine groep

- Hoe kunnen we elkaar helpen om meer te genieten van de schoonheid van Jezus? Welke verandering is daarvoor nodig?
- Bespreek de vijf genoemde kenmerken van het metamorfoseproces.
- Wat is het verschil tussen een christen die gehoorzaam-zijn als uitgangspunt voor zijn of haar levensstijl en een christen die begint bij het genieten van de luister van de Heer?
- Hoe kunnen we in onze kerkdiensten en in onze kleine groepen meer gericht raken op de glorie van God in het gezicht van Jezus Christus?

