

Het stralende gelaat van de HEER!

De HEER doet het licht van zijn gelaat over u schijnen...

De HEER wendt u zijn gelaat toe...

Gezichten zijn belangrijk. We herkennen elkaar eraan. En in onze onderlinge communicatie kunnen gelaatsuitdrukkingen boekdelen spreken (we kijken bang, bezorgd, blij, boos, bedroefd, geschrokken, verwonderd, verontwaardigd enz.). Naast verbale communicatie is ook non-verbale communicatie dus heel wezenlijk voor onze onderlinge omgang. Zo is het ook met God: hij communiceert ook non-verbaal!

Zegen: Gods naam

De woorden van de priesterzegen zijn zeer kunstig vormgegeven (in het Hebreeuws). Er is een opklimming in de drie zinnen: 3, 5, 7 woorden; 15, 20, 25 letters. Het is als een vloedgolf die steeds hoger wordt en over ons heen komt. Drie keer komt de naam HEER (JHWH) voor en de overige twaalf woorden representeren de twaalf stammen van Israël: God en heel zijn volk zijn met elkaar verbonden in de zegen! Dat de zegen drie zinnen heeft, kan verbonden worden met de Drie-eenheid: 'mijn naam' (Luther heeft een

24 יְבָרַכְךָ יְהוָה וְיִשְׁמְרֶךָ:

25 יָאֵר יְהוָה פְּנֵינוּ אֱלֹהֵינוּ וְיִחַנְךָ:

26 יֵשָׂא יְהוָה פְּנֵינוּ אֱלֹהֵינוּ וְיִשֶׂם לָךְ שְׁלוֹם:

verband gelegd met de zegen uit 2 Korintiërs 13:13). Als deze woorden worden gezegd, spreekt God zijn naam uit over zijn volk. Hij communiceert zijn liefdevolle en genadige aanwezigheid!

Zegen: Gods gezicht

Juist omdat de woorden zo zorgvuldig gekozen zijn, is het des te opvallender

**De God die heeft gezegd:
'Uit de duisternis zal licht
schijnen,' heeft in ons hart
het licht doen schijnen om
ons te verlichten met de
kennis van zijn luister, die
afstraalt van het gezicht van
Jezus Christus.**

2 Korintiërs 4:6

dat er maar liefst twee keer over 'het gelaat van de HEER' wordt gesproken. God kennen heeft dus alles te maken met het zien van zijn gelaat! Daarom moeten we aan onze woordenschat waarmee we spreken over God en geloven (naast: hand van God, leiding van God, zorg van God, woord van God, stem van God, liefde van God enzovoort) ook 'het gelaat van God' toevoegen.

Gelaat, (aan)gezicht

Het woord dat in het Hebreeuw gebruikt wordt komt veelvuldig voor in het Oude Testament (Statenvertaling heeft het woord 'aangezicht' maar liefst 1751 keer). Dit Hebreeuws wordt in een eigentijdse vertaling meestal wegvertaald: 'voor Gods aangezicht' wordt: 'voor God'.

In de priesterzegen (6:25) wordt gesproken over het licht van het gelaat dat schijnt (zie ook: Ps.4:7; 21:7; 31:17; 44:4; 67:2; 80:4,8,20; 89:16; 90:8; 119:135). Daartegenover staat: de HEER die zijn gelaat verbergt: hij kijkt niet, hij laat zich niet zien, hij openbaart zich als de afwezige (zie ook: Ps.13:2; 30:8; 69:18; 88:15; 102:3; 104:29; Mic. 3:4). In Ezechiël 39:22-29 wordt de geschiedenis van Gods volk beschreven en Gods reactie: eerst verborg hij zijn gelaat en wendde zich van hen af (39:23) maar later zal hij dat niet meer doen (39:25-29). De zegen is dus positief: de HEER kijkt stralend naar ons! De HEER is

verheugd om ons te zien (genade = vreugde)! De HEER geniet van de aanblik van zijn kinderen!

In de priesterzegen (6:26) gaat het ook over het toewenden van het gelaat. Daar staat letterlijk: 'de HEER heft zijn gelaat op'. Dat is het tegenovergestelde van wat er over Kaïn wordt gezegd (Gen. 4:5-6 Statenvertaling: 'zijn aangezicht verviel'; NBV: 'zijn blik werd donker'). Hij maakte geen oogcontact meer met Abel: hij zag hem niet meer staan. De HEER ziet ons wel staan! Hij wendt zijn blik niet af, maar kijkt ons aan! Hij is een God van vrede: sjaloom!

Christus: gelaat van de Heer

Maar: God is toch de Onzienlijke? Wij mogen en kunnen hem toch niet zien (Ex. 33:20; 1 Tim. 1:17)? God laat zichzelf nu zien in Christus. Zijn glorievolle luister zien wij in het gelaat van Jezus (2 Kor. 4:3-6). Jezus is de

Zegen van God en het ware Gezicht van God! Rond twee (vreemde) woorden maken we dat concreter.

1. Kijk uit! Over prosopagnosie |

Prosopon is: gezicht. Agnosie: niet kennen. Prosopagnosie is: het niet kunnen herkennen van gezichten. Herkennen we wel het gezicht van God in Christus? Lijden veel gelovigen misschien aan prosopagnosie? We moeten elkaar telkens weer laten zien dat we bij Jezus moeten zijn willen we God leren kennen! Een God zonder Jezus is geen God maar een God zonder gezicht.

2. Kijk! Over contemplatie |

De HEER kijkt ons aan: laat je door hem aankijken! Dat vraagt ook iets van onze kant: lang en liefdevol kijken naar het gelaat van de Heer Jezus. Dat is: contemplatie. Het gelaat van de Heer steeds meer zien en steeds meer leren kennen: zijn gelaatsuitdrukkingen, zijn blik, zijn gelaats trekken. Hoe doe je dat? Noem zijn namen. Spel zijn woorden. Verheug je in zijn liefdevolle blik. Psalm 27: 'Mijn hart zegt u na: zoek mijn gelaat! Uw gelaat, HEER, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij.'

Voor een geloofsgesprek...

1. Benoem eens een groot aantal mogelijke gelaatsuitdrukkingen.
2. Wat is voor jou de betekenis van de zegen?
3. Hoe stel jij je het gelaat van God voor?
4. Herken je de christelijke vorm van prosopagnosie (dat gelovigen niet in Jezus het gelaat van God herkennen)?
5. Wat betekent contemplatie voor jou? Hoe zou je je kunnen oefenen in het aanschouwen van het gelaat van de Heer?

