

DE LERAAR EN ZIJN LEERLINGEN

We kennen allemaal wel mensen van wie we zeggen: 'Van hem of haar heb ik heel veel geleerd!' Dat kunnen onze ouders zijn, andere familieleden, vrienden, leerkrachten, jeugdleiders, predikanten, vrienden, schrijvers, artiesten enzovoort. In zekere zin waren we leerling van hen: ze leerden ons iets wat veel invloed had op ons leven en op onze manier van denken over het leven.

Leerlingen

Het slot van het Matteüs-evangelie maakt duidelijk dat de opgestane Heer vooral onze leraar wil zijn. Dat is volgens Matteüs het hart van het christelijk geloof. Want de grote opdracht die hij meegeeft is: maak leerlingen! Dit is een omschrijving van wat dat inhoudt: **een leerling van Jezus ben je als je Jezus bewondert om zijn wijsheid en goedheid, als je ernaar verlangt om steeds in zijn nabijheid te zijn, om je door hem te laten leiden en helpen in alle aspecten van je dagelijkse leven, zodat je steeds meer wordt zoals hij.**

Jezus als leraar

Maar is dat niet wat eenzijdig? Kom je zo niet uit bij een Jezus die op één lijn staat met bijvoorbeeld Boeddha of Confucius: een wijsheidsleraar, een hoogstaand moreel voorbeeld? Dat zou wel kunnen: er bestaat een vrijzinnige manier van christen-zijn waarin Jezus niet meer de enige Verlosser is. Maar andersom kan het ook gebeuren dat christenen Jezus alleen nog maar kennen als lam (dat de zonde van de wereld wegdraagt) en niet meer als leraar (die ons leven wil vernieuwen). Het lam is onze leraar!

Briljant

Jezus is het ook meer dan waard om onze leraar te zijn. In een verwetenschappelijkte deskundigen-cultuur

Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
Lucas 6:40

bestaat er weerstand tegen het erkennen van Jezus als ultieme en deskundige leraar. Maar als er iemand is met veel wijsheid, met eindeloos veel levenservaring en een ontstellend hoog IQ dan is dat Jezus wel. Hij is de schepper van elke molecuul en van alle sterrenstelsels! Er geen briljantere persoon denkbaar dan Jezus, Gods mysterie 'in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn' (Kol. 2:3). Hij kent alle dimensies van de wekelijkheid (fysiek, moreel, spiritueel) van binnenuit en kan ons erin binnenleiden

Het Grote Plan

Matteüs 28:16-20 wordt wel 'het zendingsbevel' genoemd: grondtekst voor missionaire gemeenteopbouw. Maar is dit niet ook een basistekst voor spirituele (geestelijke) gemeenteopbouw? De context is die van Pasen: de leerlingen zijn op bevel van de opgestane Jezus naar Galilea gegaan, naar de berg van het onderricht (Bergrede: Matteüs 5-7). Zo koppelt het evangelie terug naar het begin van Jezus' optreden: het verkondigen van de boodschap van het koninkrijk (Mat 4:17,23). De leerlingen zien en aanbidden Jezus (enkele twijfelen, maar worden toch door Jezus op weg gestuurd)! Jezus onderstreept eerst dat hij Koning is: alle macht is aan hem, de heerschappij is in zijn handen (28:19): dit is **De Grote Waarheid!** Het herinnert ons aan het Onze Vader. Hier spreekt Jezus over Gods Grote Plan waarin zijn leerlingen worden ingeschakeld.

De Grote Opdracht

Centraal staat in het bevel van Jezus (niet: gaan, dopen, leren, maar) leerlingen maken! Niet iedere christen is ook per definitie een leerling. Het is makkelijker om te zeggen 'ik ben een christen' dan 'ik ben een leerling van Jezus'. Jezus wil geen 'bekeerlingen' (of consumenten in McChurch) maar leerlingen! De doop van de leerling staat voor het binnengaan in het nieuwe leven (Rom 6:4). In dat nieuwe leven is hij leerling die ernaar verlangt het door God bedoelde leven volgens de opdrachten van Jezus te leven. Het is een leven vanuit de overvloed ('abundance') van het koninkrijk in de gehoorzaamheid ('obedience') van het koninkrijk.

De Grote Belofte

Dat is een ongelooflijke taak! Dat weet Jezus. Daarom zegt hij specifiek met het oog hierop (laat het in de context staan,

zet het niet zomaar op een wandtegelte): 'Ik ben met jullie - heel de dag door - totdat de nieuwe schepping definitief doorbreekt in het volmaakte koninkrijk, als de hemel en de aarde weer met elkaar verenigd zijn.' Leerlingen zijn mensen die zich in dit grootse plan laten meenemen en inschakelen.

Hoe word ik leerling?

Als je je bekeerd hebt tot Jezus ben je nog niet automatisch een leerling (zie opnieuw de omschrijving). Wat kun je doen?

1. **Bid volhardend en intensief of je Jezus mag zien zoals hij werkelijk is!** Sta er voor open dat hij echt de allerbelangrijkste, allerbriljantste, allermooiste persoon in hemel en op aarde is. Bid de Geest of hij je ogen daarvoor opent (Joh. 16:13-14).
2. **Woon in de woorden van Jezus!** Ware leerlingen van Jezus blijven bij zijn woord (Joh. 8:31-32). Het gaat erom dat onze gedachten als een spons doordrenkt raken met Jezus' woorden van het koninkrijk.
3. **Maak bewust de keuze om Jezus' leerling te zijn!** Het moet onze diepste intentie zijn om leerling te worden. Dat vraagt om een keuze (Joh 6:68-69).

Voor een geloofsgesprek...

1. Lees Matteüs 28:16-20. Welke uitspraak boeit je het meest?
2. Van wie heb jij in je leven veel geleerd? Wie waren/zijn jouw leraren?
3. Wat vind je gemakkelijker om jezelf te noemen: 'een christen' of 'een leerling van Jezus'? Praat samen door over de omschrijving van wat een leerling is.
4. Wat vind je van de uitspraak: Jezus is de briljantste persoon in hemel en op aarde?
5. Ben jij al een leerling van Jezus? Spreek door over de drie handreikingen 'Hoe word ik een leerling?'