

HIER BENEDEN IS HET OOK

(De ontdekking van de hemel 1)

Waar is de hemel? Hoe zal het daar zijn? Wat is er in de hemel te doen? Dat zijn vragen die ons bezig kunnen houden. Een predikant zei ooit: "Iedere keer als ik aan de hemel denk, word ik depressief. Ik zou veel liever gewoon ophouden te bestaan als ik sterf. Ik kan het idee van zo'n eindeloze verveling niet uitstaan. De hele tijd in de wolken rondrijven met niets anders te doen dan een beetje harp spelen. Het lijkt me zo vreselijk saai..."

De hemelse dimensie

Het gemiddelde beeld van de hemel is dat het een plaats ergens ver weg - boven - is waar je later naar toe gaat (of niet), als je sterft. Veel Bijbels spreken wijst ook in de richting: de hemel is het 'uitspansel' boven ons, Jezus die 'omhoog geheven' wordt, Jezus die terugkomt 'op de wolken', een stad die 'neerdaalt' uit de hemel, etc. Maar de Bijbel gaat daarbij uit van een wereldbeeld waarin de aarde plat is. Een visie op de hemel die vandaag misschien dichterbij staat is deze: de hemel is de vierde (ruimtelijke) dimensie, een dimensie dus 'achter' lengte, breedte, diepte. De Engelse nieuwtestamenticus Tom Wright zegt het zo: "De hemel is Gods dimensie van de geschapen orde; de aarde is de wereld van tijd, ruimte en materie die wij kennen." Dat betekent dus dat de hemel veel dichterbij is dan we misschien denken. We verkennen deze gedachte vanuit drie kernen in Handelingen 1:1-14.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
Efeziërs 1:3

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
Filippenzen 1:21

Het koninkrijk van de hemel

De veertig dagen dat Jezus zich levend vertoonde (tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart) was een periode waarin Jezus op de grens van aarde en hemel leefde. Hij 'verscheen' steeds in die dagen: uit Gods dimensie (hemel) kwam hij in onze dimensies (aarde). Waarover sprak Jezus is deze veertig dagen? Het koninkrijk van God (Hand. 1:3)! Dat was ook tijdens zijn leven op aarde dé centrale boodschap: 'Ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden' (Luc. 4:43; vgl. Mar. 1:15 en Mat. 4:17). Dit koninkrijk van God wordt overal waar Jezus in het centrum staat en als Heer wordt erkend. Het heet ook: het koninkrijk van de hémel. De essentie van Jezus is dat in hem de hemel op aarde komt, dat Gods dimensie tastbaar wordt en dat wij als mensen worden uitgenodigd om die dimensie te leren kennen. "De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: 'Kijk, hier is het!' of: 'Daar is het!' Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik" (Luc. 17:20-21).

Naar de hemel kijken

Een bekend vers van Jodocus Lodenstein luidt: "Hoog, omhoog, het hart naar boven; hier beneden is het niet; 't ware leven, lieven, loven; is maar daar men Jezus ziet." Inderdaad: het volmaakte leven, zonder zonde en tekortkoming bestaat alleen in Gods dimensie (de hemel). Maar dat leven is in Jezus op aarde tastbaar geworden. De engelen zeggen: kijk niet naar boven (dat is weer aan de orde als Jezus terugkomt) maar leef hier beneden (Hand. 1:11). Hier beneden is het ook! Heel kort zou je het zo kunnen zeggen: de hemel, dat is de volmaakte aanwezigheid Jezus. Dat we bij de hemelvaart niet aan een soort ruimtereis zouden moeten denken, wordt ook duidelijk als we de wolk zien. Die wolk is heel de Bijbel door het teken van Gods aanwezigheid. Als Jezus wordt opgenomen in een wolk, dan betekent dat: Jezus gaat binnen in Gods dimensie; de wolk symboliseert die dimensie en onttrekt het tegelijkertijd als een mysterie aan ons oog. Wolken en het uitspansel zijn de Bijbelse symbolen van Gods blijvende hemelse aanwezigheid (in een gebroken aardse werkelijkheid). Die symbolen zijn belangrijk, want ze zijn Gods handreiking aan ons om gelovend te leven (boek over geloofsvervolgning: 'Zij mogen de hemel niet zien').

Bidden om een open hemel

Waar is de hemel? Daar waar God is, waar Jezus' aanwezigheid wordt gezocht en beleefd, waar de Geest werkt. Hoe krijgen we verbinding met de hemel als Gods dimensie? Het is opvallend dat de apostelen zich na de hemelvaart vurig en eensgezind wijden aan het gebed. Bidden is de taal van het koninkrijk. Het is de taal waarin aarde en hemel verbonden worden, waarin we ervoor kiezen om onze werkelijkheidsbeleving te verdiepen tot de vierde dimensie. Vurig, volhardend bidden: bidden is een levensstijl en niet een regelmatige religieuze verplichting. Eensgezind: het gaat om het samen in verbondenheid zoeken van het hemelleven op aarde. Het zal een bidden om de Geest zijn geweest: dat de hemel open mag gaan! "Uw koninkrijk kome, gelijk in de hemel also ook op de aarde..."

Voor een geloofsgesprek...

1. Lees Handelingen 1:1-14. Welk vers spreekt je het meest aan?
2. Wat is jouw eigen beeld van de hemel?
3. Helpt het spreken over 'Gods (vierde) dimensie je om meer zicht op de hemel te krijgen?
4. Welke rol speelt bidden in jouw leven als het gaat om het leren leven in het koninkrijk van de hemel?
5. Hier beneden is het niet! Dat is een veelgehoorde christelijke uitspraak. Ben je het ermee eens?

www.josdouma.nl/koninkrijk

