

DIENEN IS HEMELS

(De ontdekking van de hemel 2)

Het ontvangen van een dienende taak in Gods koninkrijk is een belangrijke manier om te leven vanuit de vierde dimensie: Gods dimensie van de geschapen werkelijkheid. Een dienende taak is in welke vorm dan ook Gods manier om het evangelie van Jezus in deze wereld hoorbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.

Hemelsblauw en gitzwart

Na de hemelvaart van Jezus moet er een nieuwe twaalfde man gevonden worden: Judas is weggefallen. Waarom besteedt Lucas (de schrijver van Handelingen) zoveel aandacht aan Judas? Het gitzwarte van zijn levensverhaal steekt erg scherp af tegen het hemelsblauw van de Hemelvaartsdag (1:1-14: de Heilige Geest beloofd) en van de Pinksterdag (2:1-13: de Heilige Geest uitgestort). Waarom moeten we Judas blijkbaar niet vergeten? Waarom ervaren we (terecht) weerzin en weerstand als we zo uitgebreid moeten horen wat er van Judas geworden is?

Judas: een van ons

Judas was een mens zoals wij. Zijn verzet tegen het evangelie van Jezus heeft zich in zijn leven geradicaliseerd tot de daad van het verraad: een kus voor Jezus. We kunnen dat ver bij ons vandaan houden maar we krijgen de kans dus niet. Petrus staat op om te spreken: 'Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak' (1:17). Hoe klonk dat uit Petrus' mond: liefdevol, invoelend, scherp, veroordelend? Judas doodzwijgen ontnemt ons de kans om

*Er zijn verschillende
dienende taken, maar er is
één Heer.*
1 Korintiërs 12:5

*Onze strijd is niet gericht
tegen mensen maar tegen
hemelse vorsten, de
heersers en de
machthebbers van de
duisternis, tegen de kwade
geesten in de hemelsferen.*
Efeziërs 6:12

de zwartheid die er ook in onze eigen levens is onder ogen te zien. Het ontdekken van de hemel als vierde dimensie mag niet leiden tot het ontkennen van de realiteit van de demonische dimensie (Ef. 6:12). Wat er in die dimensie gebeurt, gaat tegen Gods wil in, maar wordt door God toch ook ingeschakeld in zijn plan. De citaten die Petrus aanhaalt uit de Schriften getuigen daarvan (Psalm 69:26 en Psalm 109:8).

Mattias: getuige van Jezus

Maar ondanks het verraad van Judas en ondanks de krachten die zich vanuit de demonische dimensie manifesteren gaat Gods werk door ('t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt). Daarbij is niet alleen gebed belangrijk (tien dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren) maar ook dat het werk wordt opgepakt. Daarom moet er een vervanger voor Judas komen. Het wordt Mattias. Hij is getuige van Jezus geweest: 'een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde' (1:21). Jezus is niet een 'idee' of een 'kracht' (er wordt vandaag in een esoterische manier van geloven veel gesproken over 'het Christusbewustzijn') maar een mens van vlees en bloed, een Jood, zoon van en timmerman - déze Jezus moet verkondigd worden als de opgestane. Jezus is Heer! Mattias krijgt een dienende taak ('bediening') als apostel. Hij mag als een van de twaalf het koninkrijk van God verkondigen en zichtbaar maken.

Een dienende taak

Op Hemelvaartsdag klonk de oproep om (intensiever) te bidden naar het voorbeeld van de apostelen (1:14: 'Vurig een eensgezind wijdden ze zich aan het gebed'). Vandaag wordt daar een oproep om te dienen aan toegevoegd. De ontdekking van de hemel mag er niet toe leiden dat we gaan leven met het hoofd in de wolken. Onze voeten staan op aarde en daar worden we allemaal geroepen om te dienen. Wat is jouw bediening? Op welke wijze weet jij je uitgenodigd en uitgedaagd om in de context van de geloofsgemeenschap en van de samenleving en overeenkomstig de gaven die je van God hebt gekregen het bevrijdende evangelie van de levende Jezus tastbaar en hoorbaar te maken? ('Verkondig het evangelie, desnoods met woorden')? Laat de gaven en bedieningen uit Romeinen 12:3-8 en 1 Korintiërs 12:4-11 hierbij eens rustig op je inwerken. Nota bene: het gaat er

hierbij niet om of je ambtsdrager bent, of lid van een commissie of taakgroep - Gods dienende werk gaat altijd door ménsen heen (ambten, commissies, taakgroepen zijn niet meer dan hulplijntjes).

Hemels dienen

Vaak ervaren we hier iets activistisch, iets moederigs: 'het werk moet nu eenmaal gebeuren, laat mij het dan maar doen'. Dat schrikt ook af. Laten we daarom de hemelse dimensie van het dienen ontdekken: dienen is Gods manier om het koninkrijk van God te leren kennen en beleven! Wie niet dient, doet niet eens zozeer anderen tekort als wel zichzelf: dienen is hemels! Vraag je voorturend af: waar en hoe kan ik God dienen en het evangelie van Jezus Christus tastbaar en hoorbaar maken?

Voor een geloofsgesprek...

1. Lees Handelingen 1:15-26. Wat valt je in dit gedeelte het meest op?
2. 'Judas is een mens zoals wij.' Herken je dat? Of ervaar je alleen maar afstand ten opzichte van Judas?
3. Waarin herken jij in jouw leven deze zin: 't werk van God is niet te keren omdat hij erover waakt'?
4. Hoe zie jij de relatie tussen bidden (1:14) aan de ene kant en dienen (1:25) aan de andere kant?
5. Wat is jouw dienende taak (of 'bediening') in de geloofsgemeenschap van de Fonteinkerk?

www.josdouma.nl/koninkrijk



Fonteinkerk Haarlem