



4 oktober 2009
Matteüs 6:9-10

HET GEBED DAT JEZUS ONS GELEERD HEEFT (1)

Het Onze Vader is het meest gebruikte gebed. Maar gebruiken we het (nog) zoals het door Jezus oorspronkelijk is bedoeld?

Terug naar de oorsprong

We moeten terugkeren naar de oorspronkelijke plaats: Jezus geeft dit gebed voor de binnenkamer, waar we alleen zijn met God. We moeten terugkeren naar de oorspronkelijke context: de Bergrede waarin Jezus zijn leerlingen het koninkrijksleven voor ogen schildert. We moeten terugkeren naar de oorspronkelijke bedoeling: Jezus gaf geen formuliergebed maar een gebedspatroon. We kunnen het Onze Vader leren zien als een gebedsruimte:



Eerste ruimte: thuishomen bij de Vader. Tweede ruimte: Gods glorie bewonderen en zijn koninkrijk zien. Derde ruimte: echt mens leren zijn (afhankelijk, schuldig, aangevochten). Vierde ruimte: verwachtingsvolle aanbidding.

Vader: Abba en Bevrijder

De Vader-aanspraak - 'Abba' - heeft te maken met vertrouwelijkheid en intimiteit. Maar Jezus heeft meer bedoeld met deze aanspraak. De uittocht uit Egypte was de bevrijding van Israël als de zoon van God (Ex. 4:22-23). De Vader is de bevrijder! Jezus leert ons uit te zien naar een nieuwe uittocht. Naast relatie zit er in de Vadernaam ook revolutie, naast vertrouwelijkheid ook hoop voor de toekomst (vgl. ook Jes. 9:5-6; 2 Sam. 7:14). Hier is een parallel met de inzet van de Tien Geboden: 'Ik ben uw Bevrijder!'

In de hemel

De hemel is niet ver weg. Aarde en hemel zijn respectievelijk de dimensie van de mens en de dimensie van God. Ze zijn nauw met elkaar verbonden. De hemel is dichtbij maar wel verborgen, achter een 'gordijn'. De hemel staat voor de heerschappij van de Vader. 'Vader in de hemel' zeggen betekent dat je binnengaat en thuiskomt in Gods dimensie, dat je kiest voor Gods perspectief op de werkelijkheid. Ons hart is de plek waar hemel en aarde elkaar (beginnen te) raken.

Onze

Bidden in de binnenkamer betekent niet dat je je losmaakt van andere mensen. In het verborgene, waar de Vader is, blijven al zijn kinderen in beeld. Al die kinderen zijn verschillend maar hebben één bevrijder: de Vader van Jezus.

Uw koninkrijk

Centraal in de eerste drie beden staat het koninkrijk van God. Binnen de Bergrede als de grondwet van het koninkrijk vormt het Onze Vader het grondgebed van het koninkrijk. De bede om het komen van het koninkrijk voedt het verlangen om gefascineerd te raken en te blijven door de koningsheerschappij van Jezus op aarde en om mee te mogen gaan in de bevrijdingsbeweging van het koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Het koninkrijk wordt zichtbaar en concreet in de daden en woorden van Jezus. Hij is het die zegt: 'Het koninkrijk is nabij' (Mar. 1:15). En: 'De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik' (Luc 17:20-21). Letterlijk: het koninkrijk is 'in u', 'temidden van u'. Het koninkrijk zien is niet gemakkelijk: 'De langste reis is de reis naar binnen.' We hebben er de Geest voor nodig (Joh. 3:3)!

Koninklijke naam en wil

Wie oog heeft voor het koninkrijk krijgt steeds meer bewondering voor de naam van God en steeds mee passie voor de

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Matteüs 6:9-10

wil van God. De heiliging van de naam en de gehoorzaamheid aan de wil moeten allereerst in het eigen leven van de bidder plaats vinden. Verheug je in de veelzijdige naam (Ex. 34:6-7; Ps. 9:11; 34:4; 63:5; 105:1-3)! Ga in de voetsporen van Jezus: 'Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien' (Joh 4:34). Psalm 119 is een langdurig en volhardend gebed om de wil (de wet, het woord, de weg) van God te leren liefhebben.

De hemel op aarde

Het 'op aarde zoals in de hemel' hoort bij alle drie de beden. Het koninkrijk van God wordt zichtbaar en ervaarbaar waar hemel en aarde elkaar overlappen, waar het 'gordijn' (even) wordt weggeschoven: Gods kostelijke naam schittert, Gods koninkrijk breekt door in haar glorie, Gods wil wordt met vreugde gedaan. Het Onze Vader bidden betekent dat je zegt: 'Jezus heeft me gevangen in het net van het goede nieuws. Nu wil ik deel uitmaken van zijn koninkrijksbeweging!'

1. *Welke rol speelt het Onze Vader in jouw gebedsleven?*
2. *Wat is voor jou nieuw aan de gegeven uitleg?*
3. *Welke betekenis heeft het koninkrijk van God in jouw leven?*