



6 december 2009
Kolossenzen 1:15-17

ALLES IS VOOR HEM GESCHAPEN! Christus en klimaat

Op de klimaatconferentie in Kopenhagen moeten belangrijke afspraken worden gemaakt over de uitstoot van CO₂. Want de klimaatverandering die gaande is, heeft desastreuze gevolgen. Vooral mensen in de derde wereldlanden worden er door getroffen. Is het klimaat nog te redden? Is er hoop? Kan Kopenhagen tot een Hopenhagen worden?

Het klimaat in de kerk

Moeten we het hier in de kerk wel over hebben? Moeten we ons niet richten op evangelisatie, in plaats van ons zorgen te maken over de planeet? Moeten we ons niet meer richten op de hemel, in plaats van op de aarde? Juist Advent zet ons op het goede spoor: de komst van Jezus zegt niet alleen alles over onze persoonlijke nood (onze zonde en schuld) maar zegt ook alles over zijn verbondenheid met de verscheurde schepping. Jezus kwam om mensen te redden én om de aarde

te redden. Sterker nog: we moeten weer leren zien dat de schepping alles met Christus heeft te maken. In Kolossenzen 1 klinkt een loflied voor Christus: alles is in hem, door hem en voor hem geschapen! Leven voor Gods koninkrijk betekent ook: bezorgd zijn om en zorg dragen voor de schepping en het klimaat.

De glorie van Christus

Daarbij moeten we bedenken dat het klimaatprobleem symptoom is van een veel dieperliggende ziekte: dat we vooral met onszelf bezig zijn (cultuur van narcisme en grenzeloosheid) en niet meer weten en ervaren waarvoor we hier op aarde zijn. Wij allen bestaan voor de glorie van Christus! Het leren kennen van die glorie van Christus moet in de kerk daarom de hoogste prioriteit hebben. De oefening daarin is de eigen bijdrage die de kerk kan leveren aan het leren omgaan met het klimaatprobleem.

Concentratie

Kolossenzen 1:14-20 bevat een zeer geconcentreerde lofprijzende samenvatting van bewonderenswaardige waarheden over Jezus. Deze waarheden over Jezus kennen is het begin van het genezingsproces voor deze aarde met haar klimaatproblematiek en alle gevolgen ervan

voor een wereld in nood.

Kribbe, kerk, kosmos

De Zoon van God zo zien leert ons ook om groter over Christus te denken dan we vaak doen. Zeker, we geloven in het kind in de kribbe dat kwam om vergeving, genezing en bevrijding te brengen voor mensen op aarde. En hij kwam om het hoofd van de kerk in deze wereld te zijn. Maar de Zoon van God heeft ook alles te maken de kosmos. Sterker nog: alles is in, door en voor Christus geschapen! Alles bestaat in hem! Heel de schepping en daarmee ook het klimaat is doortrokken van de scheppende aanwezigheid van Christus.

Hoe groot?

Hoe groot is onze Christus? Die vraag stellen we in Adventstijd en bij het begin van de klimaattop in Kopenhagen. Hebben we een Jezus die weinig groter is dan de knusheid van een kerstkribbe, een Jezus die mij vooral een gelukkig en fijn gevoel moet geven, een Jezus die allereerst iets voor mij moet doen? Of hebben we een Jezus die de Scheppende Christus is, de Heer van het heelal, de kosmische Christus die eindeloos veel groter en glorieuzer is dan we dachten? Wat we over God zeggen ('God is altijd groter!') moeten we, gedreven door de Geest, ook over zijn Zoon belijden:

In Christus is alles geschapen,
alles is door hem en voor hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
(Kolossenzen 1:16-17)

Christus Semper Maior.

Aanbidding of actie

De kerntaak van de kerk rond Kopenhagen is: de grootheid van de Christus van de kosmos laten zien zodat mensen opnieuw geraakt worden door het visioen van heling en hoop waarvan Christus het middelpunt is. Groen en duurzaam leven voor een beter klimaat kan onder christenen gemakkelijk een nieuw wetticisme met zich meebrengen. Maar het gaat om een verandering van binnenuit (2 Korinintërs 3:18): er diep door geraakt worden dat deze werkelijkheid, dat de schepping, het klimaat, de kosmos van Christus zijn - etalage van Gods glorie!

