



HEER, IK WIL U KENNEN ZOALS U BENT

(Relationeel bidden 2)

Relationeel bidden is een bidden waarin we zoeken naar God zelf, niet naar zijn zegeningen. Nadat we op onze rode stip zijn gaan staan en hebben verwoord wat er in ons leeft, richten we onze aandacht op de God die naar ons luistert. Hoe zien we hem? Is hij veilig genoeg om ons hart bij hem uit te storten?

Beelden van God

We denken misschien niet zo vaak heel bewust na over de vraag hoe we God zien. Ons beeld van hem kan gevormd zijn door schilderijen en afbeeldingen die we gezien hebben, plaatjes in kinderbijbel, kunstwerken, verhalen die we hebben gehoord en levenservaringen. Als we hem willen kennen zoals hij is, kunnen we overal in de Bijbel terecht omdat dat het boek is van ontmoetingen met God.



Zo leren we in Psalm 62 dat God iemand is bij wie we rust kunnen vinden. Hij is onze rots van redding en tegelijk een schuilplaats waar we veilig zijn. In Jesaja 40:18-26 ontmoeten we God in zijn grootheid en heilige verhevenheid. Hij, de schepper van de sterrenhemel, is met niemand te vergelijken. Voor onze ontmoeting met God is altijd belangrijk dat hij een mysterie is: veraf én dichtbij, heilig én veilig, aanstootgevend én aantrekkelijk, machtig én zwak, afwezig én aanwezig.

Verkeerde beelden

In de loop van ons leven kunnen zich ook verkeerde beelden van God vastzetten in ons (onder)bewustzijn. Denk aan God als: een Afwezige Horlogemaker, Strenge Patriarch, Onpersoonlijke Kracht, Verkoopautomaat, Morele Kruisvaarder, Drukbezette Koning of Vrolijke Vriend. Maar God laat zich niet vastleggen in één (verkeerd) beeld. God is een Heilig en Veilig Mysterie, altijd weer anders, altijd weer liefdevoller en confronterender dan we dachten. Hij verrast ons en hij verbijstert ons. Hij is heilig en nabij, creatief en onvoorspelbaar,

Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,
open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats.

Psalm 62:9

verborgen en ontoegankelijk, machtig en zwak. En door dat alles heen is hij: Vader, Abba, Papa. “Echte geestelijke volwassenheid is genieten van Gods heerlijke onvoorspelbaarheid en van zijn onvoorspelbare heerlijkheid.” De twee belangrijkste ‘valkuilen’ bij het leren kennen van God zijn: a) een afstandelijke grote God die we op afstand houden; b) een vriendelijke God die altijd bij je is en die erg lijkt op hoe jij bent en die nooit tegenspraak biedt. De enige echte mogelijkheid om God te leren kennen zoals hij is, is Jezus!

God kennen zoals hij is in Jezus

‘In Jezus schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld’ (Hebreeën 1:3). We kunnen meekijken met Johannes, de tachtigjarige leerling van Jezus die eens rustte aan het hart van zijn Heer zoals de zoon rust aan het hart van de Vader (Johannes 1:18). Wat hij ziet op Patmos is adembenemend (Openbaring 1:10-18)! Zo heeft hij Jezus nog nooit gezien! Een aantal momenten uit dit visioen:

- een stem als een bazuin: er gaat iets bijzonders gebeuren: de Heer komt!
- iemand als een mens: lees Daniël 7:13-15.
- een gouden band om de borst: niet

rond het middel, want dat duidt op werk dat gedaan moet worden, maar alles is volbracht!

- wit als witte wol: hier klinkt Jesaja 1:18 mee. Jezus is wijzer dan alle wijzen bij elkaar en volkomen puur.
- vlamme ogen: Jezus’ ogen doorzien alles, maar hij verlaat je niet, houdt zelfs nog meer van je.
- een stem die alles overstemt: niets anders willen en kunnen horen dan zijn woorden!
- een tong als een zwaard: lees Hebreeën 4:12.
- een gezicht dat straalt als de zon: een en al licht en zegen (Numeri 6:24-26): Jezus kijkt me aan!
- zijn rechterhand: hij raakt je aan in liefdevolle intimiteit. Door de doodsangst heen is er leven: ‘Ik ben de levende!’

Indrukwekkend anders

Hij is zo groot, zo licht, zo nabij, zo anders, zo indrukwekkend, zo liefdevol, zo hemels, zo krachtig! Leeft er bij jou het intense verlangen om God zelf te kennen, zoals hij is? Meer dan dat je verlangt naar zijn zegeningen?