

BRONWATER



Hemelvaartsdag 13 mei 2010
Efeziërs 6:12-13

IN HEMELSE SFEREN (Een heel nieuw leven 4)

Hemelvaart viert betekent: geloven in Jezus die Heer is in de hemel en leven onder zijn zegenende handen! Tegelijk moeten we ook leren om erbij stil te staan dat er in de hemelse sferen (de 'vierde dimensie') een strijd gaande is die je met het blote oog niet kunt zien, maar die wel heel reëel is.

Kracht en tegenkracht

Paulus spreekt daarover. Dat doet hij nadat hij gezegd heeft: 'Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht' (Ef. 6:10). De confrontatie met 'kwade geesten in de hemelsferen' is best heftig en kan ook angstaanjagend zijn. Daarom moeten we éerst gaan staan in de kracht van de opgevaren Heer. Dat is onze uitgangspunt: onze kracht is Christus. Maar ook de tegenkrachten moeten we leren zien, om twee redenen. 1. Door het bestuderen van satans tactieken krijgen we dieper inzicht in de problemen waar we in ons christelijke leven mee te maken hebben ('Ken je vijand' was de belangrijkste les die een legerofficier 30 jaren had meege-

geven aan zijn soldaten). 2. Zo krijgen we dieper inzicht in de overwinning die Jezus heeft behaald en groeit onze bewondering voor hem!

Duistere machten

De strijd van christenen, die Jezus volgen, gaat niet tegen zwakke mensen ('bloed en vlees') maar tegen onzichtbare, bovenmenselijke, bovenaardse duistere machten. De 'vierde dimensie' is niet alleen de dimensie van de levende God, maar ook die van de vijand van het licht: de vader van de leugen, de satan, de diabolos. Deze realiteit omschrijft Paulus in vers 12 vanuit verschillende perspectieven: een demonisch-veelzijdige legermacht. (Sommige uitleggers willen hier aardse machtsstructuren en politieke machtsconcentraties in zien, maar het gaat wel degelijk over geestelijke, demonische realiteiten; vgl. ook: Kol. 1:13.16; 2:15; Rom. 8:38-39; Ef. 1:21; 3:10). Paulus dringt er dus bij ons op aan om deze macht volstrekt serieus te nemen (dat deed Jezus ook door ons te leren bidden: 'red ons uit de greep van het kwaad'). Leven met de Bevrijder vraagt om kennis van de Vijand.

Methoden en tactieken

Waar moeten we dan aan denken?

- de verziekkende werking van leugens (Gen. 3:4-5; Joh. 8:44);

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Efeziërs 6:12

- de satan als aanklager (Opb. 12:9-12);
- de satan als dief die mensen rooft (Joh. 10:10);
- demonen die bezit van ons nemen (Mat. 12:43-45); denk bv. aan een geest van lauweheid, van kritiek, van onreinheid, van leugen;
- concrete zonden waar we in gevangen zitten (1 Joh. 5:18);
- dwingende gedachten, onredelijke gevoelens, onbedwingbare zonden (Neil Anderson, 'De Bevrijder': 'Ik ben tot de conclusie gekomen dat christenen erbarmelijk slecht voorbereid zijn op aanvallen uit het duistere rijk van Satan, en niet in staat zijn mensen geestelijk te begeleiden die daaraan gebonden zijn').

Geloof

Als je hier lang bij stil staat, kan de angst je om het hart slaan en kun je je machteloos voelen. En wellicht zeurt er ook een stemmetje door je hoofd: 'is dit niet een beetje primitief, naïef, bangmakerij?' C.S. Lewis ('Brieven uit de hel') schreef: "We kunnen aangaande de duivelen twee vergissingen maken, die echter beide even ernstig zijn. De ene is niet aan ze te geloven. De andere: wel aan ze te geloven, maar een buitensporige en ongezone belangstelling voor ze te koesteren. Zij

zelf mogen beide vergissingen even graag en zij verwelkomen een materialist met dezelfde vreugde als iemand die hen oproept."



Overwinning

We worden niet opgeroepen om te overwinnen, want dat heeft Jezus gedaan (Kol. 2:15), wel om weerstand te bieden en stand te houden op de dag van het kwaad: elke dag waarop de boze ons aanvalt! Want uiteindelijk is er 'in hemelse sferen' maar één Heer: de ten hemel gevaren Jezus!

1. *Wat geloof jij als het gaat om duistere machten, demonen en het werk van de satan?*
2. *Waar zie je in de praktijk het werk van de duivel, de vijand van het licht?*
3. *Wat vind je van het citaat van C.S. Lewis?*



Fonteinkerk Haarlem

ds. Jos Douma
www.josdouma.nl