

BRONWATER



Zondag 16 mei 2010
Efeziërs 6:14-17

GODS FIREWALL (Een heel nieuw leven 5)

“Ik ben er zeker van dat een van de hoofdoorzaken van de zieke staat van de kerk vandaag het feit is dat de duivel vergeten wordt. Alles wordt aan ons toegeschreven; we zijn allemaal zo psychologisch geworden in onze houding en ons denken. We zijn onwetend geworden van dit grote objectieve feit, het bestaan van de duivel, de tegenstander, de beschuldiger, en zijn ‘vurige pijlen’” (D. Martin Lloyd-Jones, *The Christian Warfare*).

Problemen

Zien we nog wel dat geestelijke problemen (binnen een geloofsgemeenschap) op geestelijk wijze moeten worden aangepakt (en niet vanuit psychologie, sociologie, cultuuranalyses of management)? We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen (1 Kor. 2:13-14; 12:10) nodig, en dus de heilige Geest, om te doorzien wat de diepere oorzaken zijn van lauwheid, conflicten en onderling onbegrip.

Brandende pijlen

Het beeld van de wapenrusting is vandaag misschien minder herkenbaar. Misschien kunnen we in computertermen van vandaag spreken over Gods firewall (vuurmuur) waarmee de aanvallen van hackers, crackers en computervirussen worden tegengehouden. Dat sluit in elk geval aan bij die ‘brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is’ (6:16). Zo’n brandende pijl veroorzaakte een dubbel wond: een vleeswond en een brandwond. Een ernstig en geraffineerd aanvalswapen dus, typisch voor de satan. Bij die brandende pijlen moeten we bijvoorbeeld denken aan gedachten die de duivel ons ingeeft (2 Kor. 11:3): ‘Je bent niets waard’; ‘Het lukt je toch nooit’; ‘Bidden is tijdverspilling’ (een gedachte die vaak juist als we willen gaan bidden op ons wordt afgevuurd).

De wapens van God

Strikt genomen is alleen het zwaard als wapen te gebruiken. Alle andere onderdelen van de wapenrusting die God aan ons geeft, dienen als verdediging en bescherming. We worden ook niet opgeroepen om aan te vallen en te overwinnen (Christus heeft overwonnen!) maar om bij de overwinning te blijven door stand te houden. Als we de geestelijke aanvallen van de duivel hebben leren onderscheiden is de volgende stap: als

...en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

Efeziërs 6:16

strijder (Jes. 59:17) de geestelijke wapens leren hanteren (niet alleen: er informatie over krijgen).

Waarheid: hier is niet zozeer de waarheid (van het evangelie) bedoeld (er staat geen lidwoord bij) maar: waarachtigheid (authenticiteit), oprechtheid, integriteit. In de strijd is het belangrijk om betrouwbaar en integer te zijn (vgl. Joh. 8:44).

Gerechtigheid: het gaat om het leven vanuit van de rechte verhouding met God. Elke duivelse aanklacht ketst af tegen het harnas van deze gerechtigheid (vgl. Jes. 11:5; Rom. 8:33-34).

Inzet: onze bereidheid en gedrevenheid om vreedstichters te zijn is een sterke verdediging tegen de brandende pijlen van verdeeldheid en onenigheid (vgl. Kol. 3:15-16; Rom. 14:19).

Geloof: hier gaat het niet zozeer om de inhoud van ons geloof (de leer) als wel de daad van het vertrouwen, de steeds hernieuwde keuze om je toe te vertrouwen aan Jezus (vgl. Ef. 3:17).

Verlossing: dat je in Christus verlost bent, het heil hebt ontvangen is een krachtige bescherming, net als het uitzicht op de volmaakte verlossing straks (vgl. Kol. 1:13).

Woorden van de Geest: dit is het wapen waarmee we de satan kunnen aanvallen. De beschrijving van de wapenrusting loopt hierop uit: gebruik

Gods woorden, spreek ze uit, breng ze in stelling tegen de leugens van de satan, leer ze zodat ze je gedachten gaan bepalen. Gods woorden niet kennen en zijn woorden wel kennen maar niet toepassen zijn twee even ernstige problemen (vgl. Mat. 4:1-11).

Gebed: het bidden in de Geest hoort ook nog bij de wapenrusting: zonder gebed hebben de wapens geen kracht.

Christus is onze wapenrusting

‘Omkleed u met Christus’ (Rom. 13:14): Christus aandoen is hetzelfde als Gods wapens aandoen. Christus zelf is onze bescherming tegen de satan.



1. Wat vind je van het citaat van Lloyd-Jones?
2. Met wat voor ‘brandende pijlen’ word jij aangevallen?
3. Hoe banteer jij de zes (als je het gebed meetelt: zeven) onderdelen van de wapenrusting?



Fonteinkerk Haarlem

ds. Jos Douma
www.josdouma.nl