

BRONWATER



Zondag 18 juli 2010
Handelingen 4:31

‘DE PLAATS WAAR ZE BIJEEN WAREN BEGON TE BEVEN’

Missionair door de Geest (3): gebed en vrijmoedigheid

Het Bijbelboek Handelingen staat in het teken van de verspreiding van het evangelie: de naam van Jezus moet verkondigd worden! Uit alles wat er toen gebeurde, kunnen we vandaag ook veel leren als we ernaar verlangen om door de Geest missionair te zijn.

Tegenstand

De naam van Jezus roept ook veel verzet op. De leiders van het volk verbieden de leerlingen die naam nog te gebruiken: wat een tegenslag! Wat doe je als je tegenwerking ondervindt? In Handelingen 4 is dat volkomen duidelijk: bidden! Er worden geen doeltzuchtige strategieën bedacht, maar de God van hemel en aarde wordt aangeroepen.

Gebed



Fonteinkerk Haarlem

In het gebed richten de leerlingen (een deel van de gemeente van Jeruzalem) zich op de God die alle heerschappij heeft in hemel en op aarde. Geleid door de Geest zien ze dat Psalm 2 op deze situatie van toepassing is. Dit is verzet tegen de gezalfde van de Heer, tegen Jezus, de heilige dienaar om wie in Gods plan alles draait (vgl. 3:13-16; 4:8-12). De leerlingen vragen om vrijmoedigheid en om wonderen in de naam van Jezus. In dit gebed wordt niet gedankt voor de bevrijding van Petrus en Johannes maar met het verwoorden dat Gods plan in vervulling gaat, zelfs dwars door alle verzet en vijandschap heen! Niet het lot van Gods kinderen staat in het centrum, maar het werk dat God doet om zijn koninkrijk te laten komen. Al biddend vertrouwen ze dat werk weer aan God toe, niet aan zichzelf. Bidden is telkens weer: de afhankelijkheid van God hervinden.

Gods Geest werkt

Na dit gebed wordt op drie manieren duidelijk dat Gods Geest werkt! Zijn kracht gaat stromen als antwoord op het gebed van de leerlingen van Jezus die samen zijn om te zoeken naar het plan van de Heer. Missionair bidden is: van binnenuit open gaan staan voor wat de Geest wil doen.

1. De plaats waar ze bijeen waren

Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.

Handelingen 4:31

begon te beven | Dit is een bijzondere openbaring van de Geest. Hier was niet om gebeden. Het lijkt op wat er op de Pinksterdag gebeurde (2:2-4). Het werk van de Geest zelf kunnen we niet zien, daarom laat God dingen zien en voelen die alleen door hem bewerkt kunnen worden: een aardbeving of een donderslag (vgl. Joh. 12:28-30) als teken van gebedsverhoring. Aarde en hemel worden bewogen op het gebed van Gods kinderen.

2. Allen werden vervuld van de heilige Geest | Dit is niet een herhaling van Pinksteren, maar wel een bevestiging speciaal voor deze bijeen gekomen leerlingen. Volstromen met de Geest is steeds opnieuw nodig (Ef. 5:18). Merk je dat aan tintelingen, trillen en een warm stromend gevoel (beving)? In ieder geval hieraan: liefde, vreugde, vrede en een diepe bewondering en fascinatie voor Jezus' naam!

3. Allen spraken vrijmoedig over de boodschap van God | Er was niet gevraagd om de beving en de vervulling, wel om vrijmoedigheid! De nieuwe vrijmoedigheid is dus de meest directe gebedsverhoring! Er wordt in Handelingen vaak over vrijmoedigheid gesproken, steeds in verband met spreken en verkondigen. Daarbij gaat het om het openlijk belijden van de

naam van Jezus. Tegelijk gaat het om een vrijmoedigheid die niet afhankelijk is van welsprekendheid (communicatieve en retorische vaardigheden) maar om een door God gegeven, Geestelijke kracht en volmacht.

Vrij en moedig

In het Nederlands heeft het woord ‘vrijmoedig’ twee elementen:

- **Wees vrij!** Vrijheid is onmisbaar. Deze wordt bedreigd door angst: bang voor wat mensen zullen zeggen, of denken of doen. Deze angst verlamt onze vrijmoedigheid. De vrijheid die we nodig hebben, is ook weer een gave van de Geest: ‘waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’ (2 Kor. 3:17).
- **Wees moedig!** Heb lef en wees niet laf! Het is de geestelijke moed die tegenover lafhartigheid staat waardoor je je snel uit het veld geslagen voelt: ‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid’ (2 Tim. 1:7).

ds. Jos Douma
www.josdouma.nl