



Zondag 29 augustus 2010  
Lucas 15:11-32

## WORDEN ALS DE VADER

### De gelijkenis van de verkwistende God

Het verhaal dat bekend staat als 'de gelijkenis van de verloren zoon' boeit telkens opnieuw. Er zit zoveel herkenning in en het is een kernverhaal voor het christelijk geloof. Het bekende boek van Henri Nouwen over Rembrandts schilderij 'Terugkeer van de verloren zoon' biedt een nieuw perspectief als we lezen wat een kennis tegen Nouwen zei: 'Of jij nu de jongste of de oudste zoon bent, weet goed dat je uiteindelijk geroepen bent om de vader te worden...'

#### Drie hoofdpersonen

Er zijn drie uitleglijnen rond deze gelijkenis, waarbij telkens één van de hoofdrolspelers centraal staat. Lijn 1 'de gelijkenis van de verloren zoon' zegt: hoe ver je ook bij God vandaan bent geraakt, je mag altijd terugkomen, want God houdt onvoorwaardelijk van je. Lijn 2 'de gelijkenis van de twee

verloren zonen' zegt: eigenlijk is de oudste zoon veel meer de verloren zoon, dichtbij huis is hij toch ver van de vader. Lijn 3 'de gelijkenis van de barmhartige God' zegt: kijk niet alleen naar de zonen maar vooral naar de vader en leer van hem hoe ver barmhartigheid en genade gaat.

#### 1 De verkwistende zoon

De jongste zoon breekt radicaal de band met zijn vader: 'Voor mij ben je dood.' De spullen van zijn vader wil hij wel, de vader zelf niet. Hij zoekt de vrijheid. Hij gaat op zelfontdekkings-tocht en daarbij zijn gewoontes, gezagsstructuren en verwachtingspatronen alleen maar hindernissen. 'Ik leef zoals ik wil en vind op die manier mijn ware ik en mijn ware geluk.' Dat klinkt ongeveer als: 21<sup>e</sup> eeuwse levenskunst. De jongste zoon is ons niet vreemd. Het bijzonder is dat de vader dit verdraagt: hij verdraagt het dat zijn liefde wordt afgewezen en dat het thuis dat hij wil bieden niet wordt herkend. Als de verkwistende zoon terugkeert is hij nog even welkom. Hij wordt van harte omhelsd.

#### 2 De boze zoon

De oudste zoon is vooral boos. Hij stoort zich aan zijn vader die de verloren jongste zoon omwarmt zoals de farizeeën en schriftgeleerden zich sto-

ren aan Jezus die hartelijk omgaat met tollenaars en zondaars. Sommigen zeggen: zit de traditionele westerse kerk niet vol met oudste zonen? Als je een missionair hart hebt, zoals Jezus, dan kan het inderdaad pijnlijk zijn om te zien dat hardheid en boosheid en gearriveerdheid in de kerk leiden tot zelfgenoegzaamheid waarbij buitenstaanders niet welkom zijn. Let er trouwens op wat de oudste zoon de vader het meest kwalijk neemt: dat hij verkwistend is. Hij verkwist zijn genade, gooit het over de balk zoals de jongste zijn geld verspilde. En dat is ook zo. Maar de vader doet het bij de oudste op dezelfde manier: wat een genade voor de oudste zoon spreekt er uit deze reactie. 'Lieve oudste zonen en oudste dochters in de kerk - God houdt van jullie. Echt waar!'

#### 3 De verkwistende vader

Zo komen we oog in oog met de verkwistende vader te staan. Twee belangrijke vragen: Waar is het zoenoffer van Jezus in deze gelijkenis waarin de vader zonder meer vergeeft? En: Wie is die vader? Die vader, dat is Jezus. En de uitgestrekte armen van de vader die de jongste zoon en de oudste zoon omhelzen zijn de uitgespreide armen van de gekruisigde eniggeboren Zoon. In Jezus verkwist God zijn genade aan mensen op aarde.

Mijn jongen, jij bent altijd bij me,  
en alles wat van mij is, is van jou.

Lucas 15:31



#### Geestelijke volwassenheid

Leren leven in Gods koninkrijk is een proces van groei naar geestelijke volwassenheid: worden als de vader.

- Omhels genadig de jongste en de oudste zoon die in je wonen. Vechten niet de tent uit, maar wees geduldig. Zo leer je ook mensen om je heen genadig te benaderen.
- Je kunt alleen worden als de vader als je je door hem laat omhelzen. Volwassen worden betekent: je als Gods kind toevertrouwen aan de vader, en de heilige Geest van Jezus in je laten werken.

