



Zondag 26 december 2010

1 Johannes 4:10 & 18

GOD IS LIEFDE

De doop als Gods liefdesverklaring



De doop in de christelijke gemeente is zeer betekenisvol. Deze keer staan we stil bij de eeuwige liefde van God waarvan de doop getuigenis aflegt. Als we door de bril van 1

Johannes 4 vers 10 en 18 kijken naar het gebeuren van de doop, dan horen we God drie dingen zeggen:

1. *Ik houd van je*
2. *Je hoeft niet bang te zijn*
3. *Ik wil met je dansen*

Ik houd van je

'Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad.' Hier gaat het dus over de essentie van de liefde: die begint niet bij ons, maar bij God. Is dat lastig? We vinden het zelf vaak fijn om initiatieven te nemen, om initiatiefrijk te zijn. Maar nu komt er dus een initiatiefrijke God ons leven binnen, die zegt: 'Ik begin!' Zo was het vanaf het



Fonteinkerk Haarlem

allereerst moment: God begon bij de schepping, God begon toen Adam en Eva de mist in gingen, God begon opnieuw bij Abram - het verhaal van het Oude Testament is het verhaal van een God die begint. Jezus, de Sublieme Expressie van Gods initiatiefrijke liefde, zegt het ook: 'Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie' (Joh. 15:16). In de zending van deze Zoon zegt God tegen jou: 'Ik houd van je'. De intentie van die liefde is dat er iets totaal nieuws gebeurt: de zonden worden verzoend. Dat betekent: je wordt niet afgerekend op je verleden, maar er wordt een (dans)vloer gelegd onder je toekomst. De verzoening van de zonden is de vloer waarop het echte leven geleefd kan gaan worden. 'God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven' (1 Joh. 4:9). 'Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid' (Joh. 10:10). Gedoopt worden betekent dat God het leven liefheeft en dat hij zijn kinderen zo liefheeft dat hij hun dat leven in al zijn volheid gunt.

Je hoeft niet bang te zijn

De initiatiefrijke liefde van God staat hier in Johannes' brief niet tegen over zijn toorn of tegenover haat. Liefde staat hier tegenover angst. Een kinderlied zegt: 'Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer. Leg maar ge-

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

1 Johannes 4:10

woon je hand in die van onze Heer.' Eerst mogen we in alle kwetsbaarheid zeggen: we zijn vaak wel bang. We kennen angst (angst is soms ook een onmisbare reactie op een gevaarlijke situatie). We zijn bang voor de toekomst, voor de dood, voor wat mensen van ons vinden, voor ziekte, voor conflicten, voor rampen, bang om alleen te blijven, een geliefde te verliezen. Als we die angst in de ogen kijken kan het evangelie van de woorden uit vers 18 gaan klinken (want je kunt je door die woorden ook aangevallen voelen, in de kou gezet): 'De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.' De *phobos* ('fobie') waar het hier over gaat, heeft vooral te maken met bang zijn voor een 'terroriserende' God, een God die je bang maakt. Maar dat is niet de God van Jezus. Die God jaagt je geen angst aan maar omhelst je liefdevol, omdat Jezus de angst heeft ondergaan die wij niet meer hoeven te ervaren. In de (kwetsbare) geloofsgemeenschap zeggen we wel tegen elkaar: dit is een levenslang leerproces. Want in wie van ons is de liefde al volmaakt geworden?

Ik wil met je dansen

Het beeld van de dans komt niet uit 1 Johannes, maar past wel bij de

uitnodiging die daar klinkt: laat je liefhebben door God, kies voor de vrijheid van de Geest, geniet van de genade van Jezus. De drie-enige God nodigt je uit om op zijn ritme en door hem geleid naar de toekomst toe te dansen. God is een God van relaties: Vader, Zoon en Geest omhelzen elkaar, zijn inning met elkaar verstrengeld. De doop als Gods liefdesverklaring is zo ook de uitnodiging om eeuwig met hem te dansen, om me mee te laten nemen door de hemelse muziek van het evangelie, om feest te vieren naar zijn toekomst toe. Dat dansen zal van onze kant heel stuntelig beginnen, maar we kunnen er beter in worden: leven door de Geest van Jezus, vol liefde, zonder angst omdat Gods Zoon gekomen is om onze zonden te verzoenen en ons te laten delen in het leven in alle volheid!

1. *Hoe merk je dat God van je houdt?*
2. *God begint! Vind je dat mooi, of neem je zelf ook graag het initiatief?*
3. *Welke angsten ken jij in je leven? Herken je dat je angst kunt overwinnen door Gods liefde werkelijkheid te laten zijn?*
4. *Wat betekent het beeld van de dans voor jouw geloof?*

ds. Jos Douma
www.josdouma.nl