



Zondag 16 oktober 2011
2 Korintiërs 9:6-15

RUIMTE SCHEPPEN VOOR DE ARMEN

(Over gastvrijheid 3)

Op Michazondag worden we als kerken en als christenen opgeroepen om stelling te nemen tegen armoede en onrecht, dichtbij en veraf. Vanuit de Bijbelse oproep om gastvrij te zijn (Rom. 12:13, Heb. 13:2) stellen we ons daarom vandaag de vraag: is er in onze levens ruimte voor mensen die arm zijn en onder onrecht gebukt gaan?

Ongastvrijheid

We herkennen echter wel de neiging om met een boogje om deze mensen heen te lopen. We weten niet goed wat we met hen aanmoeten. We kunnen hen zelfs als een bedreiging ervaren en kiezen voor veroordeling in plaats van onbegrensde liefde.

Ruimte scheppen

Gastvrijheid is: ruimte scheppen voor de ander. Ruimte is het tegendeel van deuren die dicht gaan en harten die toegesloten blijven. Ruimte betekent: de ander laten ademhalen, de ander een naam geven en herkennen als mens

met dezelfde verlangens als jij. Twee Psalmwoorden over ruimte: Psalm 118:5 en 119:32. Góð geeft ruimte! (Maken wij ook ruimte voor God in onze levens?) Als we Gods ruimte voor ons ervaren, zullen we ook stappen kunnen zetten om ruimte in onze agenda's, gebeden, harten en huizen te creëren voor de ander. Dat kan door de scheppende kracht van de Geest: we hebben zijn hulp erbij nodig (Psalm 51:12).

Het gelaat van de ander

De ander is anders. Maar juist in dat anders zijn komt hij of zij je leven binnen. Zien we dan een vreemdeling, een vriend, een vijand? We zijn geroepen om het gelaat van de ander te zien: de ander die ons aankijkt. Dat kan verwarde gevoelens en gedachten oproepen. De ander heeft vele gezichten. Op Michazondag zien we het gelaat van de arme (abstract spreken over 'armoede' kan de ander op afstand houden). Maar hoe kunnen we gastvrijheid vorm geven als het om de arme gaat?

Collecte

Het verhaal over de collecte voor Jeruzalem wijst richting. Paulus maakt de Korintiërs bewust van de nood in Jeruzalem: die nood gaat hen aan. En ze kunnen er heel concreet wat aan

doen: bijdragen aan de collecte. Een aantal redenen (2 Kor. 9:6-15): a) we hebben veel gekregen, om veel te kunnen geven (8, 11); b) God wordt geëerd en gedankt als wij geven (11, 12, 13); c) God deelt gul uit aan de armen en zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd (9, citaat uit Psalm 112).

Recht dóen

Daadwerkelijk ruimte scheppen vraagt ook om actie. Onze bezorgdheid over 'activisme' kan ook een uitvlucht zijn zodat we niets hoeven te doen. Paulus maakt het concreet door te focussen op een collecte en door een concrete hartsgesteldheid te beschrijven:

- niet karig, maar ruimhartig, gul (6, 9);
- zonder tegenzin of dwang (7);
- met blijdschap (7);
- gehoorzaam aan het evangelie van Christus (13);
- met dankzegging (15);
- daadkrachtig en naar vermogen (8:10-15).

Gastvrijheid voor de armen

We vinden hier drie trefwoorden die een verrijking bieden voor onze opvatting over en beoefening van gastvrijheid:

1. **vrijgevigheid:** verbind gastvrijheid met de vrijheid om te geven van het vele dat we ontvangen hebben;

Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand,
voor altijd,

Psalm 112:9

2. **ruimhartigheid:** verbind gastvrijheid met een hart waarin echt ruimte is voor de ander die je aankijkt met vragende ogen;
3. **uitbundigheid:** verbind gastvrijheid met de uitbundigheid van de God die gul is en ons overstelpt met zijn goedheid en genade.

Bid de Geest van de Heer of hij je wil laten zien hoe je de komende week gastvrijheid kunt bewijzen aan mensen die op je weg komen, mensen die gebukt gaan onder armoede en onrecht.

In gesprek

1. Welke rol speelt deze Michatekst in jouw leven: 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God'?
2. Wanneer zie jij het gelaat van de arme? Wat doet dat met je? Wat doe je dan?
3. Typeren vrijgevigheid, ruimhartigheid en uitbundigheid de gastvrijheid die jij bewijst aan anderen (zoals armen)?
4. Hoe ga jij om met collectes?

