

BRONWATER



EERSTE ZONDAG VAN ADVENT
27 november 2011
Leviticus 19:33-34

VREEMDELINGEN LIEFHEBBEN

(Gods vreemdelingenbeleid 1)

In de Adventsperiode staan we stil bij het komen van God als verlosser in deze wereld. Want we hebben verlossing nodig van vervreemding, zonde en onderdrukking. Jezus brengt die verlossing.

Egypte en wij

Tahrirplein. Caïro. Egypte. De politieke actualiteit roept herinneringen op aan onze eigen geschiedenis in Egypte. Niet alleen de Israëlieten toen (rond 1400 v. Chr.) maar ook christenen nu (21^e eeuw) krijgen te horen: 'Jullie zijn vreemdelingen geweest in Egypte'. Christen zijn of christen worden betekent dat jouw levensverhaal ingebed wordt in een veel groter verhaal, het verhaal van God met zijn volk. Ken je geschiedenis dus!

Heilig voor God

De wetgeving in Leviticus regelt het leven van Gods volk. Het gaat om volkomen toewijding aan de HEER en

om het tot uitdrukking brengen van zijn karakter. 'Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig' (Lev. 19:1). De richtlijnen zijn zeer praktisch, want geloven is praktisch: dat je in het dagelijkse leven Gods karakter tot uitdrukking brengt.

Onderdrukte vreemdelingen

Voor *xenophobia* is in het leven van Gods kinderen geen plaats (wel voor *philoxenia*: gastvrijheid). De richtlijnen ten aanzien van vreemdelingen zijn helder: hen niet onderdrukken, hen behandelen als geboren Israëlieten, hen liefhebben als jezelf. Er staat een motivatie bij: jullie zijn zelf vreemdelingen geweest. Daarin komt de geschiedenis mee die wordt verteld in Genesis 37-50 en vanaf Exodus 1. De nakomelingen van Abrahams kleinzoon Jakob zochten economisch asiel in Egypte ten tijde van een grote hongersnood. Ze werden er op den duur een onderdrukte ethnische minderheid (Ex. 1:8-16). Dat verhaal van onderdrukking gaat dus schuil achter het vreemdeling zijn en Egypte.

Holistisch model van verlossing

Maar toen kwam de Exodus: de HEER verlost zijn volk uit Egypte. Deze verlossing (hét bijbelse model, paradigma van Gods verlossende handelen) vond op vier terreinen plaats:

Heb vreemdelingen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.
Ik ben de HEER, jullie God.

Leviticus 19:34

- **politiek:** Gods volk werd bevrijd uit systematische onderdrukking in het gastland;
- **economisch:** Gods volk werd verlost van economische uitbuiting (dwangarbeid) en mocht in het beloofde land een eigen economie opbouwen;
- **sociaal:** Gods volk werd bevrijd uit een sociaal lijden waarin mensenrechten met voeten werden getreden;
- **geestelijk:** Gods volk werd bevrijd van de Egyptische afgoden om de ene ware God van het verbond te gaan dienen.

We moeten dus oppassen met het 'vergeestelijken' van de Exodus door er alleen maar een beeld van verlossing van schuld van te maken. Tijdens Advent moeten we daarom stil staan bij Gods holistische verlossingswerk dat concreet gestalte krijgt op deze aarde. Verlossing gaat ten diepste over het leven in gehoorzaamheid aan de ene ware God die in Jezus onze levens binnenkomt. 'Egypte' als land van onderdrukking en afgoderij maakt plaats voor het 'koninkrijk van God' als ruimte waar het ware leven stroomt.

Verlost om verlossend te leven

Advent vieren is dus je eigen geschiedenis leren kennen en daar praktische

consequenties aan verbinden. Als je zelf verlost bent van overheersende machten, van schuld en van onderdrukking, ga je een verlossend leven leiden waarin Gods karakter wordt weerspiegeld.

1. **Heb vreemdelingen lief.** Dat vraagt oefening, want dat gaat niet vanzelf. Heet hen welkom in je denken en je hart. Zoek samen naar Nieuw Wij.
2. **Verzet je tegen onderdrukking en onrecht.** Laat (missionair) christen zijn ook tot uitdrukking komen in je verzet tegen maatschappelijk onrecht (diaconaal).
3. **Ken Jezus als bevrijder.** Hij bond als vreemdeling op aarde de strijd aan met kwade machten die vaak nog heersen over onze levens. Het kruis staat voor de overwinning op die machten!



Fonteinkerk Haarlem

Jos Douma
www.josdouma.nl