



zondag 29 januari 2012
Marcus 2:1-3:6

VERRAST DOOR JEZUS (2)

‘Waarom ik religie haat en van Jezus houdt.’ Een filmpje met die boodschap trekt momenteel miljoenen kijkers. Religie (je best doen om bij God in een goed blaadje te komen) wordt geplaatst tegenover Jezus (hij heeft alles voor je gedaan). “I’m spiritual, not religious.” “Het gaat niet om religie maar om relatie.” Is dat ook de boodschap in Marcus 2?

Vijf scènes

Marcus 2:1 tot 3:6 is opgebouwd uit vijf scènes waarin steeds kritiek klinkt op Jezus. Hij past niet binnen het godsdienstige verwachtingspatroon van die tijd. De Farizeeën beschuldigen hem van: blasfemie, overtreding van de vastenregels, gebrek aan fatsoen en sabbatsschennis. Marcus bouwt de spanning op richting 3:6: “De farizeeën gingen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.”

Jezus verrast vriend en vijand

De eerste clash wordt getriggert door de gebeurtenissen rond een verlamde man. Hij komt, gedragen door vrien-

den, vol verwachting naar Jezus toe, in de hoop genezing te ontvangen. Maar Jezus verrast vriend en vijand!

- Verrassend: kom je om genezing, krijg je vergeving! Jezus maakt duidelijk dat onder onze verlangens een dieper verlangen ligt en een dieper probleem. We bouwen onze identiteit allemaal op iets buiten Jezus. Dat is zonde: niet de nabijheid van God zoeken als het diepste wat we nodig hebben. Dat probleem pakt Jezus eerst aan: ‘Je zonden zijn vergeven!’
- Verrassend: de schriftgeleerden (farizeeën) zijn verbijsterd dat Jezus zonden vergeeft. Dat kan alleen God! En ze hebben gelijk! De farizeeën zijn niet alleen maar moraalridders, zedenpredikers en regelneven; ze waren ook oprecht vroom en vol van hun verlangen om God te dienen. Maar ze verwadden vaak de wet met God (‘Hoe lief heb ik uw wet!’). Binnen hun theologie is geen ruimte voor een man die zichzelf nota bene Mensenzoon noemt (vgl. Daniël 7:13-14 en Marcus 14:61-64).

Jezus presenteert zich nu dus niet alleen als wonderdoener, maar als niet minder dan een verlosser. Nu staat alles op scherp: de religieuze godsdienstigheid van toen botst met Jezus’ goede nieuws (evangelie!) van het ko-

Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken.

Marcus 2:22

ninkrijk van God op aarde zoals in de hemel.

‘De-ligie’ versus evangelie

In de vier volgende ontmoetingen staan ‘de-ligie’ (schijnheilige, zelfrechtvaardigende, moralistische religie) en Jezus recht tegenover elkaar. Dit is wat hij te horen krijgt: je mag niet met tollenaars en zondaars omgaan, je mag niet afwijken van de vastenregels, je mag niet aren plukken en genezen op de sabbat. Dat hóórt niet! Hier botsen heiligheid (van binnenuit toegewijd zijn aan God en mensen) en schijnheiligheid (regels houden om de regels). En intussen ontsluit Marcus steeds meer van Jezus’ identiteit: 1. Ik ben de Mensenzoon met volmacht om zonden te vergeven! 2. Ik ben gekomen om zondaars te roepen! 3. Ik ben de bruidegom, middelpunt van het bruiloftsfeest! 4. Ik ben heer en meester over de sabbat! 5. Ik ben gekomen om levens te redden!

Jezus is nieuw

Na de drie middelste ontmoetingen staan steeds algemene uitspraken van Jezus (2:17; 21-22; 27-28). In het centrum de uitspraak dat nieuwe wijn en oude zakken elkaar niet verdragen. Jezus is de nieuwe wijn! Tom Wright: “Wat Jezus aan het doen is, kan niet in de bestaande denk- en leefpatronen

worden gepast. Zijn volksgenoten moesten anders gaan denken, groter gaan denken, nieuwe zakken maken voor de nieuwe wijn die Jezus aanbod. En voor de meeste mensen is zo’n uitdaging bedreigend.”

Welk geloof

Naar wat voor soort geloof verlang je? Hoe ziet jouw geloof eruit? Maak een keuze:

- geloven als zorgen dat je acceptabel bent in Gods ogen door gehoorzaam te zijn, je te houden aan de afgesproken regels, je te conformeren aan de heersende opvattingen en te oordelen over wie dat niet doen;
- geloven als je toevertrouwen aan Jezus, leren leven in de Jezusruimte, luisteren naar zijn stem, je gewonnen geven aan zijn vriendelijke gezag vanuit zijn onvoorwaardelijke acceptatie.

Vragen

1. Herken je het verschil tussen ‘de-ligie’ en het evangelie? Waarin zie je het?
2. Welke van de vijf ontmoetingen spreekt je het meest aan?
3. Herken je iets van de farizeeën in jezelf?
4. Hoe nieuw is Jezus voor jou?

ds. Jos Douma
www.josdouma.nl

