

# BRONWATER



zondag 26 februari 2012

Marcus 4:1-20

## VERRAST DOOR JEZUS (4)

Midden in deel 1 van het Marcusevangelie (hoofdstuk 1-8) staat een hoofdstuk vol gelijkenissen. Ze vormen de kern van Jezus' uitvoerige onderwijs over het geheim van het koninkrijk van God. Jezus neemt hier alle tijd voor (4:1-2).

### Explosief en revolutionair

Deze gelijkenissen zijn geen eenvoudige vertellingen maar explosieve verhalen met een heel revolutionaire boodschap: Gods rijk komt op Gods manier op aarde! Jezus' visie op het koninkrijk was radicaal anders dan wat de meeste mensen wilden (nl: óf zelf dat koninkrijk brengen door zeer ijverig naar Gods geboden te leven óf een gewelddadig omverwerpen van de Romeinse overheersing). Zijn gelijkenissen creëren scheiding tussen enerzijds de mensenmassa (die niet echt wil luisteren en niet achter Jezus aan wil gaan) en anderzijds de leerlingen (die wel aan Jezus'voeten willen zitten en zijn uitleg willen horen). De gelijkenissen functioneren als "een scherpe, uitvergroete, verkorte en uitvergroete versie van de hele bediening van Jezus" (N.T.

Wright). Veel mensen willen alleen wonderen zien en mooie verhalen horen. Ze willen wel het 'plaatje', niet het 'praatje'.

### Geheim

Jezus zegt eigenlijk twee explosieve dingen, die een scherp oordeel inhouden: 1) Jullie verwachtingen van het koninkrijk kloppen gewoon niet! 2) Jullie luisteren wel met de oren van je hoofd maar niet met de oren van je hart! Omdat die boodschap onder de oppervlakte ligt verborgen, konden zijn tegenstanders hem er niet op pakken. Zij kennen het geheim niet: 'Dit is mijn geliefde zoon. Ik vind vreugde in hem!' Het klinkt hard als Jezus zegt: 'opdat ze zich niet bekeren en vergeving krijgen' (4:12), maar het gaat hier om een door de luisteraars zélf gekozen afstandelijkheid. Dat respecteert Jezus!

### Niet zuinig zaaien

De gelijkenis zou ook kunnen heten: 'De onverstandige zaaier'. Want het zaad komt overal terecht: met gulle hand wordt het uitgestrooid, zelfs op plekken waar je nauwelijks mag verwachten dat het zaad een warm onthaal vindt. Jezus zaait zijn woorden in overvloed! Het is de overvloed, het feest, de royaliteit van het koninkrijk! Elke uitspraak van Jezus is een zaadje: 'Het koninkrijk van God is nabij' (1:15);

Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.

Marcus 4:20

'Kom, volg mij' (1:17); 'Ik wil het, word rein' (1:41); 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers' (3:34); 'Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren' (4:23); 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein' (7:20).

### De zaaier zaait zichzelf

Ten diepste zaait Jezus zichzelf: 'ik ben de koning van Gods koninkrijk'. Die boodschap landt: 1. op de weg (wordt weggegraaid door Satan, 4:15); 2. op rotsachtige grond (wordt wel ontvangen maar schiet geen wortel. 4:16-17); 3. tussen de distels (blijft zonder vrucht omdat het verstikt wordt door de zorgen om het dagelijks bestaan, 4:18-19). Hoe is dat bij jou?

### Drie fases

De gelijkenis begint met overvloed. Dan volgt de crisis: de woorden landen niet. En de gelijkenis eindigt weer met overvloed waar het Jezus om te doen is: zó wordt het koninkrijk van God realiteit in onze levens:

**1. Horen:** met een goed en eerlijk hart luisteren. Hier begint het. Maar wie alleen maar hoort, zal niet verder komen dan een mening of een discussie over het gehoorde woord. Horen vraagt om openheid en ontvankelijkheid.

**2. Aanvaarden:** de woorden binnen laten komen, ze koesteren: 'zo spreek de Heer in mijn leven'. De woorden moeten tijd en gelegenheid krijgen om te landen en te wortelen. Een oppervlakkige, snelle en vluchtige levensstijl maakt dat onmogelijk. Ook de gedachte 'ik weet het allemaal al' maakt aanvaarding moeilijk.



**3. Vrucht dragen:** daar gaat het uiteindelijk om. Woorden die geen vrucht dragen in ons leven, niet een levensveranderende uitwerking hebben, zijn ten diepste niet gehoord en aanvaard. Die uitwerking wil zichtbaar zijn juist in ons alledaagse leven, in de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23) en de bereidheid God in Christus alle eer te geven.

### Vragen

1. Waar gaat het in het koninkrijk van God om? Waarom was Jezus' boodschap explosief?
2. Welk woord van Jezus is heel diep in jouw leven geland?
3. Waar komen Jezus' woorden in jouw leven terecht: op de weg, op rotsachtige grond, tussen de distels of in goede aarde?
4. Hoe geef jij inhoud aan de drie genoemde fases?



Fonteinkerk Haarlem

ds. Jos Douma  
www.josdouma.nl