

BRONWATER



Zondag 13 mei 2012
Genesis 16:1-15 en 28:10-22

ENGELEN BESTAAN WEL

(1) Ik heb een engel gezien

Heb jij wel eens een engel gezien? Die vraag levert mooie gesprekken op over Gods hulp en licht in mensenlevens (rond crisiservaringen, bijna-ongelukken, bijna-dood-ervaringen, visioenen). Toch lijden de engelen in het geloofsleven van veel (protestantse) christenen een kwijnend bestaan. Hebben we ze weg-verklaard met ons verstand? Hebben we ze niet meer nodig? Of zijn engelen niet meer dan onze eigen projecties, metaforen voor geesteshoudingen, gepersonifieerde uitbeelding van goddelijke eigenschappen zoals zachtmoedigheid, liefde en vreugde?

Allemaal engelen

In 1983 verscheen van de Haarlemse huisarts H. C. Moolenburgh een boek over 'Engelen'. Hij had 400 patiënten gevraagd of ze wel eens een engel hadden gezien. Reacties: diep peinzend, spontaan lachend, verbazing, stralend, ernstig. Er bleek iets aangeraakt te worden: een sluimerend verlangen naar en sluimerende ervaringen met een open hemel. Maar brengt aandacht voor engelen ons niet in de sfeer van new



age, occultisme, esoterisch christendom (een soort geheime christelijke leer die niet voor iedereen toegankelijk is)? Engelen spelen daar zeker een grote rol (ook trouwens in: de kunst, de literatuur, de orgelwereld). Maar het is evident dat de Bijbel uitgaat van het bestaan van engelen en van een onzichtbare, geestelijke, door God geschapen wereld (Gen. 1:1) die zich soms voor mensen opent. Onze kennis daarover moeten we dus vooral door de Bijbel laten voeden. Bedenk daarbij: het gaat uiteindelijk om de glorie en het licht van God zelf. Daar verwijzen de engelen naar. Niet iedereen zal engelen zien.

Bloemlezing

'Ik heb een engel gezien.' Er zijn heel wat mensen in de Bijbelverhalen die dat konden zeggen! Een kleine bloemlezing uit het **Oude Testament**:

'Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen.'

Genesis 28:12

Genesis 16: Hagar heeft een engel gezien. De hemel heeft naar haar omgezien. / Genesis 18: drie engelen bezoeken Abraham. / Genesis 28: Jakob ziet in een visioen engelen op een ladder. / Genesis 32: Jakob vecht met een engel (er is geen scherp onderscheid tussen God en engel). / Exodus 3: de engel van de HEER verschijnt aan Mozes in een brandende doornstruik. / Numeri 22: de ezelin van Bileam ziet een engel. / Rechters 6: de engel van de HEER verschijnt aan Gideon. / Rechters 13: een engel van de HEER verschijnt aan de moeder van Simson. / 1 Koningen 19: een engel zorgt voor de profeet Elia. / 1 Kronieken 21: David ziet de engel die dood en verderf zaait. / Jesaja 6: Jesaja ziet engelen (serafs, elk met zes vleugels). In het **Nieuwe Testament** zijn er bij hoogtepunten rondom Jezus steeds engelen (aankondiging, geboorte, verzoeking in de woestijn, Getsemané,



opstanding, hemelvaart). Ook de apostelen hebben engelervaringen (Hand. 5:19, 8:26, 12:7-10).

Gods engelen

We hoeven niet te streven naar een ontmoeting met een engel. God bepaalt zelf hoe en wanneer de hemel (de vierde dimensie) - soms, even - open gaat. Wel herinnert het bestaan van engelen ons aan:

1. Gods **glorie**: engelen weerspiegelen het stralende licht en de schitterende schoonheid van God die geprezen moet worden.
2. Gods **heiligheid**: engelen boezemen ontzag in omdat ze een hoogverheven God representeren.
3. Gods **hulp**: engelen zijn de helpers en beschermers op onze levensweg.
4. Gods **kracht**: engelen belichamen Gods overweldigende kracht en macht voor zwakke mensen.
5. Gods **woord**: engelen zijn boodschappers; God spreekt ons door hen aan met woorden die richting geven.

1. *Heb jij wel eens een engel gezien?*
2. *Welke Bijbelverhaal over engelen spreekt je het meest aan?*
3. *Hoe ver/dichtbij is de hemel volgens jou?*

ds. Jos Douma
www.josdouma.nl