



Hemelvaartsdag 17 mei 2012
Openbaring 5

ENGELEN BESTAAN WEL (2) Een hemel vol engelen

Voor de meeste mensen – zelfs voor serieuze christenen – is de spirituele wereld erg dun en niet-substantieel. Dit berokkent veel schade aan onze wandel met God. Het is belangrijk dat we oog hebben voor de aanwezigheid van de engelen en hoe ze onder God functioneren als onze gidsen en helpers. Engelen zijn de primaire instrumenten van het koninkrijk van de hemel waarin wij leven als leerlingen van Jezus.
(Dallas Willard)

Engelen zien

Op Hemelvaartsdag staan de leerlingen van Jezus te staren naar de hemel. Maar die hemel is niet ver weg: twee engelen (mannen in witte gewaden) brengen de hemel dichtbij. De grens tussen onze driedimensionale wereld en de vierde dimensie van Gods geestelijke en (meestal) onzichtbare werke-

lijkheid is maar dun. Hemelvaart vieren is daarom vooral ook: de hemel leren zien, oog krijgen voor Gods dimensie, waar ook de engelen zijn, en luisteren naar de hemelse boodschap van hoop!

Boek barstensvol engelen

Als we in het boek Openbaring lezen, krijgen we een blik in de hemelse werkelijkheid waar Jezus is binnengegaan. Overal zien we engelen. De verleiding om hen te aanbidden wordt aan het einde van het boek in de kiem gesmoord: 'Doe dat niet! Ik ben een dieenaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden' (22:9). Openbaring en de rest van de Bijbel (bv. Kol. 1:15-16) geven wel stof om tot een ordening te komen in de engelenwereld (in de vijfde eeuw in kaart gebracht door Dionysius de Areopagiet). Er is een hiërarchie waarin bijvoorbeeld de cherubijnen en serafijnen het hoogste in de orde staan, terwijl onderin de engelen, aartsengelen en beschermengelen te vinden zijn. De traditie kent zeven aartsengelen waaronder: Michaël (de strijder, Openb. 12:7), Gabriël (de booschapper), Rafaël (de genezer, boek Tobit) en Uriël. Een indrukwekkende veelvormige wereld vol glorie en kracht en licht, vol van God zelf!

'Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon; het waren er oneindig veel.'

Openbaring 5:11



Wel honderd miljoen!

In de hemel waar Jezus op Hemelvaart is binnengegaan, staat een deur open (Openbaring 4:1). We zien dat er zich een drama voltrekt en voelen het intense verdriet van Johannes mee als niemand de boekrol mag openen. En dan is daar toch iemand: het lam dat ook een leeuw is! Jezus staat daar, het lam dat geslacht is, de zoon van God die, ons met zijn doorboorde handen zegenend, naar de hemel is opgevaren! Hij mag de boekrol openen. Er wordt een nieuw lied gezongen. En dan worden onze ogen gericht op de 10.000 maal 10.000 maal (dat is wel honderd miljoen!) engelen rond de troon en het lam Jezus. Een onvoorstelbaar groot

aantal hemelse engelen brengt Jezus de eer. Lees hierbij ook Hebreëen 12:22: 'U staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn.'

Open hemel vol aanbidding

Jezus opent de hemel voor ons. Hij blijkt daar in het midden te staan. En de voornaamste taak van de engelen om hem heen is: Jezus aanbidden, hem de eer geven die hem toekomt, hem enthousiast bewonderen en beminnen, hem adoreren om zijn heilige indrukwekkendheid en zijn allesovertreffende glorie. Hemelvaart vieren betekent deze keer: worden als de engelen en meedoen in deze hemelse aanbidding: 'Het lam dat geslacht is, JEZUS, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank, tot in eeuwigheid.'

1. *Wat is voor jou de kern van het feest dat we op Hemelvaartsdag vieren?*
2. *Wat weet jij van de hemel?*
3. *Engelen aanbidden Jezus. Hoe ziet jouw aanbidding van Jezus eruit?*
4. *Verlang je naar de hemel?*

