

BRONWATER



Michazondag 14 oktober 2012
Jesaja 58:1-10

DELEN IN OVERVLOED Gods Geest in jouw leven 2



Tallose mensen lijden onder armoede en onrecht en de uitbuiting van de schepping. Daar heeft de kerk een boodschap aan! Maar soms lijkt het erop er een gat zit in het evangelie dat de christelijke kerk leest. Hebben we misschien (on)bewust over de tallose teksten heen gelezen die gaan over barmhartigheid en gerechtigheid? Zijn we misschien teveel bezig met onszelf en ons eigen zieleheil?

Vasten

Een belangrijke bijbelse geestelijke oefening is het vasten: je onthouden van voedsel als teken van verootmoediging en als manier om je op God te

richten. Dat deden de Israëlieten die door Jesaja worden aangesproken. Ze zochten Gods nabijheid en verlangden ernaar om Gods wil te ontdekken. Dat is prachtig! Dit vasten heeft alleen een valkuil: dat je het alleen voor eigen bestwil doet of om door anderen gezien te worden. Dan is het een egoïstisch religieus ritueel geworden. Zo ziet God het vasten van zijn volk in ballingschap. Het gaat ook nog eens gepaard met oneerlijke handel, afbeulen van arbeiders en ruzie.

Social gospel

Wat hier over vasten wordt gezegd, kan ook gelden voor: onze kerkdiensten, bijbelstudies, geloofsgesprekken, gebeden, meditatie workshops, stille tijd. God heeft een hekel aan onze persoonlijke en kerkelijke vroomheid als we ons niet tegelijk inzetten voor een betere wereld (in bijbelse termen: koninkrijk van God). We hoeven niet bang te zijn voor een 'social gospel' als we leren zien dat het kruis van Christus zowel een verticale als een horizontale balk kent. Het behoort tot het hart van het evangelie dat Jezus ons oproept om in deze wereld zijn omhelzende armen te zijn.



Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

Jesaja 58:8

Een betere wereld

Gods hart klopt voor gerechtigheid en barmhartigheid. Het vasten waar hij wel vreugde in schept, wordt door zijn karakter gekenmerkt. Jesaja 58:6-7 moeten we niet als een 'functieomschrijving' lezen (die we in eigen kracht moeten volbrengen) maar als een 'doktersrecept': hier worden we allemaal beter van! Delen kunnen we pas echt als we de overvloed van Gods Geest hebben leren kennen (zowel materieel als spiritueel).

Gerechtigheid (58:6) | We worden geroepen om, vanuit de vrijheid die we in Christus ervaren, uit te zijn op bevrijding in deze wereld. Er is zoveel onderdrukking en onrecht, zoveel waarvan we moeten zeggen: 'Wat is dat oneerlijk!' Onrecht leidt tot onderdrukking en gevangenschap. Maar: 'waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid' (2 Kor. 3:17).

Barmhartigheid (58:7) | Het koninkrijk van God wordt zichtbaar in praktisch christendom: we delen (vanuit overvloed) brood, kleren, ruimte, tijd, een dak met mensen die in nood zijn, niets hebben. Dit zit zo dicht op de huid van Jezus' missie op aarde (Jesaja 61:1-2)!

Van gat naar hart

Het gat in het evangelie blijkt zelfs het hart van het evangelie te zijn. Al onze (kleine en grote daden) van bewogen-

heid, mededogen en barmhartigheid zijn bouwstenen voor het koninkrijk van God en zullen door zijn levendmakende kracht een plek krijgen in zijn nieuwe schepping.

Je licht breekt door

Er blijkt een prachtige belofte te zijn verbonden aan het doktersrecept: verlichting en genezing. Niet alleen de medemens en de wereld worden er beter van, ook jij wordt er beter van! Juist door licht te brengen ontdekken we hoeveel duisternis er nog in onszelf was (vgl. Joh. 8:12). Juist door genezing te brengen ontdekken we hoeveel er in onszelf nog ziek was. Juist als je uitreikt naar je medemens ga je meer van Gods aanwezigheid om je heen ervaren (gerechtigheid voor je uit, Gods majesteit achter je).

Geest van overvloed

Gods Geest in jouw leven, hoe ziet dat eruit? Zo: 'het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest' (Rom. 14:17)



Fonteinkerk Haarlem

ds. Jos Douma
www.josdouma.nl