



#OverHoop

Ruth 2

Op eerste Adventszondag 2 december ontstond de Vluchtkerk: een Amsterdams initiatief om onuitzetbare asielzoekers een dak te bieden. De Sint Jozeph-kerk (beschermheilige van huisgezinnen) biedt warmte en veiligheid voor een grote groep vreemdelingen.

Vluchtkerk - Vluchtakker

Het verhaal van de Vluchtkerk gaat ongedachte verbindingen aan met het verhaal van Ruth 2. Ruth is hier de vreemdeling die hulp nodig heeft. Boaz is de rijke man ('zo rijk als Boaz'; de 'Boaz-bank' leeft vandaag nog voort in de ING-bank) is de weldoener die trouw en goedheid bewijst aan Ruth, de vreemdeling uit Moab, en haar schoonfamilie. De Vluchtakker van de gerste-oogst wordt een soort voedselbank.

Gods verborgen hand

Het verhaal begint met: 'het toeval wil'. Het boekje Ruth is niet overvloedig in een expliciet en stellig spreken over wat God aan het doen is en wat zijn plan is. Het is een alledaags verhaal over gewone mensen die gehoorzaam zijn en

doen wat hun hand vindt om te doen. Wie op zoek is naar Gods leiding, moet niet kijken naar wat wonderlijk is, maar moet het wonder van het gewone leren ontdekken als de plaats waar Gods Geest waait.

Je bent een mooi mens

Het verhaal van Ruth 2 is vooral zo treffend omdat we er zulke mooie mensen tegenkomen. De kerk, die wellicht wel eens al te vaak roept dat de mens geneigd is tot alle kwaad, ziet hier het tegendeel: de mens is geneigd tot alle goeds! Ruth en Boaz zijn mooie mensen over wie niets slechts te melden valt. Het kan niet anders: ze zijn opnieuw geboren door de heilige Geest (Catechismus vr. en antw. 8). In deze twee prachtige mensen wordt iets zichtbaar van Jezus die vanuit de toekomst ook hier al zo reëel door zijn Geest aanwezig is.



Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.

Ruth 2:12

Ruth: mooi mens

Ze wordt nog steeds 'de Moabitische' genoemd. Ze komt uit een heidens land en is een vreemdeling. Maar wat valt ze op door haar integriteit, bescheidenheid, dienstbaarheid! Er doen goede verhalen over haar de ronde. Ze zet zich als harde werker in voor het levensonderhoud van haar schoonmoeder. Ze betoont respect aan Boaz.

Boaz: mooi mens

Boaz is een rijke boer, ongetrouwd. Hij gelooft niet alleen op sabbat maar ook door de week. Hij gaat zeer goed om met zijn personeel. En hij sluit de Moabitische vreemdeling in zijn hart door meer dan goed voor haar te zorgen. Hij is haar beschermer. Hij spreekt deze allochtone vrouw bemoedigend toe: 'Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht' (2:12).

Noömi

Is Noömi ook een mooi mens? Ze noemde zichzelf bitter, maar de woorden die ze nu spreekt zijn vol hoop: 'Moge de HEER hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden' (2:20). Wie is de 'hij' uit deze lofprijzing? Is het de HEER, de God van goedheid, trouw en goedertierenheid (*chèsèd*)? Of is het

Boaz (naamsbetekenis: 'snelle, sterke')? Boaz bewijst door zijn menselijke daden heen dat God een God van overvloedige trouw en goedheid is.

Brood en wijn

In het centrum van het verhaal staat een maaltijd: 'Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn' (2:14). Brood en wijn herinneren ons aan de maaltijd van Jezus: als je met hem eet, is er overvloed! Hij is onze Hoop (1 Tim. 1:1 en Kol. 1:27).

Vragen

1. Wat vind jij van het initiatief van de Vluchtkerk?
2. Op welke manier bewijs jij barmhartigheid aan vreemdelingen?
3. Herken je het 'mooi mens' zijn van Ruth en Boaz? Wat vind je van de uitspraak: 'De mens is geneigd tot alle goeds'?
4. Hoe verrijkt dit verhaal je Adventsbeleving?
5. Waar hoop jij op?

