



Zondag 13 januari 2013
Romeinen 8:28-30

Christusgelijkvormigheid voor beginners (1)

In een laatste preken-serie in de Fonteinkerk accentueer ik nog één keer wat ik echt belangrijk vind voor christen zijn en kerk zijn: Christusgelijkvormigheid. Ik noem het maar: de 'Haarlemse Catechismus'. "Wat is het toppunt van verlossing? Christusgelijkvormigheid!" Het is van groot belang dat we in ons geloof niet blijven steken in een versmalde verlossingsopvatting (vergeving van zonden en naar de hemel mogen) maar dat we ontdekken dat het gevormd worden naar het beeld van Jezus Gods grote doel met ons is.

Conformisme

Romeinen 8:29 reikt ons belangrijke woorden aan: 'gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon'. Het gaat dus om 'conformisme': we passen ons aan aan Christus! Het gaat ook over ons 'imago' (evenbeeld). Als de kerk een imago-probleem heeft komt dat omdat Christus niet zichtbaar is door ons heen. Aan Christus gelijkvormig worden betekent dat de liefde en de wijs-

heid, de trouw en het geduld, de waarheid en de genade, het lijden en het leven van Jezus ook door ons heen zichtbaar wordt. Andere belangrijke teksten: 2 Korintiërs 3:18, Galaten 4:19, Matteüs 5:48, Efeziërs 5:1, Romeinen 13:14, 2 Petrus 1:3-4, Galaten 5:22, Romeinen 12:2, Filippenzen 2:12-15, 1 Johannes 4:17.

Bestemming bereikt?

Romeinen 8:29 gaat over onze bestemming: dit is Gods plan voor ons leven! De bestemming bereiken we pas als we volmaakt zijn, als Jezus, wanneer hij terugkomt. Maar ook nu al kleurt, dankzij de Geest die werkt, deze bestemming ons leven. Omdat het over onze bestemming gaat, is dit zo belangrijk. Gods verlossingswerk voor ons en in ons vindt hier haar hoogtepunt. C.S. Lewis schreef: *'The Church exists for nothing else but to draw men into Christ, to make them little Christs. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself, are simply a waste of time. God became Man for no other purpose'* (Mere Christianity).

Voor beginners

Juist omdat we in een gebroken werkelijkheid leven en we dagelijkse last hebben van de zonde, moeten we erbij zeggen: voor beginners (de Heidelbergse Catechismus zegt: 'zelfs de

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon.

Romeinen 8:29

allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin'). Het einddoel van volmaakt als Christus zijn, bereiken we niet op aarde. Maar we kunnen wel echt groeien hierin dankzij de Geest van Christus. Let erop dat de belofte van Christusgelijkvormigheid voorkomt in het hoofdstuk over de heilige Geest, waarin tegelijk aandacht is voor gebrokenheid en zuchten.

De Gouden Driehoek

Hoe kunnen we groeien in Christusgelijkvormigheid? Hoewel dit van begin tot eind het werk van de Geest is, komt het ons niet aanwaaien. Het is eigen aan het werk van de Geest dat hij ons inschakelt. De Gouden Driehoek brengt in beeld wat er nodig is:

1. **Laat Gods Geest werken!** De Geest brengt ons bij Christus en wekt in ons het verlangen om op hem te lijken
2. **Omarm beproevingen!** In het dagelijkse leven zijn er talloze situaties (ontmoetingen, relaties, conflicten, ziektes, teleurstellingen etc.) die we kunnen aangrijpen om te oefenen in lijken op Jezus.
3. **Beoefen geestelijke disciplines!** Omgaan met Gods woord, bidden, mediteren, stil zijn, vasten, geloofsgesprekken voeren – het zijn door God gegeven middelen die we niet ongebruikt moeten laten!



Naast de Gouden Driehoek is er ook de Gouden Cirkel van genade: in alles gaat het om God die ons vernieuwing en vergeving gunt!

Vragen

1. Wat stel jij je voor bij Christusgelijkvormigheid?
2. Ben je het eens met de Haarlemse Catechismus? Wat is verlossing precies?
3. Bestudeer de genoemde Bijbelteksten in deze Bronwater.
4. Hoe pas jij de Gouden Driehoek toe in je leven?
5. Hoe kunnen we elkaar helpen om meer op Jezus te gaan lijken?

