

Jezus' glorie weerspiegelen

Kan een mens veranderen? Die vraag stellen we wel, als we bijvoorbeeld worstelen met een nare karaktertrek of met een lauw geloofsleven. Geven we niet te veel ruimte aan de zonde als we dan zeggen: 'Ik ben nu eenmaal zo?'

God verandert mensen

Het is Gods wil dat mensen veranderen! Verandering betekent dan: steeds meer het karakter van Jezus krijgen. Vaak denken we dat we ons daar zelf voor moeten inspannen en ervaren we verandering als een zware opgave: ik moet het beter doen. Maar het gaat om overgave: open je ogen voor Gods heerlijkheid in Christus.

De stralende Mozes voorbij

Toen Mozes Gods heerlijkheid had gezien, straalde zijn gezicht ervan. Hij moest zijn gezicht bedekken (Exo. 34:29-35) om twee redenen: 1) de 'straling' was te fel; 2) het volk mocht niet zien dat het een voorbijgaande heerlijkheid was. Want de glorie van het oude verbond was veel minder dan die van het nieuwe verbond. God had nog lang niet alles gegeven in het Oude Testament, aan Mozes. Jezus is veel meer dan Mozes. Het evangelie is veel meer dan de wet. De Geest is veel meer dan de letter. Genade is veel meer dan gehoorzaamheid. Een nieuwtestamentische gemeente mag niet in de oudtestamentische bedeling blijven steken.

Reflector

Een reflector weerspiegelt het licht dat er op schijnt. Zo wordt een fietser bijvoorbeeld zichtbaar in het verkeer. Dat kan mis gaan doordat er iets voor de reflector zit, of de reflector is vies, of de reflector 'weet' niet dat hij een

Uit de gestalte van de Gekruisigde, waarin wij leven, in nood en kruis, zal reeds de klaarheid en het leven van de Opgestane uitstralen.

(Dietrich Bonhoeffer)

Wij mogen Gods heerlijkheid weerspiegelen de wereld in: als leesbare brieven van Christus, door de Geest.

(G.C. den Hertog)

reflector is. Dit beeld kan helpen om zicht te krijgen op het weerspiegelen van de heerlijkheid van de Here.

Bedekking

Paulus spreekt over een bedekking van het hart waardoor we de heerlijkheid niet zien en dus ook niet weerspiegelen. Die bedekking kan bestaan in:

- gebrek aan inzicht (niet weten dat we veranderen kunnen, dat het nieuwe verbond meer is dan het oude, dat zonde overwonnen kan worden, dat de Geest echt werkt)
- gebrek aan vertrouwen (we durven ons niet over te geven, we zitten in een harnas, we willen ons leven zelf onder controle houden, we hebben een intellectuele muur gebouwd)
- gebrek aan heiligheid (er zijn zonden in ons leven waarvan we ons niet willen bekeren, er zijn onbeleden zonden die we verdringen)

Zolang deze bedekkingen niet zijn weggenomen, kunnen we niet veranderen: geestelijk toegroeien naar Christus' heerlijkheid wordt onmogelijk. Leven we misschien met een 'bedekt evangelie' (2 Kor.4:4)?

Bekering: de bedekking verdwijnt

Willen we reflectoren van de glorie van Jezus zijn of worden, dan zal elke bedekking moeten verdwijnen. De bedekking verdwijnt slechts 'in Christus' (2 Kor.3:15). De bedekking over ons hart wordt weggenomen als we ons bekeren tot Jezus (2 Kor.3:16). Wie Jezus niet kent, komt nooit verder dan Mozes.

Genadige metamorfose door de Geest

Jezus' heerlijkheid is vooral zichtbaar in zijn genade. We krijgen de tijd: we veranderen geleidelijk, 'van heerlijkheid tot heerlijkheid'. Het is een ware metamorfose! Daarbij hangt het niet af van onze inspanning, maar het is Gods Geest die werkt. De Here is Geest! De verandering moet voet aan de grond krijgen in ons persoonlijke leven (genade), in de gemeente (gemeenschap), in onze omgeving (getuigenis). De Geest

van Jezus kan mensenlevens veranderen (mijn leven), maar ook een hele gemeente (de gemeente van de Fonteinkerker) en zelfs hele steden (Haarlem). Jezus is Heer overal waar zijn glorie wordt gezien.

Bijbelleeswijzer

- Ma* Romeinen 8:27-30 (Onze bestemming: gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon)
- Di* 1 Korintiërs 15:35-49 (Wij zullen het beeld van de hemelse dragen)
- Wo* Galaten 3:1-14 (God schenkt zijn Geest en werkt krachten onder ons)
- Do* Efeziërs 1:15-23 (Zijn kracht aan ons die geloven is overweldigend groot)
- Vr* Filippenzen 2:1-11 (Laat de gezindheid van Christus bij u zijn)
- Za* 1 Johannes 3:1-10 (Wij zullen Hem gelijk zijn)

Handreiking: verandering begint bij jezelf

1. Wijd je aan God toe om elk aspect in je leven waar Hij de vinger op legt te heiligen. Vraag de Heilige Geest om je te laten zien welk plan Hij met je heeft en wat je daarvoor moet veranderen.
2. Maak een lijstje met alle namen van mensen met wie je een 'vertroebelde' relatie hebt. Kies ervoor om elk van hen te vergeven en te zegenen. Bedenk ook een manier om hen de komende tijd concreet je liefde te betonen.
3. Zet tijd apart om bij God te zijn en te bidden voor transformatie van je eigen leven, je gemeente en je stad of dorp. Bid ook samen met andere christenen, zodat je elkaar bemoedigt en versterkt.

(www.transformations.nl)

