

Eén en dezelfde Geest!

'Zoveel hoofden, zoveel zinnen'. Daar lijkt het vaak op als het gaat om liturgie en liturgische vernieuwingen. Dat levert in de kerken ook vaak moeiten en conflicten op. Maar moet het juist in de gemeente van de opgestane Heer niet zo zijn: één Hoofd (Christus: Efe.4:15 en Kol.1:18) en één zin (de zin van Christus: 1Kor.2:16)?

De ene Geest

Paulus legt bijzonder veel nadruk op de ene Geest als de Bron van de vele gaven. Want het gevaar is groot dat de gaven worden losgemaakt van de Geest. Dat zie je in Korinte gebeuren rond spreken in tongen. Vergeet nooit de Geest als de Gever van de gaven! Hij is de Geest van de drie-enige God (vers 4-6). Als deze Geest werkt, in het bijzonder rond de samenkomsten van Christus' gemeente, werken ook de boze geesten (Efe.6,12). Het werk van de heilige Geest vormt voor de duivel een bijzonder interessant aangrijpingspunt om twist te zaaien. Moeten we conflicten rond liturgie ook niet veel meer zien in het licht van de geestelijke strijd?

De vele gaven

Er wordt ook nadruk gelegd op de grote verscheidenheid in de gaven van de Geest. Ook al in de verschillende aanduidingen: uitingen des geestes, genadegaven (Geest), bedieningen (Zoon), werkingen (Vader), openbaring van de Geest. De veelkleurigheid die in de drie-ene God is, vinden we terug in de gaven die aan de gemeente (niet aan slechts enkele 'begaafde' mensen!) worden uitgedeeld. De Geest werkt daarbij heel persoonlijk: de een dit, de ander dat en weer een ander nog iets anders. 'Een ieder in het bijzonder'. Denkt u daar wel eens over na: dat de Geest aan u persoonlijk één of meer gaven geeft? Elke gave is waardevol, want van de Geest! We worden ook opgeroepen om te streven naar de gaven (12:31 en 14:1), dat is: span je ervoor in om de gave te ontvangen en te ontwikkelen.

Het ene doel

De gaven van de Geest hebben als doel: 'het welzijn van allen' (12:7). We kunnen dus niet individualistisch of egoïstisch omgaan met onze gaven. Ze zijn bedoeld voor de gemeenschap die Christus op aarde vormt. Het welzijn van allen wordt daar het meest gediend, waar mensen in de Geest belijden: 'Jezus is Heer!' (12:3) De gekruisigde en opgestane Christus moet worden verheerlijkt met de Geestesgaven die we uit genade ontvangen.

Een Geest van...

Laat ons denken en spreken over onze eredienst aan God gestempeld worden door een Geest van

- verdraagzaamheid: gun de ander

God eren in de stijl van de Geest betekent: Jezus belijden als Here!

- Gods bijzondere genade; de liefde verdraagt alles, zelfs andermans afwijkende liturgische voorkeuren;
- vrede: God is geen God van wanorde, maar van vrede; niet de lieve vrede maar de vrede van Christus;
 - vrijheid: we hoeven ons in Christus nergens meer door te laten knechten; 'waar de Geest des Heren is, is vrijheid' (2Kor.3:17).

(Als u de preek nog eens wilt lezen, deze is te vinden op: www.josdouma.nl/fonteinkerkerk)

Bronwater in de kleine groep

Eén keer in de maand zal Bronwater speciaal afgestemd zijn op het gebruik in de kleine groepen die nu functioneren in wijk 2 (welke wijk volgt...?). Maar onderstaande handreikingen kunnen uiteraard ook in andere verbanden gebruikt worden.

Samen lezen

- 1 Korinte 12:1-11

Samen delen

- Welke rol speelt de Geest in jouw (geloofs)leven?
- Welke gave(n) heb jij van de Geest ontvangen?
- Gebruik je je gave(n) tot welzijn van allen? Of dien je met je gave(n) je eigen belang?
- Wat versta je onder de gave van profetie?
- Herken je bij een ander een bijzondere mate van geloof (de gave van het geloof)?
- Hoe kunnen we in onze kleine groep onze gaven gebruiken?
- De Geest leert ons belijden en beleven dat Jezus Heer is! Hoe zie je dat terug in je eigen leven en in het leven van de gemeente?
- Hoe zouden er in de zondagse samenkomsten meer Geestesgaven tot hun recht kunnen komen?

Samen bidden

- Bid om inzicht in de gaven die de Geest uitdeelt in de gemeente, in de kleine groep, aan jou persoonlijk
- Bid om openheid voor de veelkleurigheid van het werk van de Geest.
- Dank de Geest dat Hij het is die ons oog steeds weer op Jezus richt.
- Bid om verdraagzaamheid, vrede en vrijheid.
- Bid om een open oog voor de geestelijke strijd die gaande is waar christenen samen Christus willen volgen.
- Prijs de Schepper!
- ...

Samen leven

- Benoem voor de ander de gave die je bij haar of hem opmerkt.
- Neem je voor om je gaven speciaal dienstbaar te maken voor de kleine groep waarvan je deel uit maakt.

Samen luisteren

n Efeze 4:15 als Woord van God om mee te dragen in je hart: 'Dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus.'

