

Genade uitdelen

Waar gaat het om in de kerk? Wat is de 'core-business' van de gemeente van Christus? Het is belangrijk om die vraag te stellen. Want we laten ons maar zo meeslepen door de waan van de dag: brandjes blussen, iedereen tevreden stellen, de kerk managen als was het een vrijwilligersvereniging. Hebben we de focus scherp? Het gaat in Gods gemeente om genade: genade ontvangen en genade uitdelen.

Het einde is nabij

De oproep van Petrus ligt onder de klem van de wederkomst van Christus. Juist omdat Jezus komt, moeten we in de gemeente bezig zijn met datgene wat écht belangrijk is. Heel veel dingen komen dan in een ander licht te staan: onze ruzies en discussies, onze ergernissen, onze spullen en ons geld, de lieve vrede. Zijn wij bereid om Christus te ontmoeten? Dat is pas echt een nuchtere vraag. Wie dronken is kan niet helder denken, wie nuchter is wel. De waan van de dag vertroebelt vaak onze blik.

Gebed en liefde

Wie nuchter wordt, gaat bidden. Bidden is dus niet iets wat 'natuurlijk' ook belangrijk is. Wie ziet dat het einde nabij is, ontdekt dat bidden het meest wezenlijke is wat een mens kan doen. In gebed leren we ook liefde kennen en ontvangen.

Uitdelers

'Rentmeesters van de velerlei genade Gods.' Letterlijk staat er : oikonomoi (economen). Dat woord kan op verschillende manieren worden vertaald: beheerders (1 Kor. 4:1-2), managers (engels), uitdelers (Statenvertaling). Als het gaat om uitdelen zijn opeens allerlei associaties met zuinigheid (de vinger op de knip) en management uit beeld.

*Er zijn meer dingen
tot stand gebracht door
gebed dan de wereld
zich verbeeldt.*

-A. Tennyson-

Uitdelen is tracteren! We hebben in de gemeente zoveel genade ontvangen en we hebben dus ook zoveel aan elkaar uit te delen. Dat geldt voor alle gemeentelieden. De (bijzondere) ambtsdragers mogen daarin een voorbeeldfunctie hebben. Zijn wij een uitdelende gemeente?

Genade

Wat is genade? Genade heeft alles te maken met het karakter van God: Hij is een gevende, een gunnende, een gulle God. Genade heeft in onze taal ook te maken met genegenheid. In de taal van de bijbel heeft genade (charis) alles te maken met vreugde (chara). Genade heeft dus niet alleen maar te maken met: gratis vergeving van zonden ontvangen.

Veelkleurig

Gods genade is nooit eentonig. De 'kleur' grijs bestaat niet in Gods koninkrijk. De 'velerlei genade van God' wordt zichtbaar in allerlei vormen die zijn genade kan aannemen. We mogen in de gemeente en als gemeente, de ambtsdragers voorop, genade uitdelen (met woorden en daden) in de vorm van:

- vergeving
- wijsheid
- liefde
- aanvaarding
- troost
- aansporing
- kennis

Dienend als Jezus

Als het gaat over dienen ('diakonein'), moeten we altijd kijken naar Jezus. Hij kwam om te dienen, niet om zich te laten dienen (Mar. 10:45). Jezus is Pastor en Diaken tegelijk.

Niet de stoel maar het doel

Ook in de kerk bestaat altijd het gevaar van heerszuchtig optreden (vergelijk 1 Pet. 5:2-3). Dan ga je als ambtsdrager voor de stoel: je positie. Maar we moeten gaan voor het ene doel: 'opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen' (1 Pet. 4:11b).

*Alleen als we groeien in Christus,
zullen we groeien in genade.*

Bijbelrooster

'De uitdelende gemeente'

Ma. 1 Petrus 2:1-10 (licht en ontferming)

Di. 1 Petrus 2:11-25 (verheerlijking en liefde)

Wo. 1 Petrus 3:8-12 (barmhartigheid en ootmoed)

Do. 1 Petrus 3:13-4:6 (heiliging en verantwoording)

Vr. 1 Petrus 4:7-19 (kracht en blijdschap)

Za. 1 Petrus 5:1-14 (bereidwilligheid en voorbeeldigheid)

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat is de lekkerste traktatie die je ooit hebt gehad?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen 1 Petrus 4:7-11. Hoe kun je de verschillende gedachten die je hier vindt verbinden met de Persoon en het werk van Christus? Bid samen om zijn liefdevolle en krachtige aanwezigheid.

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Wat betekent het woord 'genade'?
- Ervaar je in je leven en in de gemeente ook de genade van God?
- Naar welke vorm van genade verlang je het allermeest? Genade in de vorm van: wijsheid, aanvaarding, vergeving, kennis?
- Herken je in de ambtsdragers ook dat zij uitdelers van Gods genade willen zijn?
- Wat is voor jou het verschil tussen een ambtsdrager en een gemeentelid? Zijn wij niet allemaal 'ambtsdragers'?

d. Zich naar buiten richten

Wat is de waarde van wat we besproken hebben voor onze niet-gelovige familieleden, vrienden, burens en collega's? Zou je willen dat ze er deze keer bij waren geweest, in de kleine groep?

