

Geen andere goden voor mijn aanzicht

In de Tien Geboden spreekt God Zelf ons aan. Hij is de God die ons aankijkt. Zijn aangezicht licht over ons (Num.6:24-26). Deze God, die Zich zo intens wil verbinden met mensen op aarde, is een jaloers God: in zijn blikveld mogen geen andere goden komen. Want: 'Er is geen God buiten Mij!' (Jes.44:8).

Met een hoofdletter

Afgoden bestaan niet. Tenminste niet op de manier waarop de enig ware God bestaat. Geen enkele afgod kan zeggen: 'Ik ben de eerste en Ik ben de laatste' (Jes.44:6), of: 'Ik zal u tot een Vader zijn' (2Kor.6:18). Toch oefenen 'afgoden' macht over ons en zijn we verleidbaar om in ons leven andere goden toe te laten.

'Een keertje glaasje draaien, moet kunnen!' Er bestaat werkelijk een wereld van boze geesten. Occultisme is voor Gods kinderen vijandelijk gebied (Efe.6:12).

'Is er verschil dan tussen Allah en God?' Een god die niet de Vader is van Jezus Christus, is geen God! (Joh.14:6; Hand.4:12)

'Mag ik niets anders met een hoofdletter schrijven?' Zodra we iets (een ding, een bezigheid, een idee, een verlangen) met een hoofdletter gaan schrijven, hebben we een afgod gemaakt: Mijn Werk; Mijn Eigen Gelijk; Sex; Geld; Mijn Pijn; Mijn Verzekeringsspakket.

De Enige Ware

Er is maar één Enige Ware God! Hij heeft Zich in zijn Woord geopenbaard. Dat Woord is: Christus (Joh.1:1). Als we zeggen: 'Ik geloof best dat God bestaat, maar met Jezus kan ik niet zoveel', dan is dat afgoderij. Want we kunnen God niet kennen buiten Jezus om. Luther: 'Alles wat we over God zeggen buiten Christus om is slechts nutteloos denken en ijdele afgodendienst.' Christus is het eerste, het diepste en het laatste Woord van God. Deze Christus komt in het gewaad van de Schriften naar ons toe (Calvijn). Jezus heeft

het eerste gebod vervuld door Zich volkomen over te geven aan en te laten leiden door zijn Vader in de hemel.

Helemaal, echt helemaal

De God die Zich aan ons geeft in de Tien Woorden, geeft Zich helemaal. Daarom vraagt Hij ook ons helemaal. De Catechismus spreekt zeer radicaal, met zeven werkwoorden. Ik moet God:

- leren kennen (naar waarheid!)
- vertrouwen (Hem alleen!)

- onderwerpen (met alle ootmoed en geduld!)
 - verwachten (al het goede!)
 - liefhebben (met heel mijn hart!)
 - vrezen (met heel mijn hart!)
 - eren (met heel mijn hart!)
- Dat is precies wat Jezus ons heeft voorgedaan! In Hem, in de kracht van zijn Geest, kunnen we groeien in het volmaakt dienen en liefhebben van de God die Vader voor ons heet. Dat kunnen we! De vraag is nu: Willen we het ook?

De mens is een malloot: hij zou nog geen vlo in elkaar kunnen zetten, maar hij scheidt zich goden bij de vleet.

(Montaigne)

Bronwater in de kleine groep

Samen lezen

- Jesaja 44:1-8 en Johannes 14:1-14; Catechismus vraag en antwoord 94 en 95.

Samen delen

- Herken je bij jezelf de neiging om afgoden te maken?
- Kun je afgoden noemen die in je leven een rol spelen?
- Ben je het eens met de uitspraak van Luther (dat we God alleen maar via Christus kunnen leren kennen)?
- Welke rol speelt Jezus in jouw eigen leren kennen van God?
- 'God geeft Zich helemaal, Hij vraagt ons helemaal.' Vind je dat niet te radicaal?
- Met welke van de zeven genoemde werkwoorden heb je de meeste moeite?

Samen bidden

- Prijs God om dat Hij de enige ware God is.
- Eer Christus omdat Hij ons de Vader leert kennen.
- Aanbid de Geest omdat Hij de ogen van ons hart opent voor de Tegenwoordigheid van God.

- Dank de drie-enige God voor zijn volmaakte gaven.
- Bid of de Geest wil geven dat God de allereerste Prioriteit in ons leven is.
- Bid of Jezus ons wil ontdekken aan afgoden in ons leven.
- Bid om groei in een volkomen toewijding aan God.
- Bid om vergeving voor laksheid en lautheid in onze dienst aan God.
- Bid voor wie (ook in de kerk) nog niet hebben gekozen voor het volgen van Jezus in alles.
- Bid dat wie Jezus zoeken Hem ook mogen vinden.

Samen leven

- Wijd je samen toe aan het leren kennen van God via Christus, omdat Hij de Enige is die ons de Vader laat zien.

Samen luisteren

- Laat dit Woord van Jezus voortdurend in je hart rondzingen: 'Niemand komt tot de Vader dan door Mij' (Johannes 14:6).

Alles wat we over God zeggen buiten Christus om is slechts nutteloos denken en ijdele afgodendienst. (Luther)

