

Hij doopt ons met zijn Geest

Als er een kindje wordt gedoopt, ontvangt het water en heel veel beloften. Ook beloften van de heilige Geest: dat Hij in ons wil wonen, ons tot levende leden van Christus maakt en ons toe-eigent wat wij in Christus hebben. Kun je zeggen dat op het moment van de waterdoop ook de doop met de Geest plaats vindt? Waterdoop en Geestdoop vallen niet samen maar hebben wel veel met elkaar te maken. De Geestdoop moet verbonden worden met de wedergeboorte: dat je je bekeert tot Jezus Christus en dat je ogen opengaan voor zijn volmaaktheid en onmisbaarheid.

De Geest ontvangen

In het Nieuwe Testament zijn er veel verschillende uitdrukkingen die iets zeggen over de Geest die we mogen ontvangen. Zo wordt er gesproken over: uitstorten, ontvangen, hebben, gedoopt worden, vervuld worden, komen over, vallen op, gezalft worden. Het is verleidelijk al die uitdrukkingen te analyseren en van elkaar te onderscheiden. Maar dan vergeet je zomaar dat het niet om de woorden gaat, maar om de werkelijkheid die ermee wordt aangeduid: God geeft door Christus zijn Geest in grote volheid aan ieder die Hem biddend wil ontvangen!

Overvloed

Wij kennen vooral de doop door besprenkeling, maar het nieuwtestamentische spreken over dopen veronderstelt de onderdompeling. In de waterdoop gaat de dopeling kopje onder. Zo is het ook met de doop met de Geest: we mogen helemaal in Hem ondergaan, als het ware in Hem verdrinken. Er is zo'n grote volheid van de Geest! De tekenen op de eerste Pinksterdag wijzen daar ook op: een geweldige wind, vele vuurtongen, woorden schieten tekort! Gedoopt worden met de Geest is een overstro-

Jezus en de Vader willen niet een beetje Geest geven. Ze willen de Geest over ons uitstorten!

(Gert Hutten in: Verrast door de Geest)

Als je de Heilige Geest zoekt, vliegt de duif van je weg, als je Jezus zoekt, daalt de duif op je neer.

(Corrie ten Boom)

ming, geen bodempje water. Vergelijk Johannes 7 vers 38: 'Wie in Mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien'. De onderdompeling blijft niet van buiten zitten, we stromen van binnenuit over van de Geest. De doop met de Geest krijgt een vervolg in vele vervullingen (Efe. 5:18).

Voor wie?

De (eerste) doop met de Geest op de Pinksterdag in Jeruzalem vond bij de 120 volgelingen van Jezus plaats die volhardend hadden gebeden (Hand. 1:14). Ze ontvingen de doop toen gezamenlijk, want we worden door één Geest tot één lichaam gedoopt (1 Kor. 12:13). Gebed is onmisbaar, want God wil zijn Geest alleen geven aan hen die Hem van harte en zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken (HC Zondag 45).

Verlangen naar meer van de Geest is verlangen naar meer van Christus.

Door Wie?

De waterdoop werd door Johannes de Doper bediend en vandaag gebeurt dat door ambtsdragers die daartoe zijn aangesteld. De doop met de Geest kan alleen door Jezus Christus zelf worden bediend! Hij werd eerst ook zelf gedoopt met de Geest, toen er een duif uit de hemel op Hem kwam. Hij werd toen volledig doordrenkt met de Geest, want die bleef op Hem. Vandaar dat gezegd kan worden: 'De Here nu is de Geest' (2 Kor 3:17). De gave van de Geest is dus een geschenk van het Lam van God. Zo had Johannes Hem kort daarvoor aan Israël voorgesteld: 'Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt' (Joh. 1:29). De duif daalt neer op het Lam. En vervolgens is de Geest de vrucht van het kruis van Golgotha (Gezang 27:2).

Als Jezus: kruis en glorie

Doop en vervulling met de Geest zijn in het leven van een mens herkenbaar: de Geest van Jezus zorgt ervoor dat we steeds meer worden als Jezus. Daarbij spelen het kruis én de glorie een belangrijke rol (vaak hebben we de neiging om voor een van beide te kiezen). Het kruis: de Geest is Degene die ons bijstaat in de aanvechting, die ons sterkt in de strijd, die meezucht als wij zuchten. De glorie: we ontvangen nu al onuitsprekelijk en verheerlijkte vreugde, diepbeleefde genade, kracht en passie, overvloedig liefhebben van God, diepe wijsheid en bijzondere genadegaven. Zo neemt het leven van de Gekruisigde Opgestane door de Geest hier op aarde al vorm aan in het leven van Gods kinderen.

Pinksterprediking

De prediking op Pinksteren moet ook confronterend en ontdekkend zijn, omdat de Geest van Christus ons ook onze zonden leert kennen (Joh. 16:8-11). Er bestaat de werkelijkheid van het bedroeven van de Geest (Efe. 4:30) en het uitdoven van de Geest (1 Tes. 5:19). Drie vragen om onszelf te beproeven:

1. Geloof ik in de overstromende overvloed van de Geest?
2. Verlang ik ernaar de volheid van Christus te kennen?
3. Stel ik mij dagelijks biddend open voor de vervulling met de Geest?

Maak de Geest nooit los van Jezus; maak Jezus nooit los van de Geest.

