

Mensen rondom Jezus: Zacharias (eerste Advent)

In Lucas 1 ontmoeten we mensen die al bij voorbaat worden aangeraakt door de komende Christus. Rondom Jezus veranderen er mensenlevens. In de tijd van Advent kijken we naar deze mensen. Want God is een God van mensen: zij mogen staan in de schijnwerpers van Gods genade.

De Here vergeet ons niet

De eerste man die wordt voorgesteld is een priester: een man van gebed dus, geroepen om het volk voor te gaan in de offerdienst. Zijn naam betekent: bij de HERE is gedachtenis. Want God is zijn volk niet vergeten en werkt 'achter de schermen' aan de verlossing. Samen met Elisabeth heeft hij maar één verlangen: God de Here met een volkomen toegewijd hart dienen. Ze zijn te oud om nog kinderen te krijgen. In Zacharias en Elisabeth ontmoeten we mensen die 'model staan' voor de gelovige Rest van Gods volk in een tijd van onderdrukking.

De dag van zijn leven

Twee weken per jaar doet Zacharias dienst in de tempel. Slechts één keer in je leven mag je als priester in het heilige komen om het reukoffer te brengen. Dit is dus de gelukkigste dag uit zijn leven. En dan verschijnt er ook nog een engel! Zacharias staat hier overigens niet als privé-persoon: hij is ambtsdrager, buiten staat het volk te bidden, de engel verschijnt niet bij hem thuis, de te geven naam is geen familienaam. Tegelijk worden we wel deelgenoot gemaakt van Zacharias' emotionele reactie (ontroering en angst), kondigt de engel blijdschap en vreugde voor hem persoonlijk aan en horen we Zacharias' persoonlijke reactie: 'Dit kan toch niet waar zijn?' En we kunnen het nog wel begrijpen ook...

Ongeloof

De engel is echter minder begripvol: Zacharias' vraag wordt in verband gebracht met ongelof. Reagerend op

God wordt het meest in ons verheerlijkt, als wij in Hem de meeste voldoening vinden.

– John Piper–

het 'Ik ben een oud man' zegt de engel nadrukkelijk: 'Ik ben Gabriël!' Zacharias gelooft de hemel niet. Het ontbreekt hem aan vertrouwen. Daarom wordt hij (genadig) gestraft: hij zal wel de vader van Johannes worden, maar er voorlopig het zwijgen toe moeten doen.

Ouderdom

Mocht je van deze oude man niet veel meer geloof verwachten? De bijbel doorbreekt hier ons vaak wat stereotyper denken over oud en jong: 'Ouderen zijn wijzer en geloviger; jongeren moeten vooral nog veel leren.' Maar hier blijkt dat oud-zijn niet per definitie betekent: verder zijn op de weg met God. Straks komt Maria in beeld, een kind nog eigenlijk. En zij gelooft met hart en ziel.

Verwachtingsvol bidden

'Uw gebed is verhoord.' Niet het gebed om een kind, maar het gebed dat hij namens en met het volk bad om verlossing, om de komst van de Messias. En nu lijkt er niets verbazingwekkender te zijn dat dit: dat God dit gebed ver

***Niemand spreekt
juister dan degene die
graag zwijgt.***

– Thomas à Kempis –

hoort! Bidden in ongelof is dat (Jak. 1:6-8). De priester Zacharias, man van gebed, Zo klinkt er een appèl op ons om verwachtingsvol te bidden. God geeft niet alles wat wij vragen, maar wil wel alles geven wat Hij belooft.

De kunst van het zwijgen

Zacharias komt stom de tempel uit. Hij kan niet spreken en gaat terug naar huis. Daar verdiept zijn stom-zijn tot zwijgen (want dat is niet hetzelfde). 'Het juiste woord komt voort uit het zwijgen en het juiste zwijgen uit het woord' (Bonhoeffer). Zwijgen is: in de stilte van het alleen-zijn de stem van Gods Woord in je hart laten doordringen. Zacharias komt er totaal veranderd uit te voorschijn. Luister maar naar zijn met de Geest vervulde loflied.

Bronwater in de kleine groep

Samen lezen:

- Lucas 1:5-23; Prediker 3:7; Jakobus 1:2-8

Samen delen:

- Als je kijkt naar Zacharias, wie hij is en wat hij zegt, vind je dan veel herkenning?
- Zou jij jezelf een vrouw of man van gebed willen noemen? Zou je het graag willen zijn?
- 'Gods genade houdt geen rekening met onze leeftijd.' Ben je het daarmee eens?
- 'Het Woord komt niet tot de luidruchtigen, maar tot de zwijgenden.' Wat vind je van deze uitspraak van Bonhoeffer?
- Wanneer beoefen jij de kunst van het zwijgen?
- God verhoort onze gebeden. Vertel elkaar daar eens iets over.

Samen bidden:

- Aanbid God om de genade die Hij gaf en geeft in het komen van zijn Zoon.
- Dank voor gemeenschap die je mag ervaren in de kerk en in de kleine groep.
- Belijd waar nodig je zonde van bidden zonder verhoring te verwachten.
- Bid om vernieuwing van je denken, je bidden en je spreken.
- Wees samen stil voor God, onder de indruk van zijn heilige heerlijkheid.

Samen leven:

- Spreek af om in de komende periode tijd te reserveren om je te oefenen in het zwijgen.

Samen luisteren:

- Leesrooster voor Advent: 'Hoe zal ik U ontvangen.'

