

Als U mij aanraakt, Heer

Kun je God voelen? Raakt Hij ons aan? We zeggen wel eens, als er gevraagd wordt naar geloofservaring: 'laten we ons aan het Woord houden'. Maar in dat Woord gaat het zo vaak over God die je aankijkt en aanraakt..., over God dus die Zich laat ervaren.

Mensenkind

Ezechiël, 30 jaren jong, priester van God, moet in de ballingschap Gods oordeel aankondigen. Want er bestaat het gevaar van zelfgenoegzaamheid bij Gods volk: 'Des Heren tempel is dit!' God spreekt Ezechiël ('God is mijn kracht') aan als mensenkind ('zoon van Adam'). Hij is een aarden vat (2 Kor. 4:7).

Visioen

Het gezicht dat Ezechiël ziet is vreemd: een onbekende en onbegrijpelijke werkelijkheid wordt zichtbaar. Voor de grootheid van Gods heerlijkheid zijn alle mensenwoorden te klein. Vers 28b vat het samen: 'Aldus was het voorkomen - van de verschijning - van de heerlijkheid - van de HERE'. Enkele bijzonderheden van het visioen: God straalt: Gods krachtige uitstraling wordt zichtbaar in alles wat glanst, fonkelt, schittert, brandt en flikkert. Hebben we van God niet te vaak een al te 'huiselijke' God gemaakt? God beweegt: de raderen kunnen alle kanten op gaan. Dat betekent dat God overal kan zijn en dat is mooi en troostend. Dat betekent ook dat God overal kan weggaan en dat is vreselijk en appellerend. God kijkt: de velgen waren rondom vol ogen. God ziet en weet alles (Ps. 139). God spreekt: de stem van de Almachtige is als een dreunend geluid.

***Christus wordt het meest
in ons verheerlijkt, als wij
in Hem de meeste
voldoening vinden.***

(John Piper)

Onder de indruk

Wat gebeurt er met Ezechiël? Hij valt plat voorover: nederig en klein voor de HERE. Hij breekt uit in lofprijzing en aanbedding. Hij is ontdaan en verbijsterd.

Gods heerlijkheid zien

Bij het (verlangen naar het) zien van Gods heerlijkheid begint een vernieuwd leven. Dat begint niet bij de beslissing om meer goede werken te doen. Ook niet bij de gedachte: 'Morgen doe ik het beter'. Het gaat om aanraking door God en daarvoor openstaan. Hoe raakt God ons aan?

***De Vader is niet op zoek naar
'aanbedding' maar naar
'aanbidders' – mensen die
niets liever willen dan
Hem aanbidden.***

(Marcos Witt; Johannes 4:23-24)

Op zijn manier: in Christus (2 Kor. 4:6). Laten de ogen van ons hart open mogen gaan voor de schitterende uitstraling van Christus in de hemel (Openb.1:12b-18).

Bronwater in de kleine groep

Samen lezen

Jesaja 6:1-3
Ezechiël 1 en 3:12-15
Openbaring 1:12-18

Samen delen

- Welke reactie herkent je bij jezelf het best bij het 'zien' van Gods heerlijkheid?
 - o Prachtig!
 - o Vreemd!
 - o Afschrikwekkend!
 - o ...
- Hoe zou je zelf de 'heerlijkheid van God' omschrijven?
- Welke rol speelt Gods heerlijkheid in je geloof en geloofsbeleving?
- Welke trefwoord past het meest bij jouw geloof?
 - o Dienstbaarheid
 - o Dankbaarheid
 - o Aanbedding
 - o Zondekennis
 - o Ontvankelijkheid
 - o ...
- Wil je groeien in het zien en ervaren van de heerlijkheid van Jezus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zou die groei gestimuleerd kunnen worden?

Samen bidden

- Aanbid God om zijn grootheid en verhevenheid, zijn almacht en nabijheid.
- Prijs God als de Drie-enige: Vader, Zoon en Geest.
- Belijd je tekortschieten in het zien van zijn heerlijkheid.
- Bid om een leven dat de heerlijkheid van Christus weerspiegelt.
- Bid of God in onze gemeente steeds groter mag worden.
- Bid om groei in gebed, geloof, genade, gemeenschap en getuigenis.
- Dank God voor die momenten waarop je iets ervaart van zijn glorie.

Samen luisteren

'God heeft het licht doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Christus.' (2 Kor. 4:6)

