

## 8 Zingen

Het samenzijn wordt besloten met het zingen van Gezang 456 uit het Liedboek voor de Kerken:

Zegen ons Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bedde,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

## GEBED EN ZALVING VOOR ZIEKEN

*handreiking voor een liturgisch samenzijn bij de zieke thuis*

### 1 Bijbel-opening

We zijn samen in de naam van onze Heer Jezus en we mogen geloven dat Hij zelf in ons midden is.

*Matteüs 18:20*

'Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

We mogen in dit samenzijn de Zoon van onze God, die onze Heiland is, ontmoeten als onze Heelmeester.

*Lucas 4:18-19*

'De Geest van de Heer rust op mij,  
want hij heeft mij gezalfd.  
Om aan armen het goede nieuws te brengen  
heeft hij mij gezonden,  
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  
en aan blinden het herstel van hun zicht,  
om onderdrukten hun vrijheid te geven,  
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

*Jesaja 53:3-5*

Hij werd veracht, door mensen gemedend,  
hij was een man die het lijden kende  
en met ziekte vertrouwd was,  
een man die zijn gelaat voor ons verborg,  
veracht, door ons verguisd en geminacht.  
Maar hij was het die onze ziekten droeg,  
die ons lijden op zich nam.  
Wij echter zagen hem als een verstoteling,  
door God geslagen en vernederd.  
Om onze zonden werd hij doorboord,  
om onze wandaden gebroken.  
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,  
zijn striemen brachten ons genezing.

We willen samen zoeken naar Gods genezende kracht in  
gehoorzaamheid aan de woorden van de apostel Jakobus.



*Jacobus 5:14-16*

'Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.'

## **2 Gebed**

Er wordt door de predikant of de ouderling gebeden om afhankelijkheid, oprechtheid, toewijding en leiding van de heilige Geest.

## **3 Zingen**

Psalm 103 vers 1 en 5 (eventueel lezen)

Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,  
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid.

Zoals een vader liefdevol zijn armen  
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen  
God onze Vader, want wij zijn van Hem.  
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,  
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,  
slechts leven op de adem van zijn stem.

## **4 Schuldbelijdenis**

De schuldbelijdenis wordt uitgesproken door de zieke en de aanwezigen samen, of door de predikant of ouderling namens de zieke en de andere aanwezigen.

'Lieve Heer God en Vader,  
Ik wil nu met mijn leven bij U komen.  
Ik wil vergeving vragen voor al mijn zonden.  
Ik zie in dat ik het offer van de Heer Jezus Christus nodig heb voor vergeving van mijn schuld ten opzichte van U.  
Heer Jezus, ik neem U aan als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.'

Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.  
Ik wil mijn hart voor U openen.

Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart wonen  
en mij vernieuwen van binnenuit.

Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.

Leer mij Uw woord steeds meer te begrijpen.

Dank U dat ik op grond van uw woord mag weten  
kracht ontvangen te hebben om een kind van God te zijn.

Ik leg mijn leven in Uw hand.  
Amen.'

## **5 Genadeverkondiging**

*1 Johannes 1:9 en 2:1b-2*

'Als we onze zonden belijden, dan zal God, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Wij hebben een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.'

## **6 Gebed voor de zieke**

Er wordt door de predikant voor de zieke gebeden, waarbij een hand op het hoofd van de zieke wordt gelegd. In het gebed worden de zieke en de ziekte met name genoemd en wordt er een beroep gedaan op de genezende kracht van Jezus Christus. Dit gebed wordt afgesloten deze woorden: 'De God van alle genade hele u in zijn liefde, vertrooste u door zijn Geest, vervulle u met zijn vrede, door Jezus Christus, onze Heer.' Het 'Amen' wordt gezamenlijk gezegd.

## **7 Zalving**

De zalving vindt plaats doordat de predikant (of de ouderling) wat van de meegenomen olie (een flesje amandelolie of olijfolie) op zijn hand giet om met zijn hand vervolgens het voorhoofd van de zieke te zalven. Dit kan gebeuren met het kruisteken als het symbool dat heenwijst naar de gekruisigde Christus die juist door het kruis onze Heelmeester is. Hierbij worden deze woorden gesproken: 'N.N., ik zelf u in de naam van onze Heer Jezus opdat u de zalving van de heilige Geest zult ontvangen, tot heling van al uw zwakheden, naar ziel, geest en lichaam. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.' De overvloedige olie kan met een doekje worden weggeveegd.

