

01 Doe ons toch uw heerlijkheid zien!

We zijn allemaal wel eens ergens van onder de indruk. Bijvoorbeeld van een waterval of een zonsondergang, van een concert of een schilderij. We worden erdoor geraakt: we breken uit in applaus, we worden stil, we zeggen: òòh, we pinken een traan weg, we zijn verbijsterd. Dat zijn momenten waarop we schoonheid ervaren.

Preken over Gods heerlijkheid

Dergelijke ervaringen zijn ook eigen aan geloven. Daarom aandacht voor de heerlijkheid van God. Motieven daarvoor zijn:

- We zullen pas werkelijk veranderen naar Gods beeld als we ons leven leren begrijpen als spiegel van Gods heerlijkheid.
- Gaan de preken van tegenwoordig niet teveel over de mens? Misschien wel. Daarom deze preken over God. Maar als ze over God gaan, zullen we ontdekken hoezeer ze over ons gaan.
- Wij denken over kerk en geloof vaak in begrippenparen als 'waar' en 'vals' (de leer) en 'goed' en 'fout' (de ethiek). Vanuit Gods heerlijkheid leren we ook te denken in termen van 'mooi' en 'lelijk'.
- Michael W. Smith zingt: 'Open the eyes of my heart, Lord, I want to see You, to see You high and lifted up, shining in the light of Your glory!'

*God is most glorified
in us when we are most
satisfied in Him.*

(John Piper)

Heerlijkheid in de bijbel

Het woord 'heerlijkheid' (Hebreeuws: kâbôd, grieks: doxa; latijn: gloria) komt heel veel voor in de bijbel. Het Hebreeuwse woord kennen we uit de naam Ikabod (1Sam.4:21). Woorden die ermee samenhangen: luister, majesteit, eer, verhevenheid, grootheid. Lees bijvoorbeeld: Gen.45:13;

Ex.16:7; Ex.40:35; Deut.5:24; Ps.8:6; Ps. 73:24; Ps. 97:6; Jes.6:3; Jes.60:1; Ez.1:28; Hab.2:14; Luk.2:9; Joh 1:14; Hand. 7:2; Kol 3:3; Tit.2:13; Opb. 21:11 (en nog vele, vele andere teksten).

Letterlijk betekent het woord kâbôd: zwaar zijn, gewicht hebben. De mooiste vertaling is wellicht in de sfeer van: indruk-wekkend, im-pressie, imponerend. God wil met zijn heerlijkheid in-druk op ons maken. Het meest in het oog springende aspect van Gods heerlijkheid is zijn schoonheid: zijn 'transformerende uitstraling en krachtige aantrekkelijkheid' (Ikenuis Antuma).

Mozes wil meer

In Exodus 33:12-23 ontmoeten we Mozes (na alles wat voorafging in Ex.32-33) in gebed: een dialoog met God. Hij heeft al heel veel ontvangen van de HERE ('De HERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met een vriend'). Maar Mozes vraagt door. Hij weet (?) dat God nog meer van Zichzelf kan geven. Hij vraagt of de Here 1) hem Zijn weg wil bekend maken; 2) Zelf met hem wil meegaan; 3) hem Zijn heerlijkheid wil tonen! Gods zegen, Gods aanwezigheid, Gods hulp, het is voor Mozes allemaal niet genoeg. Hij wil Gods heerlijkheid zien! Hij vraagt het voor zichzelf en zo voor het volk (Mozes als middelaar).

De heerlijkheid van de HERE

God gaat niet aan Mozes' verlangen voorbij. Hij laat Zijn heerlijkheid zien. Ten dele, want het zou anders te overweldigend, ja dodelijk zijn. Die heerlijkheid blijkt zeer nauw samen te hangen met Gods Naam die door Hemzelf wordt uitgeroepen. Trefwoorden: genade en ontferming. Ook mag Mozes er iets van zien: de achterkant van Gods heerlijkheid. Want God recht in de ogen kijken is onmogelijk. Wat de heerlijkheid van de HERE met Mozes doet, vinden we in Ex.34:8 (knielen en buigen) en in Ex.34: 29-30 (zijn gezicht straalde).

*Het voornaamste en
hoogste doel van het
leven van de mens is de
verheerlijking van God
en het zich in Hem ten volle
en eeuwig verheugen.*

(De Grote Catechismus)

Gods heerlijkheid in ons leven

Veel christenen beleven hun geloof vooral in termen van gehoorzaamheid, dienstbaarheid en plichtsbef. Bijna evenveel christenen ervaren dat als vermoeiend. Als we Gods heerlijkheid ontdekken zullen we beleven dat geloven vooral is: genieten, rusten, aanbidden. Drie praktische aanwijzingen:

- Bid aanhoudend: doe ons/mij toch uw heerlijkheid zien!
- Kijk naar Jezus alleen: Hij is de Afstraling van Gods heerlijkheid (Heb.1:3; zie ook 2Kor.4:6).
- Leer schoonheidservaringen in het dagelijkse leven op te vatten als tekens van Gods heerlijkheid. Leer genieten.

Bijbelrooster

- zo. Exodus 40 (De heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel).
- ma. Deuteronomium 5:22-32 (God heeft ons zijn heerlijkheid en grootheid getoond)
- di. 1 Koningen 8:1-12 (De heerlijkheid des HEREN had het huis des HEREN vervuld)
- wo. Jesaja 60 (De heerlijkheid des HEREN gaat over u op)
- do. 2 Korintiërs 4:1-6 (De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus)
- vr. Openbaring 21:9-14 (Zij had de heerlijkheid Gods)
- za. Openbaring 21:22-22:5 (De heerlijkheid Gods verlicht haar)

