

Waar de Geest van de Here is, is vrijheid

Genade is niet alleen de bron is van de vergeving van onze zonden maar, ook de bron van de genezing van onze wonden. Vandaag ontdekken we dat de genade van Jezus ons ook bevrijdt van onze 'bonden'. In het stralend witte licht van Gods genade ontwaren we zo drie primaire kleuren:

- vergeving van onze zonden (rood)
 - genezing van onze wonden (groen)
 - bevrijding van onze bonden (blauw)
- Laten we leren verlangen naar meer dan vergeving!

Gebonden

De bijbel zegt dat we door geloof bevrijdt zijn van onze zonden. Maar toch zijn we niet volledig verlost van het leven in het vlees. Daardoor lopen we voortdurend het gevaar om ons een nieuw slavenjuk te laten opleggen (Gal. 5:1). Voorbeelden van 'bonden' zijn: a. WZDMWNZ: Wat Zullen De Mensen Wel Niet Zeggen!; b. controlezucht: we moeten alles onder controle houden; c. traditie: 'zo hebben we het altijd gedaan', we binden elkaar ook in de kerk soms aan 'gangbare meningen'.

Angst

Onze gebondenheden hebben ten diepste te maken met angst: we zijn bang dat we niet gewaardeerd worden door anderen, we zijn bang dat we de controle verliezen, we zijn bang dat we ons vastigheden en zekerheden kwijtraken als tradities veranderen. Dat is diep menselijk, in de zin van: dat zit er sinds de zondeval diep bij ons in. We zijn bang voor de vrijheid, want vrijheid betekent verantwoordelijkheid.

Rebellie en tyrannie

Vrijheid betekent niet losbandigheid in de zin van: 'vrijheid - blijheid'. Dan vervallen we tot een rebelse houding (Gal. 5:13): 'niemand schrijft mij de wet voor'. De tegenhanger van rebellie is tyrannie: de tyrannie van wat we onszelf opleggen en wat anderen ons opleggen. Ook gelovigen lopen voort

durend het gevaar te vervallen tot een nieuw wetticisme dat tyrannieke vormen aanneemt.

Vrijheid in Christus

In de bijbel vormt bevrijding een uiterst belangrijk thema. In het Oude Testament is de bevrijding uit Egypte dé grote gebeurtenis. Gods goede wet zet daarom ook in met een verwijzing naar zijn bevrijdende handelen: 'Ik, de HERE, ben uw Bevrijder!' Deze bevrijding is uiteindelijk in Jezus volkomen werkelijkheid geworden: zijn kruis maakt ons vrij (Rom. 6:22-23).

De Geest maakt vrij

Het oude verbond is te karakteriseren als: de 'bediening van de dood', namelijk van de dodende kracht van de wet die veroordeling brengt (2 Kor. 3:7). Wij leven in het nieuwe verbond, dat is: de 'bediening van de Geest', een bediening die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid (2 Kor. 3:8-9). De vrijheid waarover Paulus spreekt is de vrijheid van de veroordeling van de wet, want die is door Jezus vervuld. In het nieuwe verbond gaat het erom dat de levendmakende wet door de levendmakende Geest in ons hart wordt geschreven. Geestelijke, innerlijke vrijheid in Christus is: 'van binnenuit willen wat God wil' Wereldse vrijheid is: 'willen wat ik zelf wil'.

Christus kennen

Als we Christus niet werkelijk kennen, blijven we slaven van een veroordelende wet. Dan is er een bedekking over ons hart (2 Kor. 3:15). En als we veel onvrijheid zien in ons eigen leven of in de kerk, dan moeten we de vraag stellen: 'Waar is dan de Geest van de Here?' Er zijn zoveel andere geesten werkzaam, door wie we ons (opnieuw) een slavenjuk laten opleggen: de geest van traditionalisme, de geest van WZDMWNZ, de geest van controlezucht, de geest van angst. In de Geest van Jezus zullen we ontdekken dat Christus' juk zacht en zijn last licht is (Mat. 11:29).

Geestelijke vrijheid

Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan; een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan. -Luther-

Traditie is een goede gids maar een slechte meester.

-Calvijn-

Gods genade bevrijdt ons van onze 'bonden'. Staande in deze vrijheid kan er in ons leven van alles gaan veranderen: 'we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid naar het beeld van Jezus' (2 Kor. 3:18).

- Zet de maskers af! We kunnen opeens volkomen eerlijk worden over wie we zijn: zwak maar met onze sterkte in God.
- Ontdek je nieuwe identiteit! In Christus weten we ten diepste zijn: eindeloos door God beminde kinderen.
- Weet je bevrijdt door het kruis! Het kruis van Jezus breekt al onze weerstanden stuk, breekt onze harde herten. We hebben een doorbraak nodig naar de gekruisigde Jezus.

Bijbelrooster: bevrijd leven in de Geest van Jezus

- Ma. Lucas 4:14-30 - om verbrokenen heen te zenden in vrijheid
- Di. Johannes 8:30-36 - de waarheid maakt vrij
- Wo. Romeinen 8: 1-11 - de wet van de Geest des levens heeft u vrijgemaakt
- Do. Galaten 5:1-12 - opdat wij waarlijk vrij zouden zijn
- Vr. Galaten 5:13-26 - u bent geroepen om vrij te zijn
- Za. Hebreëen 2:5-18 - Hij bevrijdt allen

Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur.

-Bonhoeffer-

