

11 Bidden in de heilige Geest

Als er een klein kindje wordt gedoopt in de kerk, klinken er grote woorden. Ook over het werk van de Heilige Geest: 'dat u dit kind door uw heilige Geest voortdurend wilt regeren'. De heilige Geest doet dat door voor ons te bidden (Rom. 8:26) en ook door in ons hart te bidden: 'Abba, Vader' (Gal. 4:6).

Tonggen?

De heilige Geest bidt in ons maar wij mogen ook bidden in de heilige Geest. Daartoe roept Judas, een broer van Jezus, ons op. Ook Paulus doet het een keer (Efe. 6:18): 'bidt met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest'. Wat betekent dat? Is het bidden in tongentaal, een bidden waarbij de Geest rechtstreeks woorden geeft? Dat ligt niet voor de hand, omdat alle gelovigen worden opgeroepen te bidden in de Geest, terwijl tongentaal een gave is die de Geest in het bijzonder toedeelt, zoals Hij wil (1 Kor. 12:10-11).

Gewoon?

Is het 'gewoon bidden', zoals we dat altijd doen, omdat we immers niet kunnen bidden als de Geest niet werkt? Ook dat is niet waarschijnlijk, want dan zou de toevoeging 'in de heilige Geest' geen zin hebben. Blijkbaar bestaat er ook bidden, niet in de heilige Geest. Veel van onze gebeden zijn lauw, zonder vuur, niet krachtig omdat we slechts uit gewoonte bidden. Dat zou je kunnen noemen: 'bidden in het vlees'.

Voor gevorderden?

Gaat het dan misschien om 'bidden voor gevorderden', voor gelovigen die 'beter' kunnen bidden dan anderen? Nee, eerder is het bidden voor beginners: voor gelovigen die weten dat ze, als het om bidden gaat, heel hun leven beginnening zullen blijven.

Hoe inniger uw gebed zal zijn, hoe voller het in de gemeenschap van de Heilige Geest moet staan.

- Kuyper -

Het is ook bidden voor zwakkelingen: voor gelovigen die beseffen dat er vaak zoveel lauwheid, en luiheid en laksheid in hun gebeden sluipt. Bidden in de heilige Geest is bidden voor verlangenden: voor wie verlangen naar meer kracht en inspiratie van de Geest in hun gebedsleven.

Liefde

In Judas 20-21 wordt het bidden in de Geest aangewezen als een van de manieren om onszelf te bewaren in de liefde van God. Dat is nodig omdat er in Gods gemeente ook dwaalleer kan binnensluipen, die blokkades opwerpt voor het ontvangen van Gods liefdevolle genade in Christus (Judas 4). Daarom is het nodig tot het uiterste te strijden (Judas 3 en Efe. 6:10-18) om bereikbaar te blijven voor de liefde van God. Opbouw van ons geloof is ook nodig, want altijd bestaat er het gevaar van een (langzaam) afbraakproces.

Bidden in de Geest

We moeten zo bidden dat we worden geleid en geïnspireerd door de Geest. We bidden vaak in eigen kracht en die stelt niet zoveel voor. De Geest is wel krachtig en Hij kan onze gebeden kracht geven. Hij wordt ook genoemd: 'de Geest van de genade en de gebeden' (Zach. 12:10). Deze Geest is over ons uitgestort: Hij is in grote volheid tegenwoordig. Hoe meer we voor die tegenwoordigheid leren open staan, hoe meer we zullen leren bidden in de heilige Geest.

De Geest begint

Het gaat dus om de intensiteit van ons gebed. Die intensiteit zal toenemen als we beginnen bij de Geest.

Jezus: De heilige Geest leert ons zeggen: 'Jezus is Heer' (1 Kor. 12:3). Bidden in de Geest betekent beginnen met van harte te geloven dat Jezus echt Heer is. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Als we in zijn krachtige naam bidden, gaat er van alles gebeuren. **Bijbel:** De heilige Geest werkt vooral door het Woord: ons bidden zal inniger en intensiever worden wanneer we ons laten inspireren door Gods geopenbaarde Woord in de bijbel.

Diepe afhankelijkheid van de heilige Geest, beleefd in een intensief gebedsleven, bewaart de gemeente voor geestelijk verval en stimuleert haar tot een heilig leven.

(Van Houwelingen)

ijbellezen

Zo. Judas 1-23 (biddend in de heilige Geest)

Ma. Efeziërs 6:10-20 (het zwaard van de Geest en het gebed in de Geest)

Di. Romeinen 8:1-17 (wij hebben de Geest van het zionschap ontvangen)

Wo. Romeinen 8:18-30 (de bedoeling van de Geest: pleiten voor de heiligen)

Do. 1 Korintiërs 12:1-11 (aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven)

Vr. Galaten 4:1-6 (God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten)

Za. Johannes 4:1-26 (aanbidden in Geest en in waarheid)

Bidden

Begin vanaf vandaag al uw gebeden met een bede om de Geest (zijn leiding en inspiratie) en in de Naam van Jezus.

De traagheid en de lauwheid van ons vlees zijn zo groot, dat niemand werkelijk bidt, als de Geest van God hem daartoe niet opwekt. Van Hem komen bij het gebed de sterke aandrang, de gloed en de kracht, de vreugde, de zekerheid van de verhoring.

(Calvijn)

