

Hartstochtelijke gehoorzaamheid

Handreiking bij de toespraak ‘Vrienden noem ik jullie’

Hieronder vind je een aantal Bijbelteksten die je kunnen helpen om gehoorzaamheid meer te leren verbinden met liefde en hartstocht. **Memoriseer** ze zodat ze van je hoofd steeds meer in je hart komen! **Mediteer** erover door lang en liefdevol te luisteren naar de Geest die je groei wil geven in een liefdevol leven naar de geboden van de Heer!

Johannes 15:9-11

Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Johannes 14:21

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.

Psalm 119:10-11

Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.

Psalm 119:31-32

Ik druk uw richtlijnen aan mijn hart, HEER, maak mij niet beschaamd. Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte.

Psalm 19:14-15

Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.