



‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Jezus in Matteüs 28 vers 18 tot 20

## (BE)ZIN IN DE ZOMER!

Op de voorkant van deze kaart spreekt Jezus je aan. De woorden van de grote opdracht klinken: 'Maak leerlingen!' Is dat waar we mee bezig zijn in onze geloofsgemeenschap: discipelschap? Ben jij een leerling/discipel van Jezus? Wil je daarin meer leren en groeien?

Sta tijdens de zomerperiode regelmatig stil bij deze woorden van Jezus. Denk er over na. Bid erover. Spreek er samen over. Leer de woorden uit je hoofd. Laat de woorden steeds dieper binnen komen in je hart. Vraag de heilige Geest wat jij moet doen. Vraag wat we als geloofsgemeenschap moeten doen.

Zo worden we samen uitgenodigd en uitgedaagd om te zoeken naar Gods wil voor ons leven, samen als gemeente en in ons dagelijkse leven.

*Andere Bijbelgedeelten om in de zomer te lezen als verdieping van Matteüs 28 vers 18 tot 20:  
Psalm 67 vers 1 tot 8 | Psalm 119 vers 33 tot 40 | Matteüs 5 vers 1 tot en met 7 vers 29 |  
Johannes 15 vers 1 tot 17 | Galaten 5 vers 13 tot 26 | Kolossenzen 2 vers 6 tot 3 vers 17 |  
1 Petrus 2 vers 1 tot 17*

