

Eenvoudig christelijk | Handout 06 | God, de hemel en de aarde

(A) Wat zeggen we als we het woord 'God' of 'god' gebruiken? Welke ideeën over God leven er bij jou en bij andere mensen?

(B) Laat deze uitspraak van C.S. Lewis eens op je inwerken: 'I believe in Christ like I believe in the sun, not because I can see it, but by it I can see everything else.' Tom Wright heeft dit in gedachten als hij schrijft: 'De moeilijkheid is dat spreken over God (...) is als in de zon kijken. Het is verblindend. Het is veel gemakkelijker van de zon weg te kijken en te genieten van het feit dat je, wanneer hij eenmaal opgegaan is, als het andere duidelijk kunt zien' (blz. 60).

Dit beeld zegt twee dingen: 1) we moeten niet denken dat we God kunnen (be)grijpen, zó'n God is de God van de Bijbel niet; 2) we kunnen beter leren om te ontdekken hoe alles in deze wereld in een ander licht komt te staan als je gelooft in het bestaan van een genadige God.



1. *Wat vind je van het beeld van 'in de zon kijken'?*
2. *Wat vind je van deze gedachte: 'Geen menselijke redenering kan God ooit als het ware in een hoek drijven, vastpinnen en hem dwingen zich aan menselijke inspectie te onderwerpen' (blz. 61)?*

(C) Waar is de hemel? Voor veel christenen is de hemel een plaats ergens boven de wolken waar God woont en waar we (al dan niet) naartoe gaan als we sterven. Voor velen is een van de belangrijkste vragen om met geloof bezig te zijn of zich zorgen te maken over het eigen geloof deze: 'Kom ik later wel in de hemel?' Tom Wright reikt een vernieuwende bijbelse visie op de hemel aan. Hij noemt twee misverstanden:

- de hemel is niet een plaats die we ergens in het heelal moeten situeren, maar een heel ander *soort* van locatie. De hemel is 'Gods ruimte *tegenover* onze ruimte, niets Gods locatie *binnen* onze tijd-ruimtelijk universum' (blz. 62);
- de hemel is niet 'de plaats waar Gods mensen bij hem zullen zijn, in gezegende gelukzaligheid, na hun dood' (blz. 62) en ook niet de uiteindelijke bestemming of de rustplaats voor de zielen; 'de hemel is niet een toekomstige realiteit maar een aanwezige' (blz. 62)

1. *Hoe zie jij de hemel?*
2. *Hoe kijk je in dit verband aan tegen de hemelvaart van Jezus?*
3. *Wat vind je van de metafoor van 'de vierde dimensie' als omschrijving van de hemel?*

(D) In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo begint de Bijbel. Hoe verhouden zich hemel en aarde nu tot elkaar? Er zijn drie manieren waarop je die vraag kunt beantwoorden. Wright noemt de Optie Een, Optie Twee en Optie Drie. Deze opties komen in het boek regelmatig terug.

- **Optie Een:** Gods ruimte en onze ruimte zijn in principe dezelfde. God is overal en overal is God. Alles is God en God is alles. Het goddelijke is een kracht die alles doortrekt. Dit wordt het pantheïsme genoemd. Probleem in deze benadering is: waar komt het kwaad dan vandaan?
- **Optie Twee:** Gods ruimte en onze ruimte worden (zo) ver (mogelijk uit elkaar gehouden. De ruimtes zijn ver van elkaar verwijderd. In wezen zijn mensen dus alleen op de wereld. Met een God of met goden hoef je geen rekening te houden. Je kunt maar het beste gewoon van het leven genieten. 'Pluk de dag'. Het deïsme is een visie die hierbij past: als er al een God is dan heeft hij alleen de aarde gemaakt maar bemoeit hij zich er verder niet mee. Probleem in deze benadering is: wat moeten we dan aan met al die echo's die ons er naar doen verlangen dat er toch meer is.

1. *Waar kom je deze benaderingen tegen?*
2. *Herken je ook iets van je eigen geloofsbeleving in Optie Een en Optie Twee?*

(E) Tom Wright omschrijft de bijbelse visie op de verhouding tussen hemel en aarde, de ruimte van God en de ruimte van de mens, als Optie Drie:

- **Optie Drie:** 'Hemel en aarde vallen niet samen. Ze zijn ook niet van elkaar gescheiden door een grote kloof. In plaats daarvan overlappen ze elkaar op een aantal verschillende manieren. (...) Het Oude Testament houdt eraan vast dat God in de hemel hoort en wij op aarde. Toch laat het telkens weer zien dat de twee sferen inderdaad overlappen, zodat God zijn aanwezigheid bekend maakt, gezien en gehoord wordt binnen de sfeer van de aarde' (blz. 65-66). 'Dit besef van overlap tussen hemel en aarde, en van God die daarbij present is op aarde zonder de hemel te hoeven verlaten, ligt in het hart van de joodse en vroegchristelijke theologie' (blz. 67).
1. *Noem een aantal Bijbelverhalen waar je dat ziet gebeuren: de hemel en de aarde overlappen elkaar.*
 2. *Hoe kom je de overlap tussen hemel en aarde in de kerk tegen?*
 3. *En hoe in je eigen leven?*
 4. *Wat vind je van de slogan 'Heaven on earth is a choice we must make, not a place we must find'?*

(F) Spreken over Gods handelen in de wereld (...) is spreken over de liefhebbende schepper die handelt binnen de schepping die het nooit ontbroken heeft aan de tekenen van zijn aanwezigheid. Het is in feite spreken over handelingen waarvan je kunt verwachten dat ze echo's nalaten. Echo's van een stem. In het bijzonder lijkt deze God het feit serieus te nemen dat zijn geliefde schepping bedorven is, gerebelleerd heeft en nu de consequenties draagt' (blz. 68).

1. *Hoe kun je zonde definiëren in termen van hemel en aarde?*
2. *Kun je ook plaatsen aanwijzen waar je de hel op aarde ziet?*

Uit de Heidelbergse Catechismus:

Vraag 26:

Wat gelooft u, wanneer u zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde?

Antwoord:

Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid in stand houdt en regeert, om zijn Zoon Jezus Christus mijn God en mijn Vader is. Daarom vertrouw ik zo op Hem, dat ik er niet aan twijfel, of Hij zal mij voorzien van alles wat ik voor lichaam en ziel nodig heb, en ook elk kwaad, dat Hij mij in dit moeitevol leven toedeelt, voor mij doen meewerken ten goede. Want Hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een trouw Vader.

Uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis

(1) Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er één God is, een geheel enig en éénvoudig geestelijk wezen. Hij is eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig. Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed, en een zeer overvloedige bron van al het goede.

(2) Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1:20. Dit alles is voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke verontschuldiging te ontnemen. Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend door zijn heilig en goddelijk Woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen.