

Eenvoudig christelijk | Handout 09 | Jezus: redding en vernieuwing

(A) Waarvan kwam Jezus ons redden? Welke vernieuwing bracht hij met zich mee?

(B) De joden in de tijd van Jezus dachten dat als de Messias zou komen hij zou strijden tegen Israëls vijanden, de Romeinen. Hij zou de tempel herbouwen/herstellen en Israëls geschiedenis tot haar climax brengen, door de monarchie weer in te stellen zoals in de dagen van David en Salomo. 'Hij zou Gods vertegenwoordiger bij Israël zijn en Israëls vertegenwoordiger bij God' (blz. 98). Jezus voldeed niet aan dit profiel. Hij leidde geen opstand tegen de Romeinen, en verstond zijn eigen roeping als een Koninklijke Messias die zou moeten lijden en sterven, onder andere op basis van twee interpretaties van de lijdende knecht uit Jesaja. De combinatie van een koninklijke Messias die moest lijden en sterven ging tegen de joodse Messiasverwachting van die tijd in.



Jesaja 53

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemedend,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
6 Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.

Jesaja 55

1 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
3 Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
4 Hem heb ik aangesteld
als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.
5 Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.

1. Wat leer je uit deze teksten van de profeet Jesaja over de messias?
2. In welke zinnen herken je Jezus het meest?

(C) De visie van Jezus was dat God zou optreden in een laatste grote exodus, uit de slavernij van Babylon, naar een nieuwe schepping, waarvan de genezingen een teken waren geweest. Doordat Jezus zich tegen de tempel en de uiterlijke godsdienst van de joden keerde joeg hij de joodse leiders tegen zich in het harnas. Rome was niet de vijand, maar de krachten van het kwaad achter menselijke arrogantie en geweld! Jezus stierf, en putte de kracht van het kwaad uit door het volledig op zich te nemen. 'Het verdriet van de hemel verbond zich met het lijden van de aarde; de vergevende liefde die opgeslagen lag in Gods toekomst werd uitgestort in het heden. De stemmen die weerklinken in miljoenen mensenharten, roepend om recht, verlangend naar spiritualiteit, gebrand op relatie, smachten naar schoonheid, trokken samen in een laatste schreeuw van verlatenheid. Niets in de hele geschiedenis van het heidendom komt ook maar in de buurt van deze combinatie van gebeuren, bedoeling en betekenis' (blz. 103).

Vergelijk het bovenstaande met de onderstaande vraag en antwoord uit de Catechismus. Wat valt je op?

Vraag 37: Wat belijdt u met het woord: geleden?
Antwoord: Christus heeft heel de tijd van zijn leven op aarde, maar vooral aan het einde daarvan, de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht aan lichaam en ziel gedragen. Hij deed dit om door zijn lijden, als het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen en Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven voor ons te verwerven.

(D) Christenen geloven dat Jezus na drie dagen weer opstond uit het graf. Wright zegt hierover dat de beste verklaring voor het ontstaan van het christendom na de gewelddadige dood van Jezus is, dat hij na drie dagen werkelijk weer lichamelijk leefde, in een veranderd lichaam. De betekenis van deze opstanding is dat Gods nieuwe wereld, Gods Koninkrijk inderdaad is gekomen, en dat wij een taak hebben. De wereld moet horen wat de God van Israël, de schepper God, heeft bereikt door zijn Messias. 'Als het zo is dat het Israëls roeping was om het volk te zijn waardoor de ene God zijn geliefde schepping zou redden; als het zo is dat Jezus geloofde dat hijzelf, als Gods Messias, Israëls roeping droeg; en als het echt waar is dat hij in zijn dood het volle gewicht van het kwaad van de wereld op zich nam en in zekere zin uitputte – dan wacht er inderdaad een taak op uitvoering. (...) Toen Jezus uit het graf kwam, stonden recht, spiritualiteit, relaties en schoonheid met hem op. In en door Jezus is er iets gebeurd waardoor de wereld een andere plaats is geworden, een plaats waar hemel en aarde voor altijd verbonden zijn' (blz. 107).



Vergelijk het bovenstaande met de onderstaande vraag en antwoord uit de Catechismus. Wat valt je op?

Vraag 45: Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus?
Antwoord: Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons te doen delen in de gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor ons had verworven. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid.

1. Welke van de drie manieren waarop de opstanding betekenis heeft vind jij het belangrijkste?
2. Op welke manier kan in jouw leven zichtbaar worden dat de opstanding van Jezus een totaal nieuw begin betekent (ook op het gebied van recht, spiritualiteit, relaties en schoonheid)?

GENADE		
Zonden	Wonden	Bonden
<i>Vergeving</i>	<i>Genezing</i>	<i>Bevrijding</i>
<i>Zondige mensen</i>	<i>Gewonde mensen</i>	<i>Gebonden mensen</i>