

Eenvoudig christelijk | Handout 14 | Een boek vol verhalen

(A) Welke verhalen uit de Bijbel herinner je je het beste? Welke citaten ken je uit je hoofd?

(B) Tom Wright:

- 'Als je het boek oppakt, moet je je herinneren dat je niet alleen het beroemdste boek ter wereld in je handen hebt, maar ook een boek dat buitengewone kracht heeft om mensenlevens te veranderen, gemeenschappen te veranderen, de wereld te veranderen. Het heeft het eerder gedaan. Het kan het weer doen' (blz. 152).
- 'De meeste christenen hebben de eeuwen door op dit punt iets gezegd over dat hij *geïnspireerd* is' (blz. 158)
- 'Veronderstel eens dat de Schrift, net als de sacramenten, een van de punten is waar hemel en aarde elkaar overlappen en in elkaar grijpen? Net als al dergelijke plaatsen is dit geheimzinnig' (158-159).
- 'De Bijbel biedt zat informatie, maar wat hij veel meer primair biedt, is energie voor de taak waartoe God zijn volk roept. Spreken over de inspiratie van de Bijbel is een manier van zeggen dat de energie komt van het werk van Gods Geest' (blz. 159).
- 'De Bijbel is er om Gods volk toe te rusten om Gods werk in Gods wereld te doen, niet om hun een excuus te geven om zelfvoldaan achterover te leunen, in de wetenschap dat ze al Gods waarheid bezitten' (blz. 161)

2 Timoteüs 3:16-17

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

1. Welke van de bovenstaande citaten spreekt je het meest aan?
2. Wat betekent volgens jou dat de Bijbel is geïnspireerd?
3. Hoe ervaar je dat?
4. Leg uit: het gaat bij de Bijbel niet om informatie maar om transformatie.

(C) Uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis:

Artikel 2 - Hoe wij God kennen

Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1:20. Dit alles is voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke verontschuldiging te ontnemen.

Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend door zijn heilig en goddelijk Woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen.

Artikel 3 - Het Woord van God

Wij belijden dat dit Woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van Godswege gesproken hebben, zoals de apostel Petrus zegt (2 Petrus 1:21). Daarna heeft God in zijn bijzondere zorg voor ons en ons behoud zijn knechten, de profeten en apostelen, geboden zijn geopenbaarde Woord op Schrift te stellen, en zelf heeft Hij met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke Schriften.

1. Wat valt je in deze belijdenisartikelen op?
2. Hoe verhouden zich bij jou het kennen van God uit de natuur en de schepping en hem kennen uit zijn Woord?
3. Wat betekent het dat Christus 'Woord van God' wordt genoemd?

(D) Het Woord van God is een 'genademiddel'. Tom Wright: 'Het lezen van de Schrift is, net als bidden en deelnemen aan de sacramenten, een van de middelen waardoor het leven van de hemel en het leven van de aarde in elkaar grijpen. (...) We lezen de Schrift om God ons te horen aanspreken, onszelf, hier en nu, vandaag' (blz. 164). Tom Wright spreekt dan onder andere over *lectio divina*, letterlijk: goddelijke lezing. Hieronder vind je een eenvoudige weergave van waar het in lectio divina om gaat.

LOBA-Bijbellezen

LECTIO – MEDITATIO – ORATIO - CONTEMPLATIO

L	<u>l</u>ezen, wat staat er precies, wat valt op, wat begrijp ik niet
O	<u>o</u>verdenken, wat betekent het, wat kan ik ermee, hoe gaat dit over mij
B	<u>b</u>idden, wat kan ik aan God vragen, wat tegen hem zeggen
A	<u>a</u>demhalen, tot rust komen en bedenken hoe je in praktijk kunt brengen wat je gelezen hebt

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.

(Jezus)

Johannes 15:12-16

(E) 'God bedoelt dat wij dit boek hebben en het lezen en bestuderen, individueel en gemeenschappelijk. De Bijbel is het boek dat, door de kracht van de Geest, op duizend en één manieren getuigenis geeft van Jezus zelf en van wat God door hem heeft bereikt. De Bijbel is niet eenvoudig een voorraadkamer met ware informatie over God, Jezus en de hoop voor de wereld. Hij is juist deel van *de middelen waardoor*, in de kracht van de Geest, de levende God zijn volk en zijn wereld redt en ze verder brengt op de weg naar de nieuwe schepping, en ons medewerkers van die nieuwe schepping maakt, zelfs als we nog onderweg zijn' (blz. 167).

1. Hoe kun je je houding ten opzichte van de Bijbel bijstellen?
2. Hoe ga je de Bijbel een grotere plaats geven in je leven?