

Jezus is mijn King!

Het koninkrijk van God is nabij (1)

Filippenzen 2:9-11

Als gemeente en predikant een nieuw begin maken, betekent ook de vraag stellen: waar beginnen we precies? Als het gaat om de verkondiging is het goed om te beginnen waar Jezus begon en ook daarin zijn volging te zijn.

Koninkrijk

Het koninkrijk van God was Jezus' grote thema (Mar. 1:15). Hij was er vol van! In hem is dat koninkrijk dichtbij gekomen: beschikbaar (voor handen) voor iedereen die er open voor staat. Het koninkrijk is Gods nieuwe wereld, het mysterie van Christus' vriendelijke heerschappij door zijn Geest, het leven in het licht van Jezus. Het koninkrijk is daar waar mensen en machten van binnenuit roepen: Jezus is Heer!

De naam

In Filippenzen 2:9-11 klinkt koninkrijkstaal. Hét kenmerk van het koninkrijk op aarde zoals in de hemel is dat Jezus Heer is. Dát belijden is niet minder dan een revolutie, een opstandige daad: niet de machten van deze aarde (zoals destijds Caesar) hebben het voor het zeggen, maar alleen Jezus Christus. Welke machten in jouw leven dreigen de eerste plaats van Jezus op te eisen? En hoe klinkt de naam van Jezus jou in de oren? Zijn naam klinkt HEERlijk voor ieder die zich gewonnen heeft gegeven aan zijn liefdevolle koninklijke heerschappij.

Boven alles

God geeft Jezus de naam (de macht, de positie) die elke naam te boven gaat. Want zo gaat het in het koninkrijk: wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd (Mat. 23:12). God is geweldig trots op zijn Zoon, net als bij zijn doop in de Jordaan (Mar.

1:11). Zijn Naam HEER komt zijn Zoon toe: 'De HEER is koning' (Ps. 99). Want de God die we in het Oude Testament leren kennen als HEER, komt ons in het Nieuwe Testament in Jezus tegemoet.

Kerk en koninkrijk

De genadige heerschappij van Jezus gaat ons persoonlijke en kerkelijke leven ver te boven! In de hemel, op aarde, onder de aarde: alles en iedereen (ook de tegenmachten) moeten (eens) erkennen dat Jezus Heer is. Leven in Gods koninkrijk betekent: uitstijgen boven de vierkante meter van je eigen persoonlijke leven en contact maken een wereld die je voorstellingsvermogen te boven gaat. En ook: de kerk niet vereenzeligen met het koninkrijk. We moeten niet de kerk aantrekkelijk proberen te maken maar laten zien hoe aantrekkelijk het koninkrijk van God is: vol liefde, aanvaarding, genade, vreugde, zachtmoedigheid en hoop. De kerk is de plek waar we oefenen in het koninkrijksleven en wordt zo steeds meer een teken van Gods koninkrijk. In de kerk spellen we steeds opnieuw de naam van Jezus (hij verlost: vergevend, genezend en bevrijdend) en groeien we in de vrucht van de Geest.

Nieuwe taal

We hebben een nieuwe taal nodig om te kunnen spreken over de kern van het evangelie: het koninkrijk dat door Jezus vaste voet aan de grond van deze wereld heeft gekregen en dat in alle voorlopigheid ook in onze levens zichtbaar mag worden. Drie voorbeelden:

1. Jezus is zeg maar echt mijn King!
2. Live like it's heaven on earth!
3. De kerk is de oefenplaats van het koninkrijk!

Om te lezen:

- Psalm 97:1-12
- Psalm 99:1-9
- Marcus 1:1-15
- Filippenzen 2:9-18
- Kolossenzen 1:12-23

Voor een geloofsgesprek:

1. Welke rol speelt het koninkrijk van God in jouw geloofsleven?
2. Waar zie jij sporen van Gods koninkrijk?
3. Wat is volgens jou de kern van het evangelie?
4. Hoe geef jij in je gezin, op je werk, op school of in de buurt invulling aan het Heer-zijn van Jezus over jouw leven?
5. Hoe wil je groeien in liefde voor Gods koninkrijk?
6. Is Jezus zeg maar echt jouw King?

Meer informatie op:

- www.josdouma.nl
- www.mijnpreekplek.wordpress.nl
- www.plantagekerk.nl

